

Pære Posten



Maj 2017 nr. 47 - 13. Årgang
Medlemsblad for Hestens Venner
- foreningen med aktiviteter for alle heste



Redaktionen har ordet

/ af Bjarne Lambrecht Sørensen

Kalenderen siger forår, men det lader vist vente på sig ude i den virkelige verden. Igen er det dejligt at have modtaget så meget bladstof til at kunne lave dette nummer af Pære Posten, bliv endelig ved.

Deadline for stof til næste blad, som udkommer i august, er: d. 20. juli 2017.



Bjarne Lambrecht Sørensen

Mail: bjarne@hestens-venner.dk

Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø tlf.: 20922075

Indholdsfortegnelse

Side:	Indhold:
3	Formanden har ordet
5	Referat fra Generalforsamling d. 23. februar 2017
6	Skovtur til Kilden med efterfølgende grillarrangement
8	Hyggeweekend med agility
10	Skovtur i Boserup skov
11	Hestens versus menneskets hjerne
14	På besøg hos Helgestrand Dressage
17	Nyt medlem i bestyrelsen
18	Aktivitetsskalendar

Forsiden

Forsidebillede: Jack Red Heart. Vi blev altså nødt til at give ham navnet Jack Red Heart. Han kom til verden den 6. maj 2016 på Høtoftegaard. Selv om brogerne er udeblevet, er han af racen paint/pinto. Mor er paint og far er pinto.

Ejer: Anne Hollensted

Foto: Bjarne Bournonville Hansen

Formanden har ordet

/ af Lone Wunsch

Siden sidste nr. af Pære Posten har foreningen holdt generalforsamling. Tilslutningen var fin på trods af en mindre snestorm. Faktisk havde vi ikke ventet det store fremmøde efter, DMI meldte ud med dårligt føre i form af islag og snefygning. Familien Juncker mødte op med forskellige hjemmebagte kager, og foreningen gav the, kaffe, øl og vand.

Flere af de fremmødte medlemmer kom med kreative forslag til kommende arrangementer.

Der bliver en skovtur til Boserup Skov ved Roskilde arrangeret af Tanja Hansen, Heidi Adsbøl og Litka Dalgaard. Turen holdes 1. weekend i september. Læs mere på side 10.

Der bliver også et julearrangement i år, idet vi vil blive inviteret hjem til familien Juncker til juletræsfest med heste. Datoen kommer her i bladet og på hjemmesiden senere på året. Arrangementet holdes dog først en gang til november eller december, så meget ved vi med sikkerhed!

På generalforsamlingen snakkede vi også om diverse forbedringer til de arrangementer, som bliver gentaget her i 2017.

Orienterings arrangementet i Bidstrup Skovene, som i år holdes d. 15. oktober, blev vendt og drejet med flere emner. Der var enighed om, at ventetiden på de levende poster skal gøres kortere. Der er ofte en lang kø ved disse poster. Løsningen på dette blev, at den enkelte post skal sætte en begrænset tid til hver ekvipage. Opgaverne skal være noget, der kan udføres på kort tid, og hesten/ekvipagen får fremover en afmålt tid til at passere en forhindring i posten. Sidste år var der mange ekvipager, der brugte lang tid på at overtale hesten til at gå over en presenning, fordi der var malet en "flod" (Colorado floden). Det var vist nok ved denne post, at den længst kø opstod.

Skovturen til Kilden køres og rides igen i år. Her var der på generalforsamlingen bred enighed om, at vejret på turen burdes forbedres i forhold til de 2 tidligere år. Vi må simpelt hen prøve sørge for, at det ikke regner. Vi er derfor allerede nu begyndt at krydse fingrene for tørvejr søndag d. 18. juni, hvor vi mødes hos Jette Hansen for at tage turen til Kilden og retur til Jette for at grille uden for ladden.

Læs info om turen til Kilden på side 6.

Fortsættes 

← Fortsat

Hyggeweekenden til Munke Bjergby er alle tilfredse med. Dorthe og Bjarne har nu flere år i træk lavet det perfekte arrangement med agility og overnatning samt bespisning af mange deltagere og deres familie. Vores heste er blevet indkvarteret i et indhegnet område med flere mindre folde. Det har alle år været en fantastisk positiv oplevelse for deltagerne.

Invitation og information om hyggeweekenden findes på side 8.

Her til slut vil jeg ønske jer alle en god sommer, og HUSK at skrive lidt til Pære Posten om dine oplevelser lige meget, om det er stævneresultater gode eller mindre gode, bare oplevelsen er god, eller hvis du har en anden dejlig eller speciel oplevelse at fortælle om, så skriv endelig!



Foto:
Ernst Christensen

Det var ikke det varmeste vejr, da jeg kørte Top Cup (keglekørsels konkurrence) d. 23. april med min 21 årige fjordhest Donna. Stævnet blev holdt af Sjællandske Sportskuske på Juellund Gods. Vi skulle køre banen med 15 porte +slangegang +start/mål port = ialt 20 forhindringer/porte. Banen er 500 m og skal køres på maksimalt 131 sekunder. Man har 2 starter. Banen var ikke så let at køre, og de fleste kuske kørte for langsomt eller ramte for mange kegler. Begge dele giver strafpoint. Jeg ramte ingen kegler i 1. kørsel, men i 2. omgang ramte jeg en enkelt kegle og kørte iøvrigt for langsomt.



Lone Wunsch
Svennerupvej 9, 4683 Rønnede

Mail: lone@hestens-venner.dk
tlf.: 5781 1718

Referat fra Generalforsamlingen d. 23. februar 2017

Valg af dirigent: Heidi Adsbøl blev valgt til dirigent.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Formandens årsberetning for 2016 blev godkendt af forsamlingen.

Godkendelse af revideret regnskab: Kassereren fremlagde et pænt regnskab. Økonomien hænger godt sammen med det nuværende kontingent og de nuværende udgifter for foreningen. Regnskabet blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fortsætter uændret med 150 kr. om året.

Indkomne forslag: Der var ingen forslag under punktet "Indkomne forslag".

Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: Inger Sørensen blev valgt til bestyrelsen. Lis Jønsson og Kristian Wunsch blev genvalgt til bestyrelsen. Hanne Jensen og Verner Muhlig blev genvalgt til bestyrelses suppleanter.

Valg af bilagskontrollør: Hanne Jensen blev valgt til billagskontrollør.

Aktivitetsplan for 2017: Skovtur til Kilden søndag d. 18. juni, Hyggeweekend med agility og tur til Munke Bjergby lørdag d. 15. juli + søndag d. 16. juli, Orienterings arrangement i Bidstrup Skovene søndag d. 15. oktober.

Tanja, Heidi og Litka arrangerer en tur i Boserup Skov ved Roskilde. Datoen kommer på hjemmesiden.

Ditte og Charlotte inviterer til julearrangement med heste til december. Datoen kommer senere.

Strandtur og skovtur på Feddet ved Faxe til september, hvis Lisbeth Lyngsaa igen i år kan få en aftale i stand med Ivan Reedtz-Thott.

Foredrag med Julie Schwartz viste sig at være for dyrt.

I støbeskeen er flere forskellige foredrag til vinteren 2017/2018: Kristina fra "Glad Hestemund" foredrag om bid, Kristina Kryder foredrag om foder og mave-sår hos heste, eller måske et foredrag hos Hestedoktoren om forfangenhed.

Eventuelt: Der var ikke nogen indlæg under punktet "evt."

Aftenen sluttede i god ro og orden, og alle takkede for lækkert hjemmebag, som familien Juncker fra Ringsted havde leveret.

Referent for Lis Jønsson, Lone Wunsch

Skovtur til Kilden og efterfølgende grillarrangement

Dato: 18. juni 2016

Tid: Vi mødes kl. 10:30. Køre/rideklar kl. 11:00.

Sted: Jette Hansen, Ordrupvej 54, 4370 St. Merløse

Pris: 70 kr. pr. ekvipage (brugerbetaling til Sorø Akademis Skove)

Passagerer betaler 30 kr. pr. person. Kontant betaling på selve dagen til Lone.

Medbring: frokost madpakke samt aftensmad til grillen.

Tilmelding: senest d. 12. juni til Lone Wunsch tlf. 22 84 42 04 eller
mail: lw@kwplan.dk

Vi mødes kl. 10. 30, hvor vi spænder hestene for vognene, og lægger sadel på de heste, man har valgt at ride.

Familie og venner til rytterne kan evt. få plads på en vogn. Det er Lone, der holder styr på vognpladserne. Derfor er det vigtigt at meddele Lone, hvor mange man møder op.

Kl. 11.00 regner vi med at være klar til afgang med kurs mod Store Bøgeskov, som ligger på den modsatte side af Gyrstinge Sø.

Når vi starter fra Jette Hansen, Ordrupvej 54, 4370 Store Merløse, vil vi kunne se ud over søen over til Kilden i Store Bøgeskov, hvor vi holder frokost. Turen til Kilden er ca. 7 km, når man tager den korteste vej gennem Store Bøgeskov. Hvis stemningen er til det, og vejret er med os, bliver turen i Store Bøgeskov forlænget med 4 – 5 km, inden vi tager frokosten ved Kilden.

Under opholdet ved Kilden vil det være muligt for hestene at græsse lidt. MEN det skal lige oplyses, at der er ingen indhegning på græsarealet.

Kilden er et historisk sted. En underjordisk kilde har sit udspring ved kanten af Gyrstinge Sø. Mange er blevet døbt ved Kilden, og der foregår stadig dåb på stedet, ligesom nogle folk vælger at blive viet på det naturskønne sted, som Kilden er.

Efter et par timers ophold ved Kilden pakker vi sammen, og turen går tilbage via de små hyggelige veje retur til Jette, hvor der vil være opsat grill.

Der vil være mulighed for at få hestene på fold. Spisepladsen vil være med udsyn

til hestefolden, så man kan have opsyn med hestene, imens vi spiser.

Foreningen er vært med en øl/vand til aftensmaden.

Hermed har vi lagt op til et skovtursarrangement, hvor man kan vælge at deltage på flere niveauer. Tilmeld hvad du/I har lyst og tid til at deltage i.

Vejforklaring: Jette Hansen, Ordrupvej 54, 4370 Store Merløse bor ca. 4 km syd-vest fra St. Merløse. Kør ad landevejen mellem Ringsted og St. Merløse. 2 km syd for St. Merløse drejes ad Ordrupvej, herefter køres gennem Ordrup By ud til skoven = ca. 1.4 km i alt. Jettes hus ligger på højre hånd lige før skoven. (Kører man efter Kraks Vejviser, kommer man ud på flere småveje fra modsatte side af skoven.)



Foreningen på vej til Kilden. Foto: Bjarne L. Sørensen



Fællesgril hos Jette. Foto: Bjarne L. Sørensen

Hyggeweekend med agility

Dato: 15. - 16. juli 2017

Tid: kl. 10:30

Sted: Hos Søs og Rune, Søtoftevej 45 4100 Ringsted. Se vejforklaring.

Alternativt: Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø kl. 15, hvis man kun deltager i agility.

Pris: 30 kr. pr. klasse (agility), 90 kr. pr. person (aftensmad inkl. 1 øl/vand), 30 kr. pr. person (morgenmad)

Medbring: madpakke til lørdag middag, sovepose og telt mv.

Tilmelding: 1. juni - 30. juni 2016 via link på hjemmesiden, til Dorthe

Kontaktperson: Dorthe tlf. 2064 4464 eller email: dorthe@birkealleen.dk

Lørdag d. 15. juli kl. 10.30 mødes vi på Allindemaglevej. Rytternes bagage og telte læsses på hestevognene. Deltagere uden hest kan køre med som passagerer på vognene. Afgang kl. 11, hvor vi kører/rider ad små veje til Dorthe og Bjarne Sørensen, Munke Bjergbyvej 53, hvor vi skal overnatte. Turen er ca. 12 km. Der rides/køres i hyggetempo. Ankomst hos Dorthe og Bjarne kl. ca. 13, hvor der er lavet små folde, så vi kan sætte hestene på forskellige folde, dernæst spises den medbragte madpakke, inden vi sætter teltene op.

Lørdag ca. kl. 15 holdes der agility/ponysjov. Dorthe laver en agilitybane med forhindringer som f.eks. slalom mellem kegler eller en presenning, som hesten skal forbi eller gå hen over. Der bliver en klasse for trækkere og en klasse for ryttere således, at børn og urutinerede ryttere kan blive trukket, og man kan vælge at trække sin hest, hvis man ikke har lyst til at ride. Der bliver mulighed for at låne en hest til at trække med, hvis man ikke har mulighed for selv at have en hest med. Hvis man blot er med som passager og ikke ønsker at deltage ved nogen af klasserne, kan man vælge at hygge sig som tilskuer til løjerne. Øl, vand, kaffe og kage kan købes. Det er muligt at møde op hos Dorthe og Bjarne lørdag kl. 15 og nøjes med at deltage ved aktiviteterne lørdag eftermiddag samt spisning lørdag aften. Man er også velkommen som tilskuer. Der er deltagerrosét til alle dem, der deltager aktivt med hest.

Aftensmad ca. kl. 19: som består af pizza fra det lokale pizzeria og 1 sodavand pr. deltager. Flere sodavand kan købes på stedet. Vi spiser inde i Dorthe og Bjarnes festtelt eller køkken. Lørdag aften skal vi hygge os med kage og godnathistorier, som selvfølgelig gerne må være hestefortællinger. Godnat kl. ?

Søndag morgen: vil der være morgenmad ca. kl. 8. Bjarne har været hos bageren! Efter morgenmaden pakker vi telte mv. sammen og lægger vognene med bagage og passagerer. Kl. 11 går turen retur til Allindemaglevej, hvor vi forventer at være fremme ca. kl. 12.30. Vel mødt til sjov og hygge!



Heidi Adsbo og Dotdi ved ballon og cykeldækforhindring.
Foto: Bjarne L. Sørensen



Vejforklaringen: Vi mødes på Allindemaglevej tæt ved krydset med Søtoftevej.
Der vil være skiltet, hvor man skal køre ind på græsarealet.

Skovtur i Boserup Skov

Dato: 3. september 2017

Tid: kl. 10:00 (rideturen starter kl. 10:30)

Sted: Grusparkeringen ved Boserup Skov. Se vejforklaring.

Pris: Gratis

Deltagerloft: 50 heste inkl. ryttere.

Medbring: Madpakke som spises efter rideturen. Mulighed for køb af kold sodavand til madpakken efter turen.

Tilmelding/Kontaktperson: Senest på dagen til Heidi på tlf. 2024 1368.

Fælles skovtur for rytter i Boserupskov ved Roskilde d. 3. september 2017

Vi mødes kl. 10.00 på grusparkeringen ved Boserupskov og er klar til at ride en fælles tur kl. 10.30. (Se vejforklaring)

Det er gratis at deltage, så kom glad og vær med.

Medbring en madpakke, så vil vi spise sammen efter rideturen.

Det vil være muligt at købe en kold sodavand til jeres madpakke.

Denne fælles tur er desværre kun for ryttere, da der ikke kan komme vogne ind på stierne i skoven.

Max deltager 50 heste inkl. rytter.

Hvis man skulle bliver forsinket eller ikke kan komme alligevel, må man meget gerne ringe eller sende en SMS på telefon nr. 20 24 13 68.

På glædeligt gensyn Heidi



Vejforklaringen: Parkeringspladsen ligger umiddelbart i krydset "Kongemarken / Boserupvej"

Hestens versus menneskets hjerne

(Indlæring hos hesten og vores samspil med hesten)

/ af Helene Wunsch

Dette emne er meget stort og vil komme i flere stykker i de næste blade. Artiklerne er bygget op omkring forskning fra Dr. Steven Peters, som er hjerneforsker i menneske og heste hjerner, samt almen viden om hjernen fra fysiologi bøger i menneskets anatomi og psykologi. Grundet emnets størrelse er flere områder, der er mindre vigtige i en given sammenhæng udeladt helt eller delvist.

Menneskehjernen bliver i grove træk ofte omtalt i 3 forskellige "dele", men det er kun de første to dele, der reelt set kan sammenlignes med hestens hjerne, men med visse forbehold.

Reptilhjernen består af hjernestammen og lillehjernen (cerebellum), og er ren og skær overlevelse og opretholdelse. Den står for vejrtrækning, tarmbevægelser, blodcirkulation, flygt eller kæmp, motorisk funktion, koordination og motorisk hukommelse, så som det at cykle.

Det limbiske system består af flere dele, her nævnes kun dem, der er mest relevante for emnet.

Thalamus er den del, hvor al information kommer først igennem og fordeles til resten af hjernen. Lige under thalamus sidder hypothalamus, som sørger for, at opretholde homeostase (form for balancepunkt i kropstemperatur, puls, ect.). Lige under hypothalamus, er der endnu en lille, men vigtig del, nemlig hypofysen. Hypofysen frigiver hormoner og signalstoffer. Til sidst er der amygdala (medvirkende i empati, frygt, hukommelse, hormonel sekretion ect.) og hippocampus, som spiller en rolle i blandt andet geografisk hukommelse.

Frontallapperne (neocortex) er den forreste del af den yderste hjernebark, og de er vores store intelligensmæssige fordel. Det er denne del, der er med til at skabe vores personlighed, og det er her vores evne til at planlægge, spille skak og lave lange diskussioner med os selv og andre, kommer fra. Frontallapperne bliver af fagfolk også kaldet for den rationaliserende del. Det er altså her vi mennesker finder på årsager til, hvorfor vi har gjort det ene eller det andet, og det er også denne del, der finder på løgne og til tider dårlige undskyldninger for det ene eller det andet, hvad enten det er til ulempe eller ej.

Fortsættes 



Hestens hjerne bliver af forskere ofte kun delt op i to. Reptilhjernen og det limbiske system. Hesten har godt nok en hjernebark med frontallapper, men de er meget små.

Hestens reptilhjerne er ligesom vores indrettet til ren og skær overlevelse, vejrtrækning, synke funktion, flygt eller kæmp instinkt, ect, samt motorisk funktion og korrektion via cerebellum.

Cerebellum fylder omkring 1/3 af hele hestens hjerne, og koordinere motorikken, hvilket er medvirkende til, at hesten er gået over i historien for netop dens smukke måde, at bevæge sig på. Hestens motoriske system er mange gange større end vores, hvilket gør, at hesten både lære og reagere motorisk meget hurtigere end mennesker. Så når folk i træningsøjemed siger:” hesten kan det så hurtigt, at de ikke selv kan følge med”, er der altså noget om snakken. Det gælder både ønskede og uønskede ting. (Her spiller andre dele af hjernen også ind).

Det limbiske system er hos hesten ens i den beskrivelse, der er givet om menneskehjernen længere oppe i teksten, men de områder og sammenhænge der ikke er relevante, er som tidligere nævnt ikke beskrevet.

Frontallapperne er meget små hos hesten. Faktisk er de så små, at forskerne ikke antager, at de har nogen særlig funktion, andet end mest sensorisk og motorisk funktion. Hestens frontallapper er heller ikke lige så ”kemisk” og fysisk veludstyret, som dens cerebellum, eller menneskets frontallapper. Dog er det hestens frontallapper, der styre de velovervejede bevægelser, intuition og opmærksomhed.

Konsekvensen af de meget små frontallapper er, at hesten rent fysisk ikke kan komme til at spille skak, lyve eller på anden vis spille komedie. En hest kan altså ikke ”skabe sig”. Det er fysisk umuligt for den. Til gengæld prøver vores hjerne konstant - via vores ret så veludviklet frontallapper -, at rationalisere hver en lille ting, og det er her, at hest og menneske næsten altid kommer skævt ind på hinanden. Det er her den dumme, frække eller besværlige hest kommer fra.

Til sammenligning er vores samlede hjerne altså langt større end hestens hjerne, trods størrelsesforholdet mellem heste krop og menneske krop. Hesten har godt nok et større motorisk center i hjernen end os, og et kæmpe hoved set med vores øjne. Langt det meste af dens hoved er dog luft via næsen og op i et luftrum i kraniet, tænder og dertilhørende kæbe, som fylder den fulde længde af hestens hoved. Så der er ikke ret meget plads tilbage til hjernen hos hesten.

Hestens syn er også delt anderledes op i forhold til vores. Vores syn bearbejder

information fra begge øjne. Hesten derimod kan få information fra et øje ad gangen, hvilket er en fordel, når ens øjne er placeret på siden af kraniet. Hesten kan også - hvis den retter sit hoved, så begge øjne kan se et bestemt objekt – få information fra begge øjne, hvilket gør informationen kan modtages langt hurtigere i hjernen. Derfor retter heste ofte deres hoved direkte mod ting de er på vagt over for, og heste kan også være længere tid om, at opfatte (for den) farlige ting på siden af den.

Heste har heller ikke noget dybde syn, som mennesker har. Dybde synet gør os i stand til, at se bunden i vandpytter, osv. Heste kan derfor ikke se, om en vandpyt er bundløs eller 2 mm dyb.

Heste er også udstyret med følehår omkring mule og øjne. Disse følehår har deres helt eget område i hjernen for hvert enkelt hår, som omsætter information fra disse hår. Til sammenligning har skæg eller andre stive hår hos mennesker ikke nogen plads i hjernen. Hestens følehår har derfor en meget vigtig funktion hos hesten, og kan næsten sammenlignes med vores fingre. Menneske hjernen får uanede mængder af information fra vores fingre, når vi mærker på noget. På helt samme måde modtager hestehjernen uanede mængder af information fra følehårene. Derfor bør disse hår ikke klippes af, da hesten mister en af sine sanser ved det. Nogle forskere mener, at det bør sidestilles med dyrplageri, da disse hår har en næsten lige så vigtig funktion som hestens syn.

Følg med i næste nummer af pæreposten, hvor vi kommer nærmere ind på hesten.



Tegning:
Klaus Wunsch

På besøg hos Helgstrand Dressage

/ af Ditte Juncker

Efter at have været hos Helgstrand Dressage to gange nu, så er der meget at fortælle.

Det startede med, at jeg i uge 45 skulle i erhvervspraktik, jeg startede med at søge et springsted, men der blev jeg afvist, så prøvede jeg på stutteri Ask, men igen uden held. Efter at have fået afslag to gange, kom min mor med ideen om at ringe til Helgstrand Dressage, efter et enkelt ring var praktikpladsen i hus.

Det føltes som evigheder at vente på at skulle tilbringe



Kendetegnet hos Helgstrand Dressage

Foto: Ditte Juncker



en hel uge, men jeg klarede mig og dagen kom, hvor jeg skulle afsted. Vi kørte hjemmefra ved 6-tiden om morgenen, fordi vi lige skulle et smut forbi Tyskland. Det var en meget lang tur, først til grænsen, og derefter videre. Da vi ankom til Vodskov, havde vi skaffet et værelse hos en rar ældre dame, hun havde tilberedt aftensmad til hele familien da vi kom. Mine forældre og lillesøster blev sendt hjem, og jeg gik i seng.

Vera

Foto: Ditte Juncker

Mandag morgen startede dagen kl. 05:45 hvor jeg blev vækket, så var det ellers bare op og få tøj på og så ned og have morgenmad. Da klokken var lidt i 7 kørte hun mig ned til Helgstrand. Det virkede helt uvirkeligt for mig da vi kørte ind af indkørslen, det var så stort og flot, jeg har aldrig været sådant et sted før.

Jeg gik op i en af staldene hvor der var lys, og dér var alle groomerne ellers i gang med at muge hingstestald. Jeg greb en kost og gik i gang med at feje staldgangen. Efter at have muget hingstestald-

den og ordnet de andre stalde, var der staldmøde, rytterne var mødt ind og vi fik alle at vide, hvad dagen gik ud på, om der kom nogle kunder, eller om nogle af hestene var skadet osv. Jeg var den eneste praktikant i denne uge. Jeg blev tildelt en rytter, som jeg skulle være groom for, og det var den sødeste person, jeg har mødt, hun hedder Anne Marie og var beriderelev hos HD.

Jeg fik hen af vejen at vide, hvilke heste jeg skulle hente, hvad de hed, og hvor de stod. Efter at have hentet dem skulle de strigles og sadles op. Imens hun red en, sadlede jeg den næste op, og således fortsatte vi frem til kl. 12, da der så var en times frokostpause.

Kantinedamen står hver dag og laver mad til alle teamets omkring 50 medarbejdere, og det er alt fra tarteletter til flæskesteg med sovs og kartofler hun laver. Da jeg havde spist min mad, gik jeg tilbage i stalden, fandt den næste hest og sadlede den op til min rytter. Dagen sluttede kl. 16, hvorefter striglepladserne skulle vaskes ned, så der altid er pænt, hvis der kommer kunder for at kigge på heste. Jeg tog hjem, spiste aftensmad og gik i seng. Således så alle dagene i denne uge ud.



Sylvester og Ditte Juncker i et af HD's ridehuse
Foto: Ditte Juncker

Fortsættes →

← Fortsat

Anden gang jeg var på besøg hos HD var under Herning hingsteshow, dog fik jeg ikke lov at tage med til Herning, men der var også nok at se til tilbage på gården. Hver dag under Herning har vi været ca. 30 mand under det, vi plejer at være, da der skulle rigtig mange med til Herning. Dagene på gården var hyggelige men også meget stressende, da alle de resterende ca. 120 heste skulle ud, enten på fold, skridtmaskine, vandbånd, tørbånd, rides, handwalkes eller longeres. Det var en stor opgave, men føler også at de virkelig stolede på mig, eftersom at de lagde en okay stor del af ansvaret over på mig, jeg blev så godt som betragtet som fast groom.

Det var endnu en fantastisk oplevelse at komme der over igen. Det er virkelig et fantastisk dejligt sted med nogle fantastiske og rare mennesker. Elsker det sted og glæder mig vildt til at komme tilbage til menneskerne og de dejlige, og dygtige heste, for det er klart et sted, jeg vil besøge og hjælpe igen og igen og igen...



Zantros
Foto: Ditte Juncker



Nyt medlem i bestyrelsen

Bestyrelsen har i flere år haft den samme bemanding, og det er jo dejlig stabilt med faste folk i bestyrelsen, men Inge Keldebæk har nu efter mange år i bestyrelsen valgt at trække sig af helbredsmæssige årsager. Vi siger mange tak for alle de mange år og ikke mindst TUSINDE tak for alle de mange kager, som Inge har bagt til os i tidens løb.

Dernæst siger vi velkommen til Inger Sørensen, som mange allerede kender, idet Inger har hjulpet os med praktiske ting bl.a. i forbindelse med orienterings arrangementet i Bidstrup Skovene, hvor Inger har stået på levende post.



Inger Sørensen på Afrodite
Foto: Erling Sørensen

Inger Sørensen på hestevogn
Foto: Erling Sørensen



Aktivitetsskalendar

18. Juni - Skovtur til Kilden

Læs info på side 6

Foto:
Lone Wunsch



15.-16. Juli - Hyggeweekend med agility

Læs info på side 8

Foto:
Dorthe Pihl Sørensen



3. September - Skovtur i Boserup skov

Læs info på side 10

Foto:
da.wikipedia.org



September - Strandtur og Skovtur på Feddet

Læs info i næste nr. af Pære
Posten som udkommer til aug.

Foto:
da.wikipedia.org



16. Oktober - Orienteringsridning og kørsel

Læs info i næste nr. af Pære
Posten som udkommer til aug.

Foto:
Klaus Wunsch



Hestedoktoren

Bukkerupvej 195
4360 Kirke Eskilstrup

CVR: 30017978

Tlf.: +45 5916 2160

Fax: +45 5916 2260



E-mail: info@hestedoktoren.dk

Hjemmeside: www.hestedoktoren.dk

Telefontid for dyrlæger:

Alle hverdage mellem 8:00 - 9:00

Tidsbestilling:

Alle hverdage mellem 8:00 - 12:00

Efter kl. 16:00 viderestilles til vagthavende dyrlæge.



www.HESTENS-VENNER.dk

Bestyrelsen

Formand:

Lone Wunsch
Svennerupvej 9, 4683 Rønnede

lone@hestens-venner.dk
tlf. 5781 1718 / 2284 4204

Næstformand:

Kristian Wunsch
Gyvelvej 2, 4690 Haslev

kristian@hestens-venner.dk
tlf. 2133 1381

Kasserer, redaktør og hjemmeside:

Bjarne L. Sørensen
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@hestens-venner.dk
tlf. 2092 2075

Sekretær:

Lis Jønsson
Galgebakken Over 4-1b, 2620 Albertslund

lis@hestens-venner.dk
tlf. 2891 8171

Øvrige bestyrelse:

Inger Sørensen
Mogenstrupvej 13, 4420 Regstrup

inger@hestens-venner.dk
tlf. 2584 9099

Suppleanter:

Verner Muhlig
Gl. Skovvej 85, Søby, 4300 Holbæk

verner@hestens-venner.dk
tlf. 5918 3671 / 4081 3671

Hanne Jensen
Stestrupvej 234, 4370 St. Merløse

hanne@hestens-venner.dk
tlf. 2860 4659

Bliv medlem i Hestens Venner

Indmeldelse kan ske via vores hjemmeside: www.hestens-venner.dk eller direkte til kassereren. Årligt medlemskab koster 150,- kr. , og du vil:

- få medlemsbladet Pære Posten tilsendt pr. brev. Pære Posten udkommer 4 gange årligt.
- opnå rabat på diverse arrangementer afholdt af Hestens Venner
- stå først i køen til at deltage i arrangementer, hvor der er deltagerloft.

