

# Pære Posten



November 2014 nr. 37 - 10. Årgang  
Medlemsblad for Hestens Venner  
*- foreningen med aktiviteter for alle heste*



# Redaktionen har ordet

/ af Bjarne Lambrecht Sørensen

Tak for et begivenhedsrigt år i foreningen. Det har været dejligt at opleve det store fremmøde og alle de søde mennesker, der har været på de arrangementer (agility, skovtur og orientering) som min familie og jeg har nået at deltage i.

Tak til alle der har bidraget med stof til bladet i det forgangne år.

Jeg selv er ved at være tilbage på fuld kraft, både privat og på arbejdet, efter min sygdomsperiode. Det har været en hård omgang.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

**Stof til næste blad som udkommer i februar, bedes afleveret senest d. 10/01 2015 til:**



Bjarne Lambrecht Sørensen  
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

Mail: [bjarne@hestens-venner.dk](mailto:bjarne@hestens-venner.dk)  
tlf.: 20922075

Side:	Indhold:
3	Formanden har ordet
4	Velkommen til nye medlemmer
5	Alle kunne være med på skovturen til Kilden
9	Foredrag om fysioterapi til hest
11	Orienterings-ridning/kørsel 2014
13	Spørgsmål fra posterne
14	Stemmingsbilleder
16	Resultatliste
17	Ris og ros
18	Kampen om Als
22	7 mænd sejrede

Forsidefoto: Jul i Store Merløse. Der er ikke "pillet" ved billedet. Det er med ægte snefnug. Mille for vognen og Lone som kusk

Foto: Frits Sørensen, St. Merløse Bylaug

# Formanden har ordet

/ af Lone Wunsch

Vinteren nærmer sig, og snart vil der være julesne og kalenderlys at se på foreningens hjemmeside.

2014 har været et aktivt og spændende og fremt for alt hyggeligt år at kunne se tilbage på. Vores arrangementer har været vel besøgt, og det er en positiv oplevelse, at medlemmerne sammen med alle de hestevenner, som ikke er medlemmer, har taget godt imod de arrangementer, der har været på aktivitetskalenderen.

**Skovturen til Kilden i Store Bøgskov** var med rekord stor tilslutning lige som grill arrangementet om aftenen, hvor deltagerantallet var så stort, at vi måtte låne borde hos Aicha og Kenneth Andersen og stole hos Hanne Jensen. Mange tak for lån af de ekstra havemøbler, og tak til Inge Keldebæk og Per Ipsen for lån af den ekstra pavillon. Heldigvis blev det slet ikke regnvej, selv om vejrudsigten havde truet med det, og vi fik ikke brug for de 2 pavilloner, der var stillet op. Vi havde heller ikke kunne være under de 2 pavilloner alle sammen, når vi var så mange, så vi var MEGET heldige med vejret den dag.

Se billeder fra skovturen på side 5 og endnu flere billeder på hjemmesiden.

**Foredraget med Cecilie Stadler**, som er hestefysioterapeut, osteopat og hesteakupunktør, kan jeg ikke skrive så meget om, da jeg ikke havde mulighed for at nå at møde op, men jeg har hørt, at foredraget var spændende og inspirerende. Se billeder fra foredraget og læs teksten om foredraget på side 9.

**Orienteringsridning og kørsel** i Bidstrup Skovene ved Hvalsø var igen i år fuld besat. Allerede 2 måneder før arrangementet var loftet på de 45 ekipager nået, og der måtte oprettes en venteliste. Flere personer tilbød at deltage som hjælpere ved arrangementet i stedet for at komme på ventelisten, og det resulterede i, at der i år var hele 7 levende poster i skoven. Også her slog vi tidligere rekorder, som har været med "kun" 4 levende poster i skoven. **Tusinde tak til det rekord store antal af hjælpere.** Deltagerne kan takke jer hjælpere for, at der kun var 2 døde poster på ruten i år således, at mine tossede spørgsmål kunne begrænses til 2 ark, i stedet for 6 eller 8 ark som deltagerne tidligere har været udsat for.

Som det blev besluttet på generalforsamlingen tilbage i februar måned, er der nu indkøbt 2 ekstra folde-ud-pavilloner ved august/september udsalget.

Fortsættes ->



Lone Wunsch  
Ordrupvej 80, 4370 Store Merløse

Mail: lone@hestens-venner.dk  
tlf.: 5781 1718 bedst efter kl. 17:00

<- Fortsat

På grund af de tidligere års våde vejr ved orienteringsarrangementet havde bestyrelsen slået i alt 4 pavilloner op, som heldigvis ikke var så nødvendige alligevel. Vejret hold sig fint og tørt. Hvis de mange pavilloner var med til at holde regnen på afstand, så er det vist den løsning, vi bruger igen til næste år.

Se billeder fra dagen og læs lidt om posterne på side 11.

Tak for et dejligt 2014 med de mange positive oplevelser i foreningen.

Hermed ønsker om en Glædelig Jul og et godt Nytår til jer alle sammen.



## Velkommen til nye medlemmer

Nikoline Karup, Jystrup

Heidi Adsbøl, Kirke Såby

Bent Jørgensen, Nyrup

Marianne Ploug Frandsen, Ringsted

Jim Nielsen, Roskilde

Ditte Juncker, Ringsted

Helle Daltoft, Stenlille

### Klistermærke

Der sælges klistermærker med foreningens logo, som kan sættes på hestetrailer/vogn.

Pris pr. stk. 20,- kr.

Kontakt kasseren for køb af klistermærke.



# Alle kunne være med på skovturen til Kilden

/af Lone Wunsch

Der var stor tilslutning af deltagere af begge køn og i alle aldre, da vi tog på skovtur til Kilden i Store Bøgeskov en dejlig sommerdag i august.

Man kunne vælge at ride sin hest eller at være passager på en af hestevognene, og hvis vi ikke havde fået 3 afbud, så havde vognene været helt proppet med passagerer. En særlig tak til Per Ipsen som mødte op med sin store vogn.



Hele turen foregik i roligt tempo. Alle kunne være med på turen til Kilden. Her ses Karla Andersen med sin pony på træk efter Aicha/mors hestevogn.

Efter kort tid fik Karla selskab af Jesper Knudsen, der også valgte at være på træk efter vognen.



Store og små ryttere, unge og lidt ældre var med i flokken. Her ses Rikke Juncker på hest og Emma Juncker på pony.

Fortsættes ->





Forrest kørte hestevognene efterfulgt af rækken af ryttere.



Selv om man ikke har så lange ben, kan man sagtens deltage på en fjordhest. Her ses Anja Sørensen, der var frisk på at ride hele turen ud og hjem. Det var trods alt en tur på ca. 18 km tur/retur.



Frokost ved Kilden for 2- og 4- benede.





Frokost ved Kilden for 2- og 4- benede.



Kilden, som har sit udspring ved Gyrstinge Sø, er et fantastisk flot sted at holde pause. Her er det John Hansen, der sammen med sin hest nyder udsigten over søen.



Jesper Knudsen trængte til et hvil, imens hans hest Lulu mest trængte til græs.

Turen tilbage til Ordruplund foregik lige som udturen i stille og roligt tempo. Der er rigtig mange fine billeder fra selve turen at finde i galleriet på hjemmesiden. Dagen sluttede med grill på gårdspladsen på Ordruplund, imens hestene hyggede sig på folden.





Hestedoktoren I/S  
Bukkerupvej 195  
4360 Kirke Eskilstrup



**Telefontid for dyrlæger:**

Telefon 59 16 21 60  
alle hverdage mellem 8:00 – 9:00

**Tidsbestilling:**

Telefon 59 16 21 60  
alle hverdage mellem 9:00 – 12:00  
Akut vagt efter kl. 16:00 og i weekenden

**Fax :**

59 16 22 60

**E-mail:**

Fællesmail: info@hestedoktoren.dk  
Karen Lund: karen@hestedoktoren.dk  
Nanna Luthersson: nanna@hestedoktoren.dk  
Ginnie Hørning: ginnie@hestedoktoren.dk

**Hjemmeside:**

www.hestedoktoren.dk





# Foredrag om fysioterapi til hest

/af Helene Wunsch

I september havde Anne Larsen arrangeret og inviteret til foredrag med Cecilie Stadler, som er uddannet fysioterapeut til mennesker og heste. Foredraget startede med teori inde i huset, og der manglede hverken vådt, tørt, frugt eller kage. Anne sørgede godt for de tilmeldte.



Foto: Helene Wunsch

Teorien gik ud på hestens anatomi, og de skævheder heste ofte fødes med, hvorfor Cecilie anbefalede at få gennemgået sin hest af en dygtig fysioterapeut eller kiropraktør, inden hesten blev udsat for fysisk belastning af vogn eller rytter. På denne måde kunne mange fremtidige udfordringer for hest og menneske undgås, og hesten blev frem for alt skånet for skader mange år ud i fremtiden og dermed også unødige smerter i nuet og i fremtiden. Heste udtrykker ikke smerter og stivheder lige så tydeligt som mennesker, og ofte opleves det, at den måde hesten udtrykker disse ting på, når smerten gennem længere tid bliver stor nok, misfortolkes af kusk eller rytter som værende en uønsket adfærd. Med andre ord tror folk ofte, at hesten er "fræk", dum, stædig, varm, har fået en idé, doven, gider ikke høre efter og listen fortsætter. Langt de fleste af disse udtryk findes ikke hos hesten. Disse problemer har en årsag, og vi kan ikke være andet bekendt end at finde årsagen, før vi stempler hesten eller forsøger med kræfter og diverse hjælpemidler at få den til at adlyde vores ønsker.

Fortsættes ->

<- Fortsat

Teorien gik også på ridning, og hvordan mange ridemæssige problemer kan opstå hos hesten. Cecilie er selv dressurrytter og brænder for sporten, men hun fortalte også meget konsekvent om de ofte meget smertefulde situationer, som mange heste udsættes for, når der puttes diverse hjælpetøjler på hesten. Ingen rytter vil indrømme det, men det er rytteren, der er for dårlig til at ride hesten, hvis den skal tvinges i en begrænset bevægelses ramme. Det er ofte smertefuldt for hesten, mens træningen står på, bagefter og også i fremtiden, hvis træningen står på længe nok til at skabe svagheder. Cecilie fortalte også, at hun ofte oplever, at hestemennesker er alt for utålmodige, hvis hesten bliver skadet. Mange skader kan heldigvis hele, men det kræver adgang til fri bevægelse på fold og meget gerne hele døgnet, da det kan være enormt skadeligt for heste at opholde sig i boks på grund af den meget begrænsede mulighed for bevægelse. 1 år er ifølge Cecilie ikke længe for en alvorlig skade, men det er desværre ikke mange hestefolk, der vil give hesten så lang tid at hele i.

Efter teorien gik vi over i stalden, hvor Anne lagde 2 heste til demonstration. Begge heste blev behandlet af Cecilie, og der blev tegnet, fortalt og stillet spørgsmål imens. Under den praktiske del fortalte Cecilie, hvilke stivheder hun ofte mødte, og hvordan de kunne vise sig i dagligdagen. Annes hest havde for eksempel haft sure miner, når der blev lagt sadel på og spændt gjord. Efter Cecilies behandlinger kan Anne nu sadle sin hest, uden den lægger ører eller spænder.

Alt i alt et vellykket arrangement af Anne Larsen, og jeg håber meget, at andre medlemmer i fremtiden har modet til at lave lignende tiltag.



Foto: Helene Wunsch

# Orienterings-ridning/kørsel 2014



Juniorklassen (Ryttere under 18 år)  
Foto: Bjarne Sørensen



Mellemklassen (Ryttere 19 - 49 år)  
Foto: Bjarne Sørensen

Fortsættes ->





Seniorklassen (Ryttere over 50 år)  
Foto: Bjarne Sørensen



Kuske  
Foto: Bjarne Sørensen



# Spørgsmål fra posterne på Orienteringsridning/kørsel

Her er spørgsmålene, som man skulle indsamle langs ruten til orienteringsarrangementet. Hver post bestod af en række spørgsmål, som skulle besvares med enten ja eller nej. Løsningen findes nederst på siden

## **Post 1:**

Her i 2014 er der i alt 7 poster på ruten	JA	NEJ
Ved dagens start-info stod der Hestens Venner på Lones tøj	JA	NEJ
Ved dagens start-info stod der Qvindekvadrillen på Lones tøj	JA	NEJ
Ved dagens start-info stod der Klindt Rideudstyr på Lones tøj	JA	NEJ
Ved dagens start-info stod der Kalundborgegnens Køreforening på Lones tøj	JA	NEJ
De døde poster med sedler hænger i røde poser	JA	NEJ

## **Post 2:**

Foreningen Hestens Venner har 10-års jubilæum i 2015	JA	NEJ
Foreningen Hestens Venner har 10-års jubilæum i 2014	JA	NEJ
Foreningen har altid været en forening for alle hesteracer	JA	NEJ
Foreningen var i begyndelsen kun for fjordheste	JA	NEJ
Foreningen blev startet af kuske som en køreforening	JA	NEJ

# Stemmingsbilleder fra





# Orienteringsridning/kørsel



# Resultatliste fra Orienteringsridning/kørsel

Ryttere i junior klassen		
Placering	Navn	Point
1	Laura Jensen	45
1	Michela Jensen	45
2	Emilie Daltoft	44
3	Ditte Juncker	39
4	Nikoline Karup	37
5	Emma Juncker	27

Ryttere i senior klassen		
Placering	Navn	Point
1	Lotte Fraugde	54
2	Kirsten Sonne	52
3	Susanne Klausen	45
4	John Hansen	43
4	Anette Rasmussen	43
5	Hans Boisen	42
6	Marianne Frandsen	39

Kuske		
Placering	Navn	Point
1	Majken Olsen	56
2	Per Ipsen	53
3	Jim Nielsen	49
4	Aicha Andersen	48
4	Margit Mortensen	48
5	Peter Grå	44
5	Erling Larsson	44

Ryttere i mellem klassen		
Placering	Navn	Point
1	Birgit Ree	54
2	Maj-Britt Olsen	52
3	Emilie Jensen	51
4	Dorthe Sørensen	49
4	Janni Skytte	49
4	Celina Hou	49
5	Rikke Karup	48
5	Laila Hansen	48
6	Tina Schack	47
6	Michele Christensen	47
6	Helle Daltoft	47
7	Janne Clausen	46
7	Heidi Jensen	46
7	Tina Bratajka	46
8	Christina Olm	45
8	Majbritt Hansen	45
9	Sanne Riis	43
10	Nicoline Jensen	41
11	Teresa Jensen	37



# Ris og ros fra deltagere ved Orienteringsridning/kørsel i Bidstrup Skov ved Hvalsø

## Ris:

Den levende post, der hed "Ride- og Køreteknisk anlæg", var uretfærdig over for den store hestevogn, da der skulle måles bremselængde.

(Det skal dog lige nævnes, at personalet på posten har berettet, at kuskene med den store vogn faktisk klarede opgaven bedre end flere andre deltagere.)

Ridestinetet er for glat flere steder. Selv om der var lavet om på rideruten de 3 steder, hvor testrytterne mente, at ridestien var alt for smattet, så var der stadig nogen steder, hvor stien var for glat.

Et par af rytterne mener, at køreruten ville være bedre at færdes på.

## Ros:

Super godt med de mange levende poster.

Fantastisk, at der er hjemmebag i boden - også bollerne med pålæg.

Vejret var fint i år

## Tak til sponsor for fine præmier

Vores hovedsponsor i år har været Lærkegårdens fodersalg i Munke Bjergby, og vi takker for de fine præmier til orienteringsarrangementet.



**Lærkegårdens fodersalg**

Munke Bjergbyvej 22  
4190 Munke Bjergby

Åbningstider:  
Man- til fredag 14.00-17.30  
Lørdag 9.00-13.00

butik@laerkegaarden.dk  
www.laerkegaarden.dk

tlf: 23460660

# Kampen om Als og tilbagetrækningen fra Als til Fredericia, den 28.06.2014 - 06.07.2014

/af Lene Damtoft Johansen

Det hele begyndte for mere end 2 år siden. Vores venner fra Jysk hesteavl havde snakket med museet ved Dybbøl Mølle, om det kommende 150 år for krigen i 1864.

6-spand med jyske heste skulle trække en kanon forspændt a la daumont, to-spand heste med fourage vogn og 2 ryttere med fane. Det hele skulle være så originalt som muligt, ligesom det var i krigen 1864. Der var meget, der skulle planlægges, trænes og udfordres, for at det hele skulle kunne lykkedes.



Foto: Gunner Baumann

Fredag ankom vi i krigslejeren ved Alssund lidt nord for Sønderborg. Aftalen var, at vi alle skulle være klædt i vores kostymer. I lejeren var der Preussiske soldater, soldater fra Østrig og Tjekkiet, der var generaler med deres koner og bønder. Der var telte med lasseret, kvindeteltet, telte med soldater fra hvert land og boder.

Natten mellem lørdag og søndag, kl 02:00 ankom publikum med fakler ud til slagmarken, hvor slaget skulle stå. Det var et fantastisk syn med flere hundrede fakler i mørket. Ude på slagmarken var der helt mørkt, og alligevel kunne man se omkring sig, da øjnene havde vænnet sig til mørket. Utroligt hvordan månen kunne lyse op.

Krigen begyndte med lydeffekter, som var der kanoner, der skød lige omkring os, der var bål placeret på omkringliggende bavnehøje, og pludselig kom de preussiske soldater frem fra mørket og stormede mod danskerne, der forsøgte at forsvare sig. Der var kampe mellem soldaterne med høje lyde fra geværskud med løst krudt. Det var meget

livagtigt. Fouragevognen som vi kørte, skulle køre ind på slagmarken og samle de døde og sårede soldater op. Det hele varede i 1 ½ time, så var Als erobret.

Søndag var lejeren igen åben for publikum, og der blev vist kampe mellem soldaterne med gevær- og kanonskydning. Weekendens sluttede med medaljer til alle deltagerne.



Foto: Gunner Baumann



Foto: Gunner Baumann

Søndag eftermiddag pakkede vi vores ting sammen i lejeren og begynde tilbagetoget fra Als mod Fredericia. Planen var at gå med kanonen, fouragevognen og fanen fra Als til Fredericia i bedste 1864 stil. Fra Sønderborg via Gråsten, Åbenrå, Haderslev, Christiansfeld, Kolding og frem til Fredericia. Ca. 120 km fra søndag til lørdag. Turen skulle være en historisk rejse for os.

Fortsættes ->

<- Fortsat

På vores første dag, oplevede vi et ældre ægtepar, der stod ved deres hoveddør med flag i hånden i hilste på os, da vi kørte forbi, det rørte mig dybt. Langs vejen så vi mange mindesmærker for faldne soldater, der mindede os om at Sønderjylland ikke altid havde tilhørt Danmark. Turen gik videre gennem Gråsten gårdsplads, til Åbenrå hvor vi skulle overnatte. Der var planlagt spisning på Folkehjem i Åbenrå med rundvisning. Det blev en øjenåbner for mig, et levende monument over den danske nationale kamp i Sønderjylland. Her blev Sprogforeningen stiftet i 1880 med det formål, at bevare det danske sprog og den danske kultur i Nordslesvig. Bøger og sanghæfter blev samlet, så danskerne kunne værne og bevare det danske sprog, mens Sønderjylland var en del af Tyskland frem til folkeafstemningen i 1920.



Foto: Gunner Baumann

Turen gik næste dag videre til Slesvigske vognsamling i Haderslev med modtagelse ved museet af byens borgmester og middag på Haderslev kasserne, efter hestene var kommet på fold. Morgenen efter skulle vores heste have nye sko på. Der var trænet en del inden, så vores medbragte smed stod tidligere op, så vi var klar til afgang efter planen.

Dagen bød på morgenmad på kasernen inden afgang, og så afsted mod Kolding via Christiansfeld og den gamle grænsebro mellem Danmark og Tyskland. Forbi Skamlingsbanken i Sjølund, som var et mødested for danskheden og overnatning på et B&B



som var et dejligt sted med folde og en rigtig seng, et godt bad og en vaskemaskine 😊  
kærkommet efter flere dag på vejen. Ankomsten dagen efter til Koldinghus, var fantastisk. Vi kørte gennem gaderne og ind på gågaden mod Koldinghus. Op ad brolagte veje og ind på gårdspladsen, som dengang i 1864 ved tilbagetrækningen. Det var en fantastisk fornemmelse, fuld af stemning. Hestene fik fold hos venlige mennesker, der havde lagt græs til rådighed, og fredag bød på hviledag, hvor vi planlagde at bade ved stranden, for både mennesker og heste. Vores Balder var urolig i traileren hjem, og det gik hurtigt op for os, at han var syg og måtte have dyrlæge. Heldigvis kom hun hurtigt, og Balder blev behandlet. Både Balder og vi åndede lettet op, og turen kunne fortsætte dagen efter mod Fredericia.

Ankomsten til Fredericia var planlagt til kl. 16, hvor byens borgere tog imod os med soldater og musik. Det overraskede mig, at der var SÅ mange fremmødte borgere, men flag og eskorte viste os vejen frem til voldene. Dagen efter skulle vi deltage i 6. juli festen. Der var sørgeoptog med soldater, musikkorps og så vores vogne og ryttere med fanen. Folk havde lagt blomster ved mindsten, og der blev hold taler. Efter talerne blev stemningen mere festlig, og vi fortsatte optoget ned til centrum og gennem gågaden med tusinder af mennesker, der havde stillet op langs ruten og gik med i optoget efter vores vogn, som var rosinen i pølseenden. Det kom helt bag på mig, at hele byen deltog i optoget, men som en mand sagde til mig, at nu havde han været med i optoget i 66 år, og aldrig havde der været heste med i optoget – det var stort!

Turen var en rejse i historien, som jeg fik helt ind under huden – meget mere end jeg havde forestillet mig, som vi nærmede os Fredericia. Vi mødte en masse mennesker som vindede venligt til os på turen, og vi fik nye venskaber fra åbne og kærlige mennesker på vores vej. Smeden og hjælperne satte folde op og tog folde ned, så vi ikke skulle bruge tid på det, og de var i høj grad med til, at turen lykkedes for os. Alt i alt en fantastisk tur!



## 7 mænd sejrede

**/af Søs Simonsen (og oplevet sammen med Erik Bonde Pedersen og Jette Hansen)**

Overskriften er den bombastiske titel på en klassisk westernfilm om 7 pistolmænd, der skal hjælpe en mexicansk landsby af med en flok banditter.

Hverken helt, halvt eller bare kvart så voldsomt stod det til, da vi i august var 7 sjæl-lændere – deriblandt 3 Hestens Venner medlemmer - der tog vest på til Sønderjyl-land/Tyskland. Vi skulle dog over og drive en stor flok køer hjem fra marsken fra he-steryg, så det lugtede en lille smule af det vilde vesten, og der var cowboyhatte og westernsadler – og vi klarede opgaven. Så jo, med lidt god vilje og sans for drama kan man vist godt sige, at 7 m/k sejrede!

Turen var arrangeret i samarbejde med Longview Trailriding i Højer. Dvs. vi sørgede selv for kost og logi på turen, mens Longview Trailriding stod for hesteoplevelserne.

Vi 7 cowboys'n'girls-aspiranter samledes torsdag aften lige syd for grænsen i Tyskland på gæstgivergården "Hof Richelsbühl", som var vores overnatningssted for weeken-den. Det var også den gård, der ejede det kvæg, vi skulle arbejde med.

Fredag morgen mønstrede vi på Longview Trailriding, hvor vi blev taget godt i mod af Michael og Birgitte. De havde på forhånd gjort sig tanker om, hvilke heste, vi hver især skulle matches op med, ud fra de evner vi nu selv havde flaget over for dem, da vi be-stilte turen. Om matchmakingen holdt blev testet ved, at vi 2 og 2 fik en ridetime på bane. Samtidig fik vi nogle tips om, hvordan netop den enkelte hest bedst håndtere-des.



Foto: Jette Hansen, Rune Lund Jensen og Thomas Foldberg

Det var Birgitte, der stod for undervisningen, og hun var en eminent formidler. Hun havde et rigtig godt øje for præcis, hvordan den enkelte rytter kunne guides og var god til at fortælle og vise det på en måde, man kunne tage til sig. Den overordnede

overskrift på undervisningen var vist "slap af i benene, træk vejret heelt ned i maven - og så snart hesten går, som den skal, så giv løse tøjler".

Vi red alle på dejlige og utroligt velredne quarter horses, og der syntes at være en hest, der passede til hver af os, selvom vi var en broget flok mht. ride evner og fysik.



Foto: Jette Hansen, Rune Lund Jensen og Thomas Foldberg

Efter frokost og en teoritime om kvægdrivning, red vi sammen med Michael mod Tyskland. Vi red over de flade og himmelvid store sletter i Nationalpark Vadehavet, hvor græsarealerne er delt op af brede grøfter i stedet for af hegn. Det var et vidunderligt syn – men også lige lidt spændende - når en flok heste på sådan et græsareal kom galoperende stik mod os, uden at der var hegn imellem os og dem.



Foto: Jette Hansen, Rune Lund Jensen og Thomas Foldberg

Grøfterne virkede sgu! Hestene stoppede op ved grøftkanten – og vores egne heste tog al hurlumhejet med ophøjet ro – pyha.

Fortsættes ->



<- Fortsat

Selve grænseovergangen var for vores vedkommende bare et led, som vi red igennem og – vupti - så var vi i Tyskland.



Foto: Jette Hansen, Rune Lund Jensen og Thomas Foldberg

Snart kom vi ud på marsken med dens store græsgrønne vidder og høje blå himmel så lang øjet rakte. Den var beboet af hundredevis af får, som vi red ind i blandt – samt masser af gæs og også andre fugle. Det var også et eller andet sted på denne marsk, at der var noget kvæg, der skulle hentes hjem dagen efter.



Foto: Jette Hansen, Rune Lund Jensen og Thomas Foldberg



Hof Richelsbühl, som var vores destination for weekenden, ligger lige i udkanten af dette smukke landskab.

Lørdag formiddag red vi sammen med vores sjakbajs Michael sydover på marsken, hvor vi havde fået at vide, at køerne gik.

Undervejs fik vi besked af kvægbonden, som kørte med i sin 4-hjulstrækker, om at de fåreflokke, der nu gik på vores vej, skulle gennes væk, så de ikke forstyrrede os, når vi kom samme vej tilbage med køerne. 4 ryttere blev sendt afsted for at holde styr på fårene. Men da der ikke var helt tjek på leddene, og da der heller ikke var helt klare instrukser om, hvad det egentlig var, de får skulle, og da bonden syntes at skifte mening undervejs, samtidig med at vejret var vådt og blæsende, så man havde svært ved at høre hinanden, blev det lige en smule kaotisk. Men de 4 ryttere fik dog en sjov forsmag på, hvad det vil sige at drive en besætning fra hesteryg.

Heldigvis klarede vejret op, og da vi havde redet ca. 4 km sydpå, fandt vi vores kvæg. Det var en stor flok flotte, sorte og brune Angus-kvæg på omkring 60-70 stk., inklusiv køer, tyr og mere eller mindre nye kalve. Formålet med at få dem hjem var, at de allernyeste kalve skulle øremærkes.

Den mindst modige rytter, jeg selv, sank lige en ekstra gang, da jeg så, hvor mange dyr der var.

4 rytter red lige så stille om bag flokken og begyndte fra behørig afstand at skubbe på dem bagfra, mens de sidste 4 ryttere tog højre flanke. Til venstre for flokken var en af de der brede grøfter, så den flanke var dækket ind. Og så gik det stille og roligt derfra – vi fulgte kvægets tempo og sørgede blot for, at de ikke stoppede op eller gik i den forkerte retning. Pludselig var vi jo for en stund faktisk noget, der lignede cowboys and cowgirls!



Foto: Jette Hansen, Rune Lund Jensen og Thomas Foldberg

En lille kalv havde svært ved at følge med. Dens forben så også helt forkerte ud. Så 3 cowboys lod sig falde bagud sammen med kalven og dens mor,

Fortsættes ->

<- Fortsat

mens vi andre fulgte flokken hjem. De tre cowboys kom dog senere tomhændede og slukørede hjem. De havde måttet efterlade koen og kalven, da den lille bare ikke kunne mere. Det havde skåret i hjertet på de tre hjemvendte at se den lilles kamp, og de kunne ikke få sig selv til at drive mere på den. Så glæden var stor, da de to efterladte kvæg blev hentet i en hestetrailer, og den lille kalv efter et par timers hvile var frisk igen. Den var simpelthen så ny, at dens ben ikke havde været færdigudviklede nok til en sådan vandring – men efter et par timer var de rettet helt ud og klar til brug. Utroligt!

Kvæget kom hjem til gården, som de skulle, de nye kalve blev øremærket, og vi fik også sat dem alle ud igen.

Turen ud var næsten for kort for de rideglade cowboys' n' girls, men dog intens for én af os! Kvæget skulle nemlig over på et andet græsstykke ikke så langt fra gården. Rytternes opgave var at danne en mur med front mod køerne ca. 100 meter væk fra gården og spærre dem vejen sydover, så de naturligt ville vælge at gå vestpå, når de kom ud fra gården. De ville helt sikkert ikke gå ned mod os ryttere – troede vi.



Foto: Jette Hansen, Rune Lund Jensen og Thomas Foldberg

Yderste mand i "muren", Rune, stod på toppen af et højt og ret stejlt dige. Vest for ham og diget stod vi andre ekipager på række med front mod nord, og øst for ham var der et trådhegn nede i bunden af diget. Men dælme om ikke køerne valgte netop at gå mod os – direkte mod de 2 yderste cowboy' n' girl, Rune og Jette. Og da de to

begyndte at huje efter dem for at få flokken til at skifte retning, forsøgte kørerne at løbe over diget og drøne øst om Rune i stedet for at vende om. Det havde Rune og hans dygtige hest dog ikke i sinde at lade ske, så de forsvandt ufortrødent ned ad diget mod elhegnet. Vi andre holdt lige vejret et halvt minut, mens vi kunne høre en masse hujen og hou-hou'en nede fra den anden side af diget. Én cowboy og hans hest mod 60-70 kør i bevægelse – hvordan skulle det gå! Man kunne næsten høre et kollektivt lettelsens suk, da den sort-brune kvægflok kom myldrende op over diget igen og begyndte at gå den rigtige vej, mens Rune og hans hest helskinnede dannede bagtrop. Rune med armene helt oppe over hovedet over oplevelsen. Det var hans første, men helt sikkert ikke sidst ko-tur.



Foto: Jette Hansen, Rune Lund Jensen og Thomas Foldberg

Søndag red vi hestene tilbage til Højer. Den planlagte afstikker over Møgeltønder blev desværre bogstaveligt talt afblæst undervejs. Vi red nemlig direkte ind i hård vind, mørke skyer og tung, tung regn og blev godt gennemblødte. Altså vendte vi mulerne direkte hjem mod stalden. Men selvom det var svært at få nok, så havde vi også allerede en masse gode heste- og naturoplevelser med os fra en fantastisk og begivenhedsrig weekend.

Det var nu også godt at komme hjem til vores egne herlige (men måske knapt så moidige) heste igen. En ting er dog sikkert, det var ikke sidste gang, at vi drager vest på. Yeeehaaa! 😊

## Bestyrelse

### Formand:

Lone Wunsch  
Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse

lone@hestens-venner.dk  
tlf. 5781 1718 bedst efter kl.17:00

### Næstformand:

Kristian Wunsch  
Gyvelvej 2, 4690 Haslev

kristian@hestens-venner.dk  
tlf. 2133 1381

### Kasserer, redaktør og hjemmeside:

Bjarne L. Sørensen  
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@hestens-venner.dk  
tlf. 2092 2075

### Sekretær:

Lis Jønsson  
Galgebakken Over 4-1b, 2620 Albertslund

lis@hestens-venner.dk  
tlf. 2891 8171

### Øvrige bestyrelse:

Inge Keldebæk  
Holløsevej 15, 4420 Regstrup

inge@hestens-venner.dk  
tlf. 4076 7351

### Suppleanter:

Verner Muhlig  
Gl. Skovvej 85, Søby, 4300 Holbæk

verner@hestens-venner.dk  
tlf. 5918 3671 / 4081 3671

Hanne Jensen  
Stestrupvej 234, 4370 St. Merløse

hanne@hestens-venner.dk  
tlf. 5760 0570 / 2860 4659

### Aktivitetskalender:

dec. - Bestyrelsesmøde  
feb. - Generalforsamling (indkaldelse i næste blad)

Kontingent: 100,00 kr. pr. år.  
Indmeldelse kan ske via hjemmesiden  
eller til kassereren.

### Stof til bladet sendes til:

Bjarne Lambrecht Sørensen  
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@hestens-venner.dk  
tlf. 2092 2075



www.hestens-venner.dk  
(link for mobiltelefon)