

Medlemsblad for Fjordhestens Venner

August 2009 Nr. 16.
5. Årgang
Medlemsblad for
Fjordhestens Venner



Redaktionen har ordet

I forbindelse med undervisningsdagen d.13/6 var der en debat om brug af næsebånd. Efterfølgende var der ønske om at ”Ridehestens forbandelse” af Sadelmager H.J. Hansen blev bragt i bladet igen.

Du kan læse artiklen på side 11.

Tak til alle jer der kom med stof til bladet.

Stof til næste blad bedes afleveret senest d. 10/11 2009

Næste nr. udkommer i december.

Stof til bladet sendes til:

Kim Sjøholm
Assentorpevej 30, 4295 Stenlille

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Forsidefoto: Familieudflugt på Stevns. Tinkerhesten ”Baronen” rides af Jens Hansen. Fjordhesten ”Mille” for vognen med familien og alle madpakkerne.

Foto: Klaus Wunsch

Indhold:

Side	
3	Formanden har ordet
5	Skovtur til Kilden i Store Bøgeskov
5	Åbent hus og kræmmermarked
6	Orienteringsridning/kørsel i Bidstrup Skov
7	Undervisningsdag på Toftegaards Ridecenter
10	En lærerig dag på Toftgaard
13	Ridehestens forbandelse
15	Køb & salg
18	Sommertur på Stevns

Husk alle hesteracer er velkomne

Formanden har ordet / af Lone Wunsch

Siden sidste bladudgivelse har vi haft undervisningsdag med instruktør Rikke Madsen. Det var Toftegaards Ridecenter i Sdr. Jernløse, der venligst havde udlånt deres gode ridehus til formålet. Det siger vi mange tak for, og vi håber at kunne låne ridehuset igen næste gang, vi får en aftale i stand med Rikke Madsen.

Tilslutningen til arrangementet kan betegnes som ret god. Der var totalt fyldt op med tilmeldinger. Rikke Madsen havde nok at se til hele dagen. Nogen ville undervises i dressur, andre ville undervises i westernridningens teknikker, og andre havde medbragt ungheste, som ikke skulle rides men blev trænet med øvelser fra jorden. Deltagerne fik hver især en masse med hjem. En deltager mødte op med en hest, der var sat til salg, men da dagen sluttede, var den vist ikke til salg alligevel. Det var Jesper Knudsen med hesten Lulu. Jesper fik nogle gode instrukser med sig, og det forlyder at træningen/ridningen hjemme i Glumsø går fint for Jesper og Lulu. Dagen var også noget af en begyndelse til noget andet for et par andre af deltagerne. Det kan man læse om på side 5 og på side 8

Vores næste arrangement er skovtur til Kilden i Store Bøgeskov, hvor frokosten spises. Man kan deltage ridende eller kørende, eller man kan få plads som passager på en vogn. Om aftenen er der fælles grill på Ordruplund. Arrangementet er beskrevet på side 2

Traditionen tro er der orienteringskørsel/ridning i Bidstrup Skovene i efteråret. Datoen i år er søndag d. 11. oktober. Vi mødes kl. 11.00 til en information. Der er altid et par spørgsmål og andre praktiske ting, der afklares i forbindelse med afviklingen af de 2 klasser. Altså: et kort informationsmøde kl. 11. Alle ekvipager får en startliste med tider ved ankomsten til pladsen. Tidligere år er alle ekvipager blevet sendt af sted i løbet af 1 time. Dette på trods af, at der har været tilmeldt mere end 30 ekvipager.

Yderligere information om arrangementet er beskrevet på side 4

Vel mødt! til arrangementer, hvor alle kan deltage.

Skovtur til Kilden i Store Bøgeskov

Arrangementet er for ridende og kørende og de der vil nyde en køretur som passager.

Tid: lørdag d. 8.august kl. 10.30 (køre/ride klar kl. 11)

Sted: Ordruplund, Ordrupvej 80, 4370 Store Merløse

Medbring: madpakke til frokost.

Kød + tilbehør til aftensmaden. (vi opstiller grill om aftenen)

Pris: 50 kr. pr. ekvipage (brugerbetaling til Sorø Akademis Skove)

Passagerer på hestevogne betaler 20 kr.

Tilmelding: senest d. 5.august til Kristian Wunsch tlf. 2468 2849

Lørdag d. 8.august krydser vi fingre for godt sommervejr.

Vi mødes kl. 10. 30, hvor vi spænder hestene for vognene, og lægger sadel på de heste, man har valgt at ride.

Familie og venner til rytterne kan evt. få plads på en vogn. Det er Kristian, der holder styr på vognpladserne. Derfor er det vigtigt at meddele Kristian, hvor mange man møder op.

Kl. 11.00 regner vi med at være klar til afgang med kurs mod Store Bøgeskov, som ligger på den modsatte side af Gyrstinge Sø.

Når vi starter fra Ordruplund, vil vi kunne se ud over søen over til Kilden i Store Bøgeskov, hvor vi holder frokost. Turen til Kilden er ca. 7 km, når man tager den korteste vej gennem Store Bøgeskov. Hvis stemningen er til det, og vejret er med os, bliver turen i Store Bøgeskov forlænget med 4 – 5 km, inden vi tager frokosten ved Kilden.

Under opholdet ved Kilden vil det være muligt for hestene at græsse lidt.

MEN det skal lige oplyses, at der er ingen indhegning på græsarealet.

Kilden er et historisk sted. En underjordisk kilde har sit udspring ved kanten af Gyrstinge Sø. Mange er blevet døbt ved Kilden, og der foregår stadig dåb på stedet, ligesom nogle folk vælger at blive viet på det naturskønne sted, som Kilden er.

Efter et par timers ophold ved Kilden pakker vi sammen, og turen går tilbage via de små hyggelige veje til Ordruplund, hvor der vil være opsat grill.

Der vil være mulighed for at få hestene på fold. Spisepladsen vil være med udsyn til hestefolden, så man kan have opsyn med hestene, imens vi spiser. Foreningen er vært med en øl/vand til aftensmaden.

Klaus og Lone giver morgenmaden til de, der vælger at overnatte. Medbring evt. telt.

Hermed har vi lagt op til et skovtursarrangement, hvor man kan vælge at deltage på flere niveauer.

Tilmed hvad du/I har lyst og tid til at deltage i.

Vejforklaring:

Ordrup ligger ca. 4 km syd-vest fra St. Merløse.

Kør ad landevejen mellem Ringsted og St. Merløse. 2 km syd for St.

Merløse drejes ad Ordrupvej, herefter køres gennem Ordrup By ud til skoven = ca. 1.8 km i alt. Den Gamle Skole (stor rød bygning) ligger på højre hånd lige efter skoven.

(Kører man efter Kraks Vejviser, kommer man ud på flere småveje fra modsatte side af skoven.)



Kalundborg Køreforening holder åbent hus og kræmmermarked

Søndag d. 30. august kl. 10.00 – 16.00 er der Åbent hus og kræmmermarked hos Kalundborg Køreforening. Klubhuset og kørebanen ligger på adressen: **Lynglodden 4, 4400 Kalundborg.**

Tag familie og venner med og få en hyggelig dag blandt heste og vogne. Få en tur i hestevogn, en ridetur på en pony eller gør et godt køb ved en af de mange kræmmere.

Orienteringsridning/kørsel i Bidstrup Skov ved Hvalsø

Søndag den 11. oktober 2009 kl. 11.00

Mødested ved Avnstrupcenteret
(I Ny Tolstrup drejes ad Avnstrupvej)

Alle kan deltage

Ryttere rider i hold 2-3-stykker sammen. Ingen rider alene. Holdene sendes af sted med 5 minutters mellemrum og følger ridestien, som er ca. 8,5 km. Ridestien er afmærket med hvide hestesko på træerne. På ruten vil der hænge poster med opgaver, der skal løses. Hvis man overser en post, mister man de point, som opgaven giver.

Man skal være opmærksom på sten og grene, der kan ligge på ridestien. I perioder med regn kan ridestien være blød.

Ved tilmelding oplyses hvem man gerne vil ride sammen med.

Kørende sendes af sted med 5 minutters mellemrum og følger en rute, der er angivet på et kort, som udleveres på dagen. Derfor skal der være mindst en person på vognen foruden kusken. Der må være lige så mange passagerer på vognen, som kusken tillader, der er plads til. På ruten vil der hænge poster med opgaver, der skal løses. Hvis man overser en post, mister man de point, som opgaven giver.

Passagerer. Hvis man ikke selv har mulighed for at møde op med en hest, så vil der være plads på en hestevogn. Kuskene vil sikkert gerne have så mange som muligt med på vognen til at hjælpe med at løse opgaverne. Det er gratis at køre med som passager på en vogn, da alle point går til kusken.

Tilmelding senest d. 4. oktober 2009 til Lone Wunsch tlf. 57 81 17 18
(bedst efter kl. 17.00)

Tilmeldingen gælder også passagerer og her vil ”først til mølle” princippet blive brugt.

Pris: 60 kr. pr. ekvipage. Passagerer kører gratis.

Pris for medlemmer af Fjordhestens Venner: 50 kr. pr. ekvipage.

Fjordhestens Venner byder alle hesteracer velkommen på dagen.

Undervisningsdag på Toftegaards Ridecenter i Regstrup

/ af Rikke Andersen

Vi mødte ind i ridecentret kl. 8, hvor de fleste allerede var kommet. Der var stillet op til morgenmad i ridehallen, med både franskbrød, the birkes samt pålæg og vigtigst af alt kaffe. Kirsten og jeg havde været oppe kl. 6, for at kunne være der til tiden, så vi havde ikke fået vores dosis af kaffe inden vi kørte hjemmefra.

Herefter blev vi delt i hold og fik tidspunkter på, hvornår vi hver især skulle ride. Jeg havde i dagens anledning fået lov til, at låne Anne's dejlige fjordhest Fylke, hvilket jeg var meget spændt på. Jeg skulle først ride kl. 13 og så igen kl. 17, så jeg havde masser af tid til, at stå og kigge på og sludre med de andre deltagere, mens de første hold blev undervist af Rikke.

Da jeg stadig er ganske grøn i forhold til ridning (startede faktisk først i januar 2009 med at ride og få undervisning) er det meget lærerigt for mig, at se og lytte på, at andre får undervisning. Og jeg suger til mig af nyttige informationer.

Turen kom til, at Fylke og jeg skulle på banen og jeg glædede mig til, at ride på ham. Jeg har set mange gange, at Anne har fået undervisning på ham, men nu sad jeg selv på ryggen af den dejlige fjordhest. Jeg vidste, at Fylke var en utrolig velopdragen hest, men alligevel blev jeg positiv overrasket over, hvor lydhor han var, da jeg sad på ryggen af ham.



Kirsten og Klaus

Foto: Lars Andersen

I løbet af meget kort tid havde jeg en god fornemmelse af Fylke og hvordan jeg lige skulle håndtere ham rundt i ridehuset. Vi startede med, at lave de øvelser jeg kendte til, så som direkte og inddirekte cirkel, stop og vende. Bagpartsflex og bagpartsvending og alt sammen gik overraskende godt. Vi tog den rundt i ridehuset i skridt og trav, men galop holdt jeg mig fra, da det stadig var uprøvet for mig.

Rikke råbte på et tidspunkt til mig, at jeg skulle sætte Fylke i galop. Jeg troede faktisk, at hun mente det i sjov, men jeg skulle blive klogere. Da jeg kom ned i den ende af ridehallen hvor hun stod, stoppede hun mig, forklarede mig, hvordan jeg skulle sætte mine ben for, at sætte Fylke i galop. Herefter satte hun os i gang og med lidt besvær lykkedes det mig, at få Fylke i galop med mig siddende ovenpå ”bumpende” op og ned, da jeg ikke havde styr på, at holde min bagdel i sadlen (stakkels hest). Efter en kort tur i galop var der frokostpause, så Fylke og jeg red ud af ridehuset. Da jeg skulle stå af ham rystede mine ben og jeg kunne mærke adrealinen pumpe rundt i kroppen. Jeg følte mig helt høj, af den korte galoptur jeg lige havde oplevet.

Der blev spist frokost, hvor vi hver især havde medbragt mad. Nogen havde kage med til kaffen og der kunne købes øl og sodavand. Efter en times frokost gik vi i gang igen, hvor alle hold igen skulle ind og have undervisning.



Pia og Ida. Rikke på Idas hest
Foto: Lars Andersen

Anden gang da mit hold skulle på banen, fik jeg lidt mere styr på at ride galop, og denne gang tog vi et par ture rundt i ridehuset. Noget af vejen rundt lykkes det mig, at holde bagdelen i sadlen, men ” skaden” var sket, da min bagdel allerede var godt øm, efter de mange bump. Jeg måtte desværre til sidst stoppe af smerte i bagdelen. Men det gjorde bestemt ikke noget med lidt av i bagdelen, da jeg havde fået taget et stort skridt i min udvikling som rytter. Jeg har altid været meget nervøs for, at skulle ride galop, og den nervøsitet er forsvundet, da jeg nu har indset, at jeg altså godt kan finde ud af, at blive siddende på hesten.



**Fjordheste i begge retninger.
Rikke med hesten Fylke mod venstre.
Bagved rider Pia mod højre.
Foto: Helene Wunsch**



På Annes kasket kan man læse teksten ”Norwegian Quarter does it again”, og det er selvfølgelig fjordhesten Fylke, det handler om.

Foto: Klaus Wunsch

Jeg havde en fantastisk dag, hvor jeg lærte nye mennesker at kende, fik snakket og sludret. Fik set og lært en hel del mens de andre fik undervisning og selv havde succes med, at ride min første galop. Stemningen blandt dem der deltog, var dejlig afslappende og hyggelig, der var plads til både latter og mere seriøse snak. Så det er bestemt ikke sidste gang, at jeg deltager i et af de arrangementer, som Fjordhestens Venner arrangerer.

Sidst men ikke mindst, en stor tak til Anne for lån af den dejlige fjordhest Fylke.

Mange hilsner fra

Rikke Andersen

En lærerig dag på Toftegaard / af Nicoline Jensen

Først vil jeg gerne sige tak for et super godt arrangement
Lørdag d. 13/6 2009

Lørdag morgen klokken 07:00 stod jeg klar nede på Skovgården hvor Gismo står opstaldet, og var spændt på hvordan det skulle gå, både med undervisningen og hvordan min hest Gismo ville opføre sig. Gismo blev striglet og tingene blev pakket. Min morfar John som også var dernede og kigge kom med traileren klokken 07:30. Vi havde en staldmakker med, Nadia og hendes pony Jhosie.

Jhosie havde ikke været i trailer i over 2 år, så vi var lidt nervøse for om hun overhovedet ville gå op i traileren, men hun gik nærmest lige op og det samme gjorde min hest Gismo. Vi kørte mod Toftegaard en tur der tog cirka 10 minutter. Vi fik hestene ud af traileren, og vi fandt en boks. De tog det begge to rigtig pænt, og de stod bare og gnaskede lidt hø. Vi fik hentet alle vores ting ind og så gik vi mod ridehuset for at få noget at spise og møde de andre. Da klokken blev 08:30 ca. fik vi at vide hvem vi skulle ride sammen med, og hvad tid. Jeg skulle ride sammen med Nadia og Jhosie, og Ida og hendes Fjordhest. Vi skulle ride fra 11-12 så der var god tid endnu. Der var mange der red Western, og det var rigtig spændende at se, hvordan man nærmest kan stoppe sin hest bare ved at sige "wow" og når jeg bliver ældre skal jeg også helt sikkert begynde at ride western!



Nadia, Nicoline og Ida får instruktioner af Rikke
Foto: Lars Andersen

Det blev vores tur til at få undervisning og vi fik sadlet hestene op, og vi kom ind i ridehuset, vi skridtede varm. På skift skulle vi fortælle Rikke lidt om vores heste. Rikke forklarede også lidt om det hele. Vi begyndte så at ride, og vi fik hver en kegle vi skulle ride rundt om, en god øvelse i øvrigt.

Rikke var rigtig god til at forklare og man forstod det hele rigtig godt. Noget jeg også syntes var rigtig godt var den måde at Rikke kunne undervise 3, man fik lige meget tid, og tid nok til lige at øve det igennem. Timen gik og jeg skridtede af med en god fornemmelse i maven, og jeg glædede mig til næste time senere på eftermiddagen.

Vi fik kigget på de andre der red, og snart var det vores tur igen, vi fik sadlet op undervisningen gik i gang. Gismo ville rigtig gerne skyde skulderen, så det var det der blev arbejdet med. Det lykkedes et par gange at få ham til at lade være med at skyde skulderen. Og så blev det en af de andre til at få lidt undervisning, jeg red så lidt nede i den anden ende. Det var som om jeg havde en helt anden hest! Jeg har aldrig kunnet holde ham i galop i så lang tid ad gangen, han galoperede mange volter, jeg troede slet ikke at det var en travhest jeg sad på. Hans trav var bare helt super! Det var virkelig fedt! Timen sluttede så, og det var ved at være hjemad tid. Vi fik pakket tingene, og læsset hestene, med lidt besvær, og turen gik tilbage til Skovgården. Gismo blev lukket på fold med det samme, og han skyndte sig at rulle sig og så ellers løbe ud og spise en masse græs.



Rikke på Idas hest
Foto: Lars Andersen

Sådan en oplevelse vi havde dér, er noget af det der gør det sjovt at have hest! Jeg arbejder stadig på det Rikke fortalte mig og Gismo og det går fremad, også med galoppen, selvom vi ikke arbejdede med den. Men et eller andet er der sket med Gismo og mig, for lige i øjeblikket kører det bare derud ad.



Nicoline og Gismo
Foto: Lars Andersen



Nadia på hesten Jhosie
Foto: Lars Andersen

Så jeg vil gerne sig tusinde tak for en god oplevelse og et fantastisk arrangement.

Skrevet af Nicoline Jensen

Ridehestens forbandelse!!! / af Hans Jørgen Hansen, Slagelse

Jeg har med stor interesse læst Lene Møllgårds artikel i Hestebladet nr. 1/99 om Horsemanship, samt Peter Vedels artikel om brugen af glidetøjle. Det er pragtfuldt, at nogen tør stå frem og sige sin mening om den måde, eller rettere ”forkerte” måde, en hel del ryttere behandler deres heste på. Det er også med glæde og interesse, jeg har studeret artiklerne om foreningen ”Hestens Værn”.

Jeg har en **HJERTESAG**, en ting som er meget mere udbredt end glidetøjlen.

Det er Achternæsebåndet, eller det dobbelte næsebånd, et næsebånd som indenfor de seneste ca. 20 år er blevet obligatorisk udstyr, og alle elever er i dag af den opfattelse, at man ikke kan ride/køre uden.

Dette ”instrument” er efter min opfattelse

RIDEHESTENS FORBANDELSE.

Det er et modbydeligt tvangsinstrument, som påfører hesten unødvendige lidelser og smerter, med det formål at holde hestens mund lukket. Jeg bebrejder ikke ryttereleverne noget, de kunne ikke drømme om at gøre deres heste noget ondt, det er ren og skær uvidenhed. Derimod bebrejder jeg de uddannelsesansvarlige, ligesom jeg bebrejder Dansk Ride Forbund, Dansk Køreforening og Hestens Værn, som også har svigtet, - der må være vigtige elementer i grundundervisningen, der totalt er gået i glemmebogen.

Det har aldrig før været brugt og ej heller meningen, at nogen form for seletøj, sadel, trense og hovedtøj skulle berøre hestens skelet, det skulle kun ligge på de store muskelgrupper, for at genere så lidt som muligt. Dette næsebånd ligger ikke desto mindre direkte på hestens ømfindtlige næseben, og i alt for mange tilfælde strammes det så meget, at huden ligger i folder. Endvidere har man på det seneste ”opfundet” et snedigt system for tilbagetræk, så man lettere kan stramme næsebåndet endnu mere.

Alt dette medfører, foruden smerte, at blodtilførslen hæmmes, hestens tyggebevægelse hæmmes og dens åndedræt hæmmes. Enhver der har prøvet at gå med et par briller der klemmer på næseryggen, ved hvor ubehageligt det er, - hesten kan bare ikke protestere!

Jeg så til min store forbitrelse et billede i Berlingske Tidende af vores nye beredne politi, også disse heste skal gå i de københavnske gader i flere timer, snøret ind på denne måde.

Man kan stille spørgsmålet:

Hvorfor er dette næsebånd blevet indført i sin tid? Jeg tror jeg har svaret! Jeg er gammel husar årgang 1953 og har gjort tjeneste i otte år med mulighed for daglig ridning. Her lærte vi at balancen er det vigtigste, derfor startede vi uden bøjler og gjorde gymnastiske øvelser med løse tøjler.

Daværende ridtmester Münter instruerede meget grundigt i halve parader og bl.a. fik vi at vide, at et hvert tøjletag altid skulle efterfølges af en eftergivenesshed. – Samtidig skulle vi fornemme tøjlen som om det var en sytråd – eller som om vi havde et æg i hver hånd og rytteren altid skal holde an eller give efter i overensstemmelse med bevægelserne i hestens hoved og hals. Selv samme teori kan læses i C. G. Wrangels håndbog for hestevenner, skrevet i 1887. Hesten må aldrig få den følelse, at rytteren prøver sine kræfter på dens mund, - hesten skal tværtimod bringes til den forståelse, at bidet ingenlunde skal være noget straffe – eller torturretskab, men kun et middel til at tydeliggøre rytterens ønske.

Den hårde hånd ”hænger” eller støder hesten i munden, den bløde hånd fører tøjlerne så sytrådene ikke rives over. Ikke mindst er tålmodighed en nødvendighed, for savner rytteren denne egenskab, bliver det umuligt at uddanne sig selv og lære sin hest noget – vælg da en anden sportsgren.

I min tid ved regimentet red vi med engelsk næsebånd, og dette måtte ikke strammes mere end at man kunne få to fingersbredder på højkant ind mellem næsebåndet og næseryggen.

Når man prøver at tale om problemet og omtaler sit mishag, bliver man nærmest hånet, og får at vide at man skal bruge det, ellers går hesten og gaber! - Og hvorfor gør den det?

Det gør den hvis man sidder og hænger i tøjlen med et sejt vedvarende tøjletag bl.a. for at holde balancen. Gør man det, siger hesten fra ved at åbne sin mund. Prøv omtalte metode, men først og fremmest skal balancen være i orden, er den det, vil du kunne ride din hest uden Achternæsebåndet, især til glæde for din hest.

Min **HJERTESAG** er, at Hestens Værn vil drøfte dette emne med Dansk Ride Forbund, Dansk Køreselskab og andre hesteorganisationer, forhåbentlig til glæde og lettelse for vore dejlige heste.

Til alle jer, der vil være gode ved jeres hest, nægt at bruge ”instrumentet”. Husk, jeres hest er et levende væsen som kan føle ubehag og smerte – som os mennesker, forskellen er bare, at vi kan protestere, det kan hesten ikke. Lad os i fællesskab gøre alt for hele tiden at udføre et godt ”Horsemanship” – på rideskolerne, i klubberne og overalt hvor vi arbejder med heste.



Achnæsebånd
eller kombineret
næsebånd.



2 fingersbredder
på højkant mellem
næsebånd –og ryg.



Engelsk næsebånd.

TIPS OG IDEER

KØB SALG BYTTE

Har du gode ideer eller staldtips, der kan være til gavn for andre?

Du har måske noget at sælge evt. bytte eller købe?

Den eneste begrænsning er, at det kun må omhandle noget, der har med hest at gøre. Send det til Kim Sjøholm Assentorpevej 30, 4295 Stenlille

kras@post5.tele.dk

Så kommer det med i Pære Posten. Prisen for denne ydelse er gratis.

Se de følgende sider.



Sælges:

Lille sød vogn i nyrenoveret stand. Passer til fjordhest eller en hest på samme størrelse. Pris: kr.6.000.-

Henvendelse: Anne Larsen tlf.nr. 5780 9592 / 2288 1063 efter 16:00



Sælges:

Nyrenoveret Fjedervogn passer til pony i fjordheste størrelse.

Prisidé: kr. 4.000,00

Henvendelse: Mona Sjøholm tlf. 2342 1440

Jagtvogn sælges

Prisidé kr. 9.000.00



**Vognen er lavet hos
Roskilde Vognbyggeri og
hammerfabrik**

Henvendelse:

Henrik Olsen
Tlf. 2087 1411
henrik@olsen.mail.dk

Sommertur på Stevns / af Lone Wunsch

Min moster, onkel og kusine har 4 heste ligesom vi har. Det er vist nok en slags ”familiefeber” med heste på min side af familien, og det er pragtfuldt, at kunne dele interessen med sine nærmeste. Der er altid en masse at tale om, og vi kunne sagtens tilbringe mange flere timer sammen med familien og hestene, hvis vi ikke boede så langt fra hinanden.

I år mødtes vi i Sigerslev nord for Store Heddinge for at køre/ride turen langs kysten ned til Højerup, hvor frokostpausen skulle holdes.

Da vi ankom til P-pladsen ved Højerup, var der lavet lidt om på pladsen. Der var installeret en bom. Det var nærmest et lille ubemandet betalingsanlæg. Vi ville da gerne have betalt de 30 kr., som det kostede for en bil, men jeg var noget betænkelig ved fotocellen på bommen. Det var ikke utænkeligt, at bommen ville gå ned i bagdelen på kørehesten. Derfor valgte vi at holde ind i rabatten for at indtage moster Vivi’s dejlige sandwiches.



Foto: Klaus Wunsch

Sådan når du os

Thorskovgaard
Bukkerupvej 195 II
4360 Kirke Eskilstrup
Telefon 59 16 21 60
Telefax 59 16 22 60



Telefontid alle hverdage 8-9

E-mail maria@hestedoktoren.dk
karen@hestedoktoren.dk

Mobil Maria 21 70 93 79
Karen 22 55 28 14

Sådan finder du os



Hjemmeside www.hestedoktoren.dk

Bestyrelse

Formand:

Lone Wunsch
Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse,

lw@kwplan.dk
tlf. 5781 1718 bedst efter kl.17:00

Næstformand:

Pia Christensen
Elmelygårdsvej 20, 4000 Roskilde

torbench@mail.tele.dk
tlf. 2644 2701

Kasserer:

Bjarne L. Sørensen
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@birkealleen.dk
tlf. 2092 2075

Sekretær:

Kristian Wunsch
Gyvelvej 2, 4690 Haslev

tlf. 2468 2849

Øvrige bestyrelse:

Anne Larsen
Høtoftevej 11, 4100 Ringsted

tlf. 5780 9592 / 2288 1063 efter kl.16:00

Suppleanter:

Jens Olsen
Parkvej 13, 4295 Stenlille

jens@saje.dk
tlf. 2679 5475

Karen Sjøholm
Sdr. Jernløsevej 12D, 4420 Regstrup

karen-loke@mail.dk
tlf. 2057 4256

Aktivitetskalender 2009

Skovtur til Kilden i Store Bøgeskov lørdag d. 8/8 2009 kl. 10:30 se side 2

Orienteringsridning/kørsel i Bidstrup Skov søndag d. 11/10 2009 kl. 11:00

Kalundborg Køreforening holder åbent hus og kræmmermarked d. 30/8 2009

Kontingent: 100,00 kr. pr. år.

Stof til bladet sendes til:

Kim Sjøholm
Assentorpevej 30, 4295 Stenlille

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117