

Medlemsblad for Fjordhestens Venner

December 2008 nr. 13
4. Årgang
Medlemsblad for
Fjordhestens Venner



Redaktionen har ordet

Det har været et godt foreningsår med mange arrangementer. Tusind tak til alle der har sendt indslag og billeder til bladet i årets løb. Når vi er flere der skriver får, vi et mere alsidigt blad. Bliv endelig ved. I anledning af julen er hele Pære Posten i farve. Se også på www.fjordhestens-venner.dk der er julesne og kalenderlys.

Jeg skal på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmerne en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.



Stof til næste blad bedes afleveret senest d. 15/1 2009

Næste nr. udkommer i februar.

Forsidefoto: Kenneth med hoppen Jasmin. „Tænk at vores lille hoppe blev kåret, som Øst Danmarks smukkeste knobstrupper 2008”.

Foto: Willy Nielsen

Indhold:

Side	
3	Formanden har ordet
4	Midtsjællands Køreforening har skovtur
5	Oplevelser fra Knabstrupperkåringen
7	Køredag hos Lone og Klaus Wunsch
9	Hvor starter man
14	Resultatliste orienteringskørsel/ridning

Husk alle hesteracer er velkomne

Formanden har ordet / af Lone Wunsch

Efterårets aktiviteter, som alle foregik udendørs, er blevet gennemført i forskellig slags vejr.

Køredag for begyndere var i mildt efterårsvejr. De fremmødte begynderkuske fik alle sammen mulighed for at selv at køre en flot tur i skoven med hest og vogn. Det hele foregik under rolige omstændigheder med hestens vanlige kusk ved siden til at kunne gribe ind, hvis uforudsete ting skulle indtræffe. Alle begynderkuske klarede sig imidlertid så fint, at det ikke blev nødvendigt. Endnu en gang tak til Willy Nielsen, en rutineret kusk der også stillede med hest og vogn. Willy er vokset op med heste og kørsel med heste, og han kunne bidrage med en masse viden om emnet. Indrømmet... at vi gav mange advarsler om, hvad man ikke bør gøre i forbindelse med hestevognskørsel. Vi talte ret meget om sikkerhed inden, vi begav os ud på en sikker naturoplevelse, som det jo er at køre gennem skoven i hestevogn. Flere medlemmer var mødt op for at få en hyggelig tur som passager på hestevognene. Vi håber, at deltagerne har fået mod på at køre med hest og vogn, og at vi møder dem på skovturene fremover.

Efterårsskovturen med Dansk Køreselskab til Valdemarskilde Skov var i øsende regn. Ikke nok med at det regnede, det blæste også ret kraftigt. Alligevel mødte 12 vogne op på P-pladsen hos Nordisk Dæk Import. Alle ekipager mødte med den overbevisning, at skovturen nok var blevet aflyst på grund af det elendige vejr. Det var en overraskelse, at der mødte hele 12 ekipager, så man enedes om at gennemføre skovturen. Igen i år var der fjordheste foran de fleste vogne. Det var en meget våd flok mennesker, der ankom til Ottestrup Forsamlingshus. Alle var blevet gennemblødt af regnen, og vores næstformand Leif Rasmussen fik snue, fordi han var blevet både våd og kold, og han måtte desværre melde afbud til vores orienteringsarrangement den følgende søndag.

Orienteringsridning og kørsel i Bidstrup Skovene ved Hvalsø foregik i det flotteste solskin. Det er 3. år i træk, at vi har været så heldige med vejret. Utroligt ! Tænk at være så heldige. Der var igen i år fin tilslutning. Hele 34 ekipager var tilmeldt, og der var kun enkelte afbud pga. sygdom. Tusinde tak til alle hjælperne der var med til, at det hele kunne lade sig gøre. Og tusinde tak for alle de positive tilbagemeldinger vi har fået. Billeder fra arrangementerne kan ses på hjemmesiden. Dog lige med undtagelse af skovturen til Valdemarskilde Skov.

Midtsjællands Køreforening har juleskovtur

27.dec. JULETUR vi kører en tur og får luftet både os og hestene efter julens strabadser. Tilmelding til Sten Rasmussen gerne inden d.18/12 08

med æbleskiver og



Og Sten siger Turen starter kl.10 fra:
Sten Rasmussen.

Fagerholtvej 10 Ferslev, 4050 Skibby

tlf. 4751 1102 /2217 6274

sten.rasmussen1@mail.dk

Man kan også deltage i Hubertusjagten på en anden måde.



Billedet af fjordhestene er fra Dyrehaven, hvor Kenneth og Willy var inde at køre til Hubertusjagten 2008.

Oplevelser fra Knabstrupperkåringen på Store Hestedag i Roskilde 2008.

De sidste 2 år har Store Hestedag, for os været lig med Knabstrupperkåring.

Først lidt om os selv og vores ponyer.

Vi har 6 fjordheste og 12 knabstrupperere. Der er 2 pony 3 og 10 miniatureknabstrupperere. De 7 er helplettede, resten ensfarvede. Sort, brun og rød.

Alle farver er tilladt i avlen, dog ikke skimmel, broget og grå.

Vi bruger vores heste, fortrinsvis til kørsel med vogn.

Både 1- og 2 spand. Det sidste nye er, at nu kører vi også med 4-spand. 4 spandet består af 4 helplettede miniatureknabstrupperere. Vores stamhoppe, hendes datter og 2 datter datter.



Fabiola, Oline, Live og Jasmin

Til kåringen havde vi i år tilmeldt et hingsteføl og 2 3-års hopper.

Forventningerne var store, da vi tog af sted hjemmefra. Vi vidste, det ville blive en travl dag, da vi også skulle være med i Knabstruppernes hesteshow, og samtidig havde 3 med til kåring.

Det er altid spændende, hvad dommerne synes om hestene. Er det den rigtige vej, vi går i avlsarbejdet? Man skal huske, at en kåring er lig med en skønhedskonkurrence. Så de tre, vi havde med, var jo vasket, pudset og poleret - det bedste man kan.

Vi startede med hingsteføllet. Han blev bedømt med 7 i helhed. Det er ganske godt, når man tænker på, at der skal være plads til udvikling.

Det var så 3 årshopperne. Den ene blev kåret med 7 i helhed, og den anden med 8. Nej, hvor var vi glade.

Så skulle Jasmin (kåret med 8) deltage i fælles konkurrencerne. Bedste hoppe blev udtaget - Jasmin vandt. Kunne næsten ikke tro det!

Hun skulle så være med i Best in Show konkurrencen (BIS). 3 var udtaget ud af 38 katalognumre.

Vi gik rundt og rundt. Endelig blev BIS udtaget. Jasmin vandt!! Hvilken oplevelse! Det er første gang en miniature er blevet BIS.



Det var svært at skjule begejstringen. Alle klappede og råbte. Glædestårerne kunne heller ikke skjules.

Tænk at vores lille hoppe blev kåret, som Øst Danmarks smukkeste knobstrupper 2008. Og så er hun endda af eget opdræt.

Hvis I evt. har lyst til at læse og se mere om knobstrupper, så kig på www.knab.dk.

Willy og Kenneth

Køredag hos Lone og Klaus Wunsch / af Mona Sjøholm

Min søster og jeg tog mest derved for at hyggesnakke og fordi Klaus var interesseret i mine gamle ridestøvler. Og så kunne man jo altid lure et par tricks af, hverken jeg selv eller specielt min søster, kan betegnes som nybegyndere i kunsten at køre med hest og vogn.



**Alle vogne stillet frem til diskussion om køreegenskaber.
Hvilken vogn er mest stabil ? hvor ligger tyngdepunktet ?
Den store vogn yderst til venstre er "Væltepeter nr. 1".
Den kan man ikke køre halvvejs ned i grøften uden at vælte.
Til alles overraskelse ligger maratonvognen (midt i billedet)
på 2. eller 3. pladsen på "væltepeterlisten"
Foto: Anja Wunsch**

Jeg var mest optaget af hvordan støvlerne sad på Klaus og derfor gik jeg glip af starten på arrangementet. Willy Nielsen var instruktør og han startede med at fortælle om de forskellige typer vogne som var repræsenteret på dagen. Dernæst kom turen til hestene og seletøjet / opseling, undervejs gik snakken livligt og der blev stillet / besvaret mange interessante spørgsmål. Mens der blev indtaget kaffe/the/småkager i uanede mængder.



**Kørsel med 2- spand og kørsel med 1-spænder.
Hvilken vogn passer til hvilken hest, og hvordan med bremse på vognen?
Hvilke ting bør man se efter, når man køber hestevogn?
Hvordan undgår man at køre galt?
Der er meget at snakke om. Foto: Anja Wunsch**

Derefter skulle hestene spændes for vognene og de nye kuske valgte den vogn de gerne ville køre med, dog uden at vide hvilken kusk der skulle fungere som hjælper på turen. He he ☺

Vi andre medlyttere blev fordelt som passagerer på vognene og så kørte vi en dejlig tur i skoven. Hestenes egne kuske startede med at køre det første stykke, for derefter at overlade linerne til de nye.



**Der køres med fuld koncentration.
Foto: Klaus Wunsch**

Jeg tror alle havde nogle hyggelige og lærerige timer. Jeg hyggede mig i hvert fald.

Tak for en rar dag og velkommen til de nye medlemmer.☺

Med venlig hilsen Karen og Mona Sjøholm

HVOR STARTER MAN / af Inger Christensen

Ja hvor starter man, når man efter mange år som medhjælpende pony mor, og tidligere konkurrence rytter, igen vil ud og være aktiv.

Ja man starter da selvfølgelig hos Fjordhestens Venner, for de har netop fundet ud af fidusen med at arrangere gode aktiviteter, så os der er blevet lidt for gumpe tunge i bagdelen også kan være med.

På hjemmesiden finder man så noget spændende og netop et terrænridt, kan da kun være det aller bedste at starte med.

Men for at starte skulle der jo lige klares nogle praktiske ting først. Hyppen, tja den stod jo i stalden og lignede også en der snart trængte til lidt motion. Heldigvis var hun blevet lidt bredrumpet, så vi passede godt sammen og det er jo godt at ha noget at skjule sig bag.

Næste punkt var så at komme i gang med træningen, hvilket gik utrolig godt. Hyppen havde jo et føl ved siden, så den fik også lært en del, nemlig at mor kom hjem igen og så behøvede man jo ikke være så ked af det.

Næste punkt var så at overbevise mig selv om at jeg skulle tilmelde mig. Mange undskyldninger havde jeg og brugte dem i flæng, men da en god rideveninde ville prøve at ride med på sådan en tur, ja så fangede bordet jo, og jeg måtte pænt se at få tilmeldt mig.

Lone bød mig velkommen på turen og det var jo et glædeligt gensyn med en god gammel bekendt, og det blev et endnu glædeligere gensyn, da jeg ankom til p-pladsen ved Avnstrup. For der stod jo Lones mand med deres gamle hvide hest, og der, jamen der stod jo Hans ude fra vores gamle rideklub, og han havde også sin dejlige brune ridehest med og hov, der var Anne, og der var Tage med sine skønne køreponyer. Hvor var det bare dejligt, at møde alle de "gamle" ude fra Ringsted Sports Rideklub. Vi fik snakket gamle dage og heste, så det stod ud af ørerne på os.

Når man bliver mødt af så mange glade og dejlige bekendte, jamen så er dagen jo begyndt på den aller bedste måde.

Hyppen, som egentligt hedder Emdegårds Shila, blev sadlet op og jeg fik via min medbragte havestol, bakset mig selv op i sadlen, til stor morskab for et par tilskuere, det godt kunne se det morsomme i at jeg havde medbragt en havestol, jamen for knagen da, hvordan skulle jeg ellers komme op, hyppen er jo KÆMPE stor med sin mange 154 cm.

Shila var i godt humør, og det arabergen hun godt nok aldrig før har fundet frem, men som stammer fra hendes mor, ja det blev sørme fundet frem i dagens anledning.

Vi kunne bare det hele, så man skulle tro, det var OL i dressur vi deltog i. Et kønt syn var det dog ikke, for vi bar begge to tydelige tegn på, at fødsler og mange års hygge, havde sat sine tydelige spor.

Men af sted kom vi da og sikke dog en herlig tur. Op og ned af bakker, igennem mudder og smat og rundt på smalle stier. Skoven var ved at vise lidt af sine efterårsfarver, så både heste og ryttere nød de flotte farver og den skønne natur.

Men vi skulle jo også bruge vores færdigheder, så på ruten var lavet små opgaver der skulle klares. Der blev grinet og fniset for ikke alle kunne hitte ud af det. Vi skulle jo også huske alle de sedler, der var hængt rundt omkring på ruten, ingen af posteren skulle vi miste, så der blev godt nok holdt godt øje med, hvor de sad. Skoven er jo velbesøgt, så på ruten mødte vi mange skovgæster, der med store smil hilste på os.

På et tidspunkt blev ruten lidt væk fra os, og det var der vist også andre der røg i, for nogle ja ja, jeg nævner ingen navne, fik vist redet starten to gange.

Nu har jeg altid pralet af, at Shila er en hest med et godt hoved, og intet kan få hende ud af kurs. Men jeg må indrømme, at den store farlige tyr, der stod parat til at stange os, da vi nåede næsten i mål, ja den var meget farlig. Den skøre krampe, fattede ikke at en lille tyrekalv på 1 meter, er mindre farlige en den store rendegraver og lastbil hun deler ridehus med. Så igen forsøgte vi os i den ædle ridekunst, der hedder piaff og passage og galopprietter. Men i mål nåede vi da omsider, jeg var træt i rumpen og Shila ville bare hjem nu, forføllebøllen hjemme i stalden trak vist lidt i hendes tanker. Så hurtigt blev der læsset, og så skulle der lige afleveres opgaver, inden en hurtig tur hjem og læsse af.

Føllebøllen var meget glad for at se sin mor. Comtessen og Herman havde dog forsøgt at være gode barnepiger, men mors varme mælk var nu det aller bedste.

Shila så ud til at være rimeligt tilfreds med, at blive belønnet med en spand gulerødder, men det havde hun også fortjent. Imens jeg kørte tilbage til Avnstrup for at høre, hvordan det var gået med de andre, ja så gumlede staldens heste sig mæt i gulerødder.

Da jeg nåede tilbage på p-pladsen, var der livlig aktivitet, for nu var næsten alle i mål og var i gang med at læsse og spænde fra.

Så skulle spændingen jo udløses, hvem havde gættet mest rigtigt på de drillske spørgsmål. Mine svar, tja jeg må gå til bekendelse og indrømme, at min viden om de danske fugle er meget begrænset, så jeg havde svaret som om det var en tipskupon og sørme, om ikke jeg havde tippet rigtigt, for en fin roset fik jeg da med hjem og en placering til mig og Shila.

Det var en herlig tur, som jeg håber, kan gentages igen til næste år. På Shila bliver det nok ikke, for hun har fået sig en part rytter, der også gerne vil med på sådan en tur. Nej næste gang bliver det nok på Emdegårds comtesse, som forhåbentlig er lige så god en skovturs hest som sin gamle mor Shila.

Man bliver jo helt bidt af det der Fjordheste Venner og planer om medlemskab og deltagelse i alt det I arrangerer, ja det står som planer for år 2009.

Tak for i gider lave så stort et arbejde, så vi andre kan nyde naturen og skoven og ha det rent ud sagt skide sjovt..

Men bare pas på derude, for nu er konen jo i gang igen, så planer om OL og 120 km langdistance er også med i overvejelserne for år 2009. men vi ses jo nok..



Man må sandelig sige at efterårets farver er smukke

Foto: Jens Olsen

Se flere billeder fra orienteringskørsel/ridning i Bidstrup Skovene på de følgende sider samt resultatlisten.

Alle fotos er taget af Jens & Sarah Olsen.



Så er alle samlet til en kort orientering før det hele går løs



Her skal der skubbes æbler ned med en kæp, gerne tre på strib



Æblerne er gode i år, Johns hest tog en smagsprøve



Så er ryttere og kuske næsten ved at være i mål efter en dejlig tur



Her er vi kommet til præmieoverrækkelsen én rød roset til den bedst placeret for ryttere og kuske. Helene Wunsch og Tage Petersen.

Ryttere:		
Placering	Navn	Point
1	Helene Wunsch	58
2	Klaus Wunsch	57
3	Susan	56
4	Inger Christensen	55
5	Hans Boisen	53
6	John Hansen	51
6	Heidi Jørgensen	51
8	Anne Larsen	50
9	Kirsten Sonne	49
10	Sabrina Bauer	48
11	Nicoline Jensen	45
11	Jesper Knudsen	45
11	Bente Larsen	45
14	Sofie Frydendahl	43
15	Mona Sjøholm	39
16	Christina Kobbernagel	36

Kuske:		
Placering	Navn	Point
1	Tage Petersen	68
2	Kaj Petersen	64
3	Lena Vabø	63
4	Rikke Espersen	56
5	Per Ipsen & Inge K	55
5	Tina Bratajka	55
7	Jørgen Jensen	54
8	Willy Nielsen	50
9	Susan Johansen	47
9	Britt	47
11	Kenneth Jørgensen	41

Sådan når du os

Thorskovgaard
Bukkerupvej 195 II
4360 Kirke Eskilstrup
Telefon 59 16 21 60
Telefax 59 16 22 60

Telefontid alle hverdage 8-9

E-mail maria@hestedoktoren.dk
karen@hestedoktoren.dk

Mobil Maria 21 70 93 79
Karen 22 55 28 14



Sådan finder du os



Hjemmeside www.hestedoktoren.dk

Bestyrelse

Formand:

Lone Wunsch
Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse,

lw@kwplan.dk
tlf. 5781 1718 bedst efter kl.17:00

Næstformand:

Leif Rasmussen
Boeslunde Byvej 188, 4242 Boeslunde

rovbjerg@stofanet.dk
tlf. 5814 0096 / 2534 3235 efter kl.16:00

Kasserer:

Bjarne L. Sørensen
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@birkealleen.dk
tlf. 2092 2075

Sekretær:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Øvrig bestyrelse:

Anne Larsen
Høtoftevej 11, 4100 Ringsted

tlf. 5780 9592 / 2288 1063 efter kl.16:00

Suppleanter:

Kristian Wunsch
Gyvelvej 2, 4690 Haslev

tlf. 2468 2849

Pia Christensen
Elmelygårdsvej 20, 4000 Roskilde

torbench@mail.tele.dk
tlf. 2644 2701

Stof til bladet sendes til:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Kontingent: 100,00 kr. pr. år.