

Medlemsblad for Fjordhestens Venner

Februar 2007 Nr. 6.
3. Årgang
Medlemsblad for
Fjordhestens Venner



Redaktionen har ordet

Efter kalenderen skulle det være vinter med sne og frost, i skrivende stund føles det som efterår med storm, regn og ca. 10+ grader. Der må da være noget galt, for dagen efter jeg skrev ovennævnte blev det vinter med sne og frost.

Det er tid til den årlige generalforsamling, med god debat og hyggeligt samvær. Årets aktiviteter skal planlægges, har du en god idé så kom og vær med. Der afsluttes med kaffe, te og islagkage.

Husk at kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen.

Vedr. Pinseturen til Munkedammen

Der kommer mere information i Pære Posten nr. 7

Stof til næste blad bedes afleveret senest d. 10/4 2007

Næste nr. udkommer i maj.

Forsidefoto: Anne Larsens heste i sne

Foto: Anne Larsen

Indhold:

Side	
3	Formanden har ordet
4	Indkaldelse til generalforsamling
5	Munkedammen
6	Når føllet Skal være en hoppe
8	Vogn til salg
9	Western Clinic



Husk alle hesteracer er velkomne

Formanden har ordet /af Lone Wunsch

Det nye kalenderår er startet meget positivt. Bestyrelsen har lige holdt årets første møde, hvor bl.a. den kommende generalforsamling i februar skulle planlægges. Man må konstatere, at det er meget positivt, at samtlige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg ved generalforsamlingen 2007, stiller op til genvalg. Det er en stor lettelse for en bestyrelse, at den ikke absolut behøver at skulle ud og ”fiske” efter nye medlemmer til bestyrelsen. Derfor: Kære medlemmer, I kan trygt møde op uden frygt for at blive presset til noget, som I måske slet ikke ønsker. Hvis det sker, at der under generalforsamlingen indstilles flere personer til bestyrelsen, kan det ligefrem ende med et kampvalg!

Datoen for **generalforsamlingen er onsdag d. 21. februar**. Indkaldelsen findes på side.2 her i Pære Posten.

For at imødekomme medlemmers ønsker til aktiviteter i 2007 har bestyrelsen valgt foreløbig kun at planlægge et enkelt arrangement i foråret. Aktivitetskalenderen for 2007 bliver således først lavet færdig efter generalforsamlingen, når bestyrelsen har forhørt sig om medlemmernes ønsker til de kommende arrangementer.

Hører du til dem, der gerne vil have gentaget orienterings-ridning/kørsel eller have skovture eller noget helt andet i kalenderen, så mød op til generalforsamlingen og fremfør dine ønsker.

Vel mødt!

Bestyrelsen



Man skal huske at klø sin hest mellem ørerne hver dag, hvis man kan nå det.

Foto: Lone Wunsch

Generalforsamling hos Fjordhestens Venner

Indkaldelse til generalforsamling onsdag d. 21. februar 2006 kl. 19.30

Lone Wunsch, Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
Nuværende kontingent er 100 kr. om året, som dækker udgifterne til hjemmesiden, samt trykning og forsendelse af foreningsbladet Pære Posten og indkøb af rosetter.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
På valg til bestyrelsen er Anne Larsen (modtager genvalg)
Leif Rasmussen (modtager genvalg) og Kim Sjøholm (modtager genvalg)
På valg til bestyrelsessuppleanter er Mona Sjøholm (modtager genvalg)
og Kristian Wunsch (modtager genvalg)
7. Valg af bilagskontrollør
8. Aktivitetsplan for 2007
9. Eventuelt

Forslag (punkt 5) skal indgives til et af bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter gennemgang af dagsordenen giver formanden islagkage, the og kaffe.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Vejforklaring:

Ordrup ligger ca. 4 km syd-vest fra St. Merløse.

Kør ad landevejen mellem Ringsted og St. Merløse. 2 km syd for St.

Merløse drejes ad Ordrupvej, herefter køres gennem Ordrup By ud til

skoven = ca. 1.8 km ialt. Den Gamle Skole (stor rød bygning) ligger på

højre hånd lige efter skoven. (Kører man efter Kraks Vejviser, kommer man ud på flere småveje fra modsatte side af skoven.)

Pinsetur til Munkedammen

Dato : 27. maj 2007

Tid : 10:30

Sted : Den gamle del af Ringstedvej ved Kребsehuset i Sorø. Søg på krak.dk

Pris : Gratis

Den gamle del af Ringstedvej ligger overfor Søbjerg 4180 Sorø

Køreforeninger i det midtsjællandske har i mange år haft en tradition, hvor man mødes Pinesøndag for at køre på en fælles skovtur til Munkedammen, hvor man spiser sin medbragte mad. Ekvipagerne (kuskene) har indbyrdes aftalt et mødested, hvorfra man kan følges ad til Munkedammen.

Den gamle del af Ringstedvej vil være møde- opsamlingssted hvis man ønsker at køre sammen med andre fra vores forening. Der er god parkerings og klargøringsplads. Anne vil køre forbi opsamlingsstedet omkring kl. 10:30 så der skal man være klar.



Når føllet SKAL være en hoppe! / af Dorthe Pihl Sørensen

For at gøre en kort historie lidt længere, vil jeg starte tilbage i '89. Jeg var dengang kun 12 år gammel. Havde gået på rideskole siden jeg var 6 år og redet lidt privat fra jeg var 9 år. Jeg havde en veninde der passede en pony i Soderup, og vi havde tit snakket om at jeg også skulle finde noget at ride på derude omkring, for det meste af tiden cyklede jeg bare ved siden af.

Vi passerede på vores vej ud til denne pony et par af de gule og en dag kørte vi indenom gården. Jeg stod bare der og hang ved lågen med store øjne og tænkte "Dem ville jeg gerne passe." En ældre dame kommer hen til os og siger "Herren der ejer dem kommer om lidt". Denne herre var Kristian Dahl. Jeg var så heldig at komme til at passe disse gule, mor og datter, Musse og Lise. Jeg var nok derude stort set hver dag. Lise var kun 2 år, så jeg red på Musse. Da Lise var gammel nok fik jeg lov til at tilride hende. Hun blev sendt til hingst som 3 års og fik et dejligt hingsteføl, Magnus. Men både Lise og Magnus skulle sælges. Magnus var faktisk allerede afsat inden han blev født.



Musse, Lise og Magnus

Jeg ville meget gerne eje Lise men havde ikke lige pengene. Så jeg troede faktisk at jeg ville miste hende. Men det gik ikke værre end bedre at jeg fik lov at bruge mine konfirmationspenge til en afdragsordning. Nu var jeg godt på vej til at blive hesteejer. Da jeg havde betalt hele hesten, blev Kristian og jeg desværre uenige om nogle staldregler, så jeg valgte at flytte Lise til Slæggerup. Vi kom dog hurtigt på talefod igen.

I '94 besluttede jeg at Lise skulle have endnu et føl. Bare for at hun ville have nemmere ved føl senere hen. Den 9. april '95 kom Tea så til verden og skulle sælges. Det var ikke meningen at jeg skulle bevare kontakten til hende, men tingene sker ikke altid som man planlægger. Jeg havde to piger som havde været veninder siden de var helt små, til at ride Lise engang imellem.

Jeg var jo teenager og i gang med uddannelse og Lise skulle ikke bare stå stille. Disse to piger besluttede sig for at de ville købe Tea sammen. De ville gerne have min hjælp, og hvis jeg flyttede Lise til et nyt sted, ja, så flyttede de også Tea med.

I 2000 da Bjarne og jeg skulle flytte til Stenlille, (Bjarne som for resten var aviddreng på gården hvor Musse og Lise stod, og ja min kæreste gennem alle disse år), var disse to piger også blevet teenagere med kærester, uddannelse og ikke den store ride-interesse mere. Først havde vi egentlig bestemt at vi bare skulle have en selskabspony til Lise, men da pigerne stod og ville sælge Tea kunne jeg slet ikke bære tanken om at miste hende så jeg fik overtalt Bjarne til at vi købte hende tilbage.



Lise, Dorthe og Tea



Tais, Tea og Lise

I 2004 tænkte jeg at det nok var på tide at finde en afløser til Lise. Så jeg satte Tea i fol i håb om at få et hoppeføl. Men i 2005 kom Tais. Jeg ville dog kun beholde en hoppe, så han måtte sælges. Da Tais var ½ år blev han meget syg og landbohøjskolen fandt aldrig ud af hvad han fejlede, så han blev desværre aflivet.

Nu prøver vi så igen og Tea venter føl her til marts. Og så håber vi på et hoppeføl til at føre generationen videre, som startede med at jeg red Musse Enghave i 1989, købte Lise Aaby i 1991, som fik Birkealléens Tea i 1995. Jeg har ikke helt besluttet hvor mange gange jeg vil forsøge, hvis heller ikke det bliver en hoppe denne gang, men der er jo et par år endnu at tage af. Jeg vil bare gerne have en hoppe af egen avl!!!

Alle fotos i denne artikel er taget af: Dorthe Pihl Sørensen

TIPS OG IDEER KØB SALG BYTTE

Har du gode ideer eller staldtips, der kan være til gavn for andre?

Du har måske noget at sælge evt. bytte eller købe?

Den eneste begrænsning er at det kun må omhandle noget, der har med hest at gøre.

Send det til Kim Sjøholm Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk

Så kommer det med i Pære Posten.

Prisen for denne ydelse er gratis.

SÆLGES!!!!!!!!!!!!

Lille sød vogn i nyrenoveret stand. Passer til fjordhest eller en hest på samme størrelse. Pris: kr.6.000.-

Henvendelse: Anne Larsen tlf.nr. 5780 9592 / 2288 1063 efter 16:00



Western Clinic med instruktør Rikke Madsen /af Lone Wunsch
I november måned holdt Fjordhestens Venner årets sidste arrangement i 2006. Det var et arrangement for ryttere men, men, men....al træning starter som bekendt fra jorden.



Bente Larsens hest er for ung til at blive redet, men der er mange discipliner, der kan indlæres fra jorden.

Se hvor pænt Bente har stillet sin 2-års hest. Sådan bliver hesten lydigt stående, så længe Bente ønsker det og indtil Bente giver anden besked.

Køreheste kunne sagtens deltage, det vil jeg godt skrive under på. For mit vedkommende var det nemlig således, at jeg havde tilmeldt mig med min fjordhest Raisa, som vi plejer at bruge til western, men Raisa var blevet alvorligt syg. Hun havde fået en svulst i hjernen, som forstyrrede hjerterytmen. Det endte med en aflivning. Den kvikke læser har nok allerede gættet, at jeg mødte op med min kørehest, der aldeles ikke kan rides for de lange løse tøjler, som man bruger i western-ridningen. Hestevognskørsel og westernridning er meget forskellig i teknik og metoder. Lineføringen ved kørsel kan ikke anvendes ved western-ridning, og omvendt kan man ikke styre hest og vogn med lange og helt løse tøjler. Ved western-ridning bruger rytteren bl.a. vægtoverføring for at få hesten til at gå i den ønskede retning. Denne mulighed har man i sagens natur ikke, når man kører hesten for en vogn.

Forestil jer lige mig ankomme i ridehuset iført min dressurhjelme, siddende på kørehesten Mille og så meddele underviseren, at min hest ikke skal lære at gå den slaskede form for trav, som man i western-verdenen kalder for ”jog”, idet jeg normalt kører dressur med Mille, og at dressurkørsel skal foregå i en energisk trav.

Det er ikke uden grund, at Rikke Madsen har ry for at være blandt Danmarks bedste western-trænere. Rikke Madsen kan undervise på alle niveauer, og hun mestrer at få rytteren til at forstå, hvorfor hesten reagerer, som den gør i de forskellige situationer. Man får stof til eftertanke efter en lektion hos Rikke Madsen.

Et par af os deltagere havde valgt at ride Trail. Det er en disciplin, der foregår i skridt. Der er forskellige forhindreder, som hesten skal passere. Det kan være forlæns eller baglæns eller sidelæns. Trail er ikke så let, som det kan se ud til.



Ved de fleste westernstævner har trailbanen en låge som forhindring. Man skal åbne lågen med den ene hånd og ride hesten gennem lågen uden at slippe lågen før, man har lukket lågen efter sig. Hesten skal kunne styres både forlæns, sidelæns og baglæns, hvis man skal kunne gennemføre denne forhindring korrekt.

Vidste du, at man kan ride gennem lågen på 16 forskellige måder? Inden man rider hen mod lågen, skal man have en plan, som man gennemfører skridt for skridt med sin hest. Det var så her at ”skridt for skridt” blev til en lektion, som jeg bestemt kan bruge i mange andre situationer med min hest. Ikke kun med Mille og ikke kun ved øvelsen i forbindelse med trail, men i det hele taget, når jeg træner et eller andet med en hest. Mille havde aldrig været præsenteret for sådan en låge tidligere. Det var ganske tydeligt, at Mille synes, det var åndsvagt, hun skulle rides så tæt på lågen. Hun gjorde godmodigt, hvad hun blev bedt om, men hun anede tydeligvis ikke, hvad det gik ud på. Jeg må lige indskyde, at selvfølgelig kan en kørehest reagere på vægtforskydning, når den får en rytter på ryggen, og selvfølgelig lod det sig gøre efter et par forsøg og med Rikkens instruktion, at ride Mille gennem lågen skridt for skridt.



Klaus havde også valgt at ride Trail. Klaus havde sin 23-årige hest Alexander med. De har deltaget ved flere stævner og kender derfor til problemerne ved lågen. Når man sidder på en hest som Alexander, der er længere i ryggen end bredden på lågen, så er det ikke lige meget, hvilken af de 16 metoder, man vælger, når man skal igennem. Rikke Madsen gennemgik med Klaus, hvilke metoder, der kunne vælges til en hest på Alexanders størrelse.

Det var alt i alt en meget udbytterig dag for samtlige deltagere.



Anne Larsen på fjordhesten Fylge og Klaus Wunsch på Alexander



Kirsten med sin oldenborghoppe, smiler tilfreds efter dagens undervisning



I rytterstuen kunne vi varme os, spise frokosten og nyde Annes hjemmebag, imens vi snakkede om, hvordan undervisningen var gået



Alle fotos i denne artikel er taget af: Lone Wunsch

Bestyrelse

Formand:

Lone Wunsch
Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse,

lw@kwplan.dk
tlf. 5781 1718 bedst efter kl.17:00

Næstformand:

Anne Larsen
Bakkegårdsvej 2, 4173 Fjenneslev

tlf. 5780 9592 / 2288 1063 efter kl.16:00

Kasserer:

Bjarne L. Sørensen
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@birkealleen.dk
tlf. 5780 6700

Sekretær:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Øvrige bestyrelse:

Leif Rasmussen
Boeslunde Byvej 188, 4242 Boeslunde

rovbjerg@stofanet.dk
tlf. 5814 0096 / 2534 3235 efter kl.16:00

Suppleanter:

Mona Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

mona-spot@mail.dk
tlf. 2342 1440

Kristian Wunsch
Gyvelvej 2, 4690 Haslev

tlf. 2468 2849

Stof til bladet sendes til:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Kontingent: 100,00 kr. pr. år.