

Medlemsblad for Fjordhestens Venner

December 2006 Nr. 5.
2. Årgang
Medlemsblad for
Fjordhestens Venner



Redaktionen har ordet

Sommeren er gået på held, det er blevet vinter eller er det?

Som I kan se er forsiden i farver, det er redaktionens julegave til medlemmerne, håber det falder i god smag.

Husk at foreningen er for alle hesteracer. Tag venner og naboer med til arrangementerne. Man behøver ikke at være medlem af foreningen for at kunne deltage. Har man ikke selv en hest, så er det sådan, at der ved flere af arrangementerne er mulighed for en plads på en vogn. Læs om de enkelte arrangementer i Pære Posten som udkommer 4 gange om året, eller søg efter oplysninger om arrangementerne på foreningens hjemmeside www.fjordhestens-venner.dk

***I ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
På gensyn i 2007***

Stof til næste blad bedes afleveret senest d. 15/1 2007

Næste nr. udkommer i februar.

Forsidefoto: Familien Bager er netop startet ved orienteringsridtet, Trine, Sofie og Laura som var dagens yngste deltager på 5 år. Det var ret flot, at farmand Bo Bager gik/løb de 8.5 km – især i den slags kuperet terræn.

Foto: Dorthe Pihl Sørensen

Indhold:

Side	
3	Formanden har ordet
4	Fødselsdagstur i hestevogn
7	Tak til alle hjælpere og deltagere
10	Forord til artiklen i Ringsted Dagblad
11	Afstressende ferieture med hestevogne

Husk alle hesteracer er velkomne

Formanden har ordet / v. Lone Wunsch

Vinteren er pludselig sat ind og med snevejr allerede fra d. 1. november, begynder man at tænke på juletid og julehilsner. Man får lyst til at benytte lejligheden til at ønske alle medlemmer en glædelig jul. Derfor er dette nr. af Pære Posten udkommet som et særnummer, idet vi har valgt at bringe forsiden i farver og samtidig som en julehilsen.

I sidste nr. af Pære Posten blev der skrevet, at bestyrelsen arbejdede på at lave orienteringsridning/kørsel i Bidstrup Skovene ved Hvalsø. Det skulle vise sig at blive et arrangement med meget stor tilslutning. Fremmødet var på lidt over 70 personer. Vi begyndte faktisk at bekymre os om P-pladsens størrelse. Det fylder en del med så mange hestetrailere. Ved en optælling kunne vi se, at 34 heste havde meldt sin ankomst, og da 11 af ekvipagerne var kørende, så skulle der også være plads til 11 trailere til hestevogne foruden de mange personbiler, som også havde meldt sin ankomst. Vi havde heldigvis valgt Bidstrup Skovens største P-plads, og det gik da også fint. Alle kunne lige være der.

Vejret var fint til dagen, og folk så glade ud. Det virkede som om, at foreningens formål med at have det hyggeligt og sjovt sammen med andre hesteinteresserede blev praktiseret.

Efterfølgende er jeg blevet kontaktet af deltagere, der ønsker arrangementet gentaget til næste år. Det vil bestyrelsen selvfølgelig tage til efterretning, når vi lægger aktivitetskalenderen ved næste bestyrelsesmøde til januar.

Vi har manglet skilte, der kunne anvise vej til vores arrangementer. Det gør vi ikke fremover.

I forbindelse med orienteringsarrangementet i oktober har Anja Hansen og Kristian Wunsch fremstillet store skilte med foreningens logo og pile til vejvisning. Skiltene er lavet så smart, at de kan læses fra begge sider.

I skrivende stund mangler vi at holde årets sidste arrangement, som er en western clinic med Rikke Madsen. Det kommer til at foregå hos Alhambra Paint Horses, der ligger på Videbæksvej 3 i Haslev. Hvordan dagen kommer til at forløbe samt billeder fra arrangementet vil blive bragt i næste nr. af Pære Posten.

Til slut vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår 2007.

Fødselsdagstur i hestevogn lørdag den 14/10 06 v/Helle Andersen

Vores datter har fødselsdag den 15/10, og om lørdagen den 14/10 holdt hun børnefødselsdag for nogle piger.

Jeg syntes det kunne være sjovt at prøve noget nyt, og kontaktede Lone Wunsch, som vi tidligere har kørt i hestevogn med til juletræstænding i St. Merløse.

Lone kunne tilbyde os at komme en tur med i skoven i hestevogn på orienteringsløb. Dette lød spændende og vi sagde selvfølgelig ja tak.

På selve dagen kom pigerne. Vi pakkede bilerne med tæpper, varmt tøj og jeg havde lavet en madkurv med sandwich, tilbehør og sodavand. Pigerne glædede sig og var spændt på turen.

Jeg havde fået at vide vi skulle køre med en mand som hed Leif og at han kom fra Skælskøregnen. Lone havde snakket med Leif og havde fortalt at vi kom en flok og at det var en børnefødselsdag. Leif havde pyntet vognen med flag, dette syntes min datter var festligt.



Et lille stemningsbillede fra vognen, inden vi starter turen.

Vi kom ud til pladsen hvor vognene holdt og vi fandt hurtigt Leif og jeg præsenterede os. Vi var i alt 7 børn og 2 voksne. Udover os var der et andet par som også skulle køre med i Leif's vogn.

Vi kom op på vognene og børnene var spændte og kunne næsten ikke vente til vi skulle køre.

Så gik selve turen i gang.



Fødselsdagsbarnet er ude at hente en post

Der var poster på turen som børnene gerne ville hjælpe med at finde, og det fik de lov til. Hvert barn fik lov til at stige af vognen og hente en post, når vi kom til den.

Når vi skulle svare på spørgsmålene var der ivrig snak på vognen, alle fik lov til at ytre sig, og det fik vi meget sjov ud af. Det var nogle sjove spørgsmål som satte de små grå på en prøve, Bl.a. Hvor mange pigge er der på en lille pindsvineunge, Hvor skulle vi da vide det fra - men vi havde en sjov snak omkring det.

Efterhånden blev børnene sultne og vi måtte se hvad der gemte sig i kurven. Jeg havde smurt rigeligt med vilje, for jeg syntes også at der skulle være lidt til kusken og andre. Så det hele endte med at, der var maduddeling til alle på vognen, dette fik vi meget sjov ud af. Og det var enormt hyggeligt idet vi lige pludselig var en samlet flok alle på vognen. Det andet par på vognen var et par som var søde, rare og åbne overfor børnene. Vi snakkede på kryds og tværs og pigerne hyggede sig.

I skoven så vi andre vogne og ryttere, der i blandt en vi kendte fra St. Merløse, det var sjovt.

Børnene nød turen og til sidst endte det med at vi begyndte at synge nogle sange, dette skete spontant fra børnene.

Til sidst kom vi så tilbage til pladsen hvorfra vi var startet og pigerne skulle rundt og hilse på de andre heste, derefter sagde vi farvel til Leif og takkede for turen.

Vi kørte derefter hjem igen til varm kakao og kage.



Skovturs billede af heste og vogn.

Der er mange flere detaljer som jeg kunne skrive om men jeg skal jo heller ikke fylde hele jeres blad.

Jeg vil gerne rette en stor tak til Lone og Leif for at kunne gøre min datters fødselsdag til en meget speciel oplevelse. Det kan være svært at have fødselsdag i efterårsferien, idet mange så melder fra til at komme, men dette fik I vendt til en dejlig naturoplevelse, som pigerne sikkert ikke vil glemme foreløbig.

Jeg håber at kunne få tilbudet en anden gang, idet min datter og jeg er meget interesseret i naturoplevelser og heste.

Mange tak for en dejlig tur og en god oplevelse.

Mange Hilsner fra
Helle og Natasha Andersen.

Tak til alle hjælpere og deltagere ved orienteringsridning og kørsel 2006 / v. Lone Wunsch

Det var vores næstformand Anne Larsen, der kom med den gode ide´ at lave orienteringsridning/kørsel i Bidstrup Skov ved Hvalsø. Da Anne har meget i sin kalender og i øvrigt står for det næste arrangement Western Clinic, blev aftalen således, at det var mig, der skulle stå for at arrangere orienteringsridning/kørsel.

Allerede midt på sommeren sendte jeg en ansøgning til Odsherred Statsskovdistrikt om tilladelse til at holde arrangementet lørdag d. 14. oktober 2006, og ca. 14 dage senere lå den skriftlige tilladelse i min postkasse. Da jeg ikke er særlig stedkendt i Bidstrup Skov, kontaktede jeg Helene Skov, der kender skoven noget bedre. Sammen med Helenes far Egon Skov kørte Helene og jeg til skoven for at se nærmere på P-pladsen og mulige ride og køreruter. Det var en af de meget regnfulde dage i august måned, og det kunne ikke lade sig gøre at måle nogen som helst strækninger, da tælleapparatet på hestevognen gik i stå på grund af vand. Vi var ret gennemblødte, da vi efter nogen timer i regnen vendte hjem med vores optegnelser og notater på et kort over skoven.



Skal vi vente
hele dagen?

Lørdag d. 14. oktober mødte Hanne Pedersen og Kristian Wunsch et par timer før start for at opsætte skilte. Helene og jeg mødte ligeledes god tid før start for at cykle ud med posterne. Puh... de bakker, var altså ikke så slemme den dag, vi kørte rundt med hestevognen. Der måtte trædes hårdt i pedalerne for at nå ud til posterne, og vi skulle også være tilbage på P-pladsen i rette tid. Det var derfor, vi begge havde vindblæst frisur og røde kinder helt fra dagens start. Helene Skov tog sig af at sende alle deltagerne af sted til den programsatte tid og tælle point ved dagens afslutning, og Egon Skov kørte som sidste vogn og samlede posterne ind.

Dorthe Pihl Sørensen var i sekretariatet, hvor hun tog imod betaling, uddelte materiale til deltagerne og havde ret travlt med pointsammentællingen sammen med Helene. Dorthe havde hele 2 barnepiger med på dagen til at tage sig af småpigerne Camilla og Anja, da farmand (Bjarne) skulle passe sit arbejde, men uden Dorthes hjælp var Helene vist druknet i sedler.



Et roligt øjeblik i sekretariatet.

Esther Sjøholm havde bagt dejlige kager til dagen. Esther startede faktisk på projekt kagebagning en hel uge før, hvor Esther og Kim kom hjem til mig, og så plukkede vi en masse æbler til æblestængerne, som blev solgt på dagen. Mona Sjøholm havde sørget for at medbringe øl og vand og kaffe foruden Esthers hjemmebag, som Mona stod og solgte dagen igennem. Undskyld til Mona, at jeg var lidt stresset ved dagens start og hersede lidt med dig for, at du skulle få sat kager frem på bordet. Jeg kunne ikke nå at hjælpe dig, da jeg lige var kommet retur fra opsætning af posterne, skulle nå at sige velkommen til alle de fremmødte og give praktisk information til sekretariatet inden, jeg skulle samle mine ting og cykle ud til min post i skoven og stå klar før den første hestevogn ankom til stedet.

Det tager lang tid at kaste med hestesko! Og det tog endnu længere tid for mig at samle hestekoene sammen, end jeg havde beregnet. Det var ikke min mening, at flere skulle holde i kø og vente ved min post, hvor deltagerne kunne samle point ved at kaste hestesko ind i en afmærket cirkel. Det ville have været meget praktisk, om jeg havde malet en eller anden skrigende farve på hestekoene, så de havde været hurtigere at få øje på. Det var ret svært at finde hestesko, som var landet ude i den bevoksede skovkant. En enkelt hestesko blev aldrig fundet! Den ligger stadig i skoven.



Sikken voldsom trængsel og alarm.

Da jeg ved dagens slutning skulle uddele rosetter til deltagerne, så glemte jeg at nævne kuskens Per Ibsen. Jeg hørte en lille stemme fra Inge Ibsen, der forsigtigt spurgte, om ikke Per havde gennemført. (Det var da pinligt for mig) Undskyld til Per som selvfølgelig havde gennemført, hvilket også fremgår af resultatlisten. Per og Inge tog det med et smil, da Per lidt forsinket fik sin rosét. Tak for jeres smil og altid venlige væsen. Det er dejligt at møde mennesker som jer i sådan en situation.

Jeg glemte også en ting mere. Jeg havde købt chokolade til Helene Skov, som havde brugt hele 2 dage forud for arrangementet. Helene havde ikke kun kørt rundt i skoven sammen med mig en regnvejrsdag i august. Helene havde også brugt det meste af lørdagen weekenden før, hvor hun sammen med mig red ruten igennem og fastlagte posternes endelige placering. Helene fik overrakt chokoladen, da de fleste var kørt hjem, så der var ikke så mange til at klappe. Jeg har en del at lære endnu.

Forord til artiklen på næste side v/Lone Wunsch

Sommerens sidste ferie med hest og vogn var lagt i den 1. uge af august. Jette og jeg var heldigere end vi anede, da vi planlagde turen. Det skulle vise sig at blive de eneste dage med tørvejr. (August 2006 var den vådeste august måned i de sidste 132 år). På den sidste feriedag mødte vi Ingrid Clemmensen, som er journalist på Dagbladet Ringsted. Journalisten var lidt betaget af måden, vi holdt ferie på, og hun spurgte, om hun måtte få en lille snak med os, da hun synes, at denne specielle form for ferie skulle omtales i avisen.

Artiklen blev bragt i Ringsted Dagblad sidst i august måned.



Se lige dette billede. Jonas er simpelthen gået omkuld med hovedet ned i sin taske.

Sådan sad Jonas og sov i næsten 2 timer. Det var på sidste feriedag, og det har åbenbart været en ferie med mange indtryk. Jonas var helt ked af, at være gået glip af noget af køreturen. Heldigvis for Jette og mig, synes begge drengene Jonas og Jacob, at det er alle tiders at køre på ferie med hestevogn, og de oplever rigtig mange ting under vejs.

Afstressende ferieture med hestevogne

/af Ingrid Clemmensen journalist ved Ringsted Dagblad

Når ferieturen afvikles med kun én eller to hestekræfter for vognen, så er der tid til både at stresses af og opleve naturen på en helt ny måde.

St. Merløse: Der er mange måder at holde ferie på. Nogle kører selv i bil, andre kører med bus og mange flyver. Lone Wunsch, der bor på Ordrupvej 80 ved St. Merløse, holder ferie på en helt anden måde, nemlig ved at køre med en lille hestevogn med hendes fjordhest.

Lone er meget hesteinteresseret og har fire heste, heraf de tre er fjordheste. Hun har fem forskellige typer vogne, og de bruges til forskellige formål. Lone kører hvert år til juletræstændingen i St. Merløse, og hun har også kørt for gæster på Merløsegården, der gerne vil en tur i skoven. Desuden kører hun ved forskellige stævner, og hun rider også tit ture rundt i skoven og omegnen. Lone Wunsch fortæller, at hun har redet siden hun var barn, og det vil sige i omkring 40 år, og hun er meget interesseret i både at ride og køre med hestevogn. De sidste halve snes år har Lone Wunsch holdt ferie med hestevogn, og i år var det for andet år i træk sammen med Jette Kjærum fra Brandelev ved Næstved, der havde sine to sønner på 13 og 7 år med på turen.

Ferie pr. hestekraft

Fra Ordruplund hos Lone startede man med oppakning i vognene og mad og drikke til både heste og mennesker. Lone havde én hest for sin lille røde vogn, og for den anden vogn var der to mindre heste. Bag på Jettes vogn var der bundet et par baller hø, og når Lone kørte bagved, så nippede hendes hest af høet mens de kørte.

Ferieturen varede en uge, og det var dejligt varmt og tørt vejr på hele turen, der var på omkring 100 km.

Ruten var tilrettelagt før start, og den gik ad små hyggelige veje, hvor der lige var plads til, at mindre biler kunne passere.

Somme tider kørte de to vogne side om side, og så kunne vi snakke sammen, da det jo ikke gik ret stærkt, fortæller Lone.

Det gik ikke stærkere end drengene tit gik ved siden af og undersøgte grøfterne, og de fandt mange spændende ting på turen, som de aldrig ville have lagt mærke til, hvis de kørte i bil.

Ferieturen i år gik fra Ordrup over Kyringe til Munke Bjergby den første dag. I forvejen havde man kontaktet venner på ruten, hvor der kunne overnattes, men det krævede kun en fold til hestene og lidt græs ved siden af, hvor teltene kunne slås op.

Hestefolkene havde også mad med til sig selv, og det blev tilberedt på en engangs-grill udendørs, og rødvinen havde man heller ikke glemt til de hyggelige aftener.

I løbet af dagen blev der gjort holdt flere gange, og man nød den skønne natur sammen med lidt at spise.



Sådan skal en rigtig god ferie holdes, mener Lone Wunsch (th) og Jette Kjærum.

Anderledes oplevelser

Både Lone og Jette samt drengene fortæller om alle de små ting, som de oplevede undervejs.

Et sted var der to løse køer på vejen, og et andet sted løb der en hund ud foran hestevognene, og bed i den ene hests ben, men heldigvis skete der ikke noget alvorligt.

Både naturen og dyr og fugle opleves på en anden måde, når det går så langsomt, og alle vegne vinker folk og vil gerne snakke med os, fortæller Lone, der opfordrer andre til at prøve denne form for ferie, der er meget afslappende. Foruden mad til både heste og mennesker, havde man 10-liters vanddunke, telt, soveposer, begrænset tøj og et transportabelt hestehegn samt hegnspæle og batteri til at lave strøm med, da der nogle steder ikke var en egnet fold

at lukke hestene ind i om natten.

Teltene blev slået op ved siden af hestenes indhegning, så man var i nær kontakt med dem også om natten.

Det er en god og afstressende måde, at feriere på, og det var rart at kunne høre hestene om natten, siger Lone.

Det er andet år i træk, at de fire tager på ferie sammen i hestevogn, og de er enige om, at det er en god måde at feriere på.

Vi kommer totalt væk fra virkelighedens verden, og kan samtidig snakke og hygge os sammen også mens vi kører, da det jo foregår i skridtgang, siger Jette Kjærum.

De vil anbefale andre at prøve denne form for ferie, da oplevelserne er så store, at det slet ikke kan beskrives.

Ferieturen med hestevogn til næste år er allerede planlagt. Da vil man sammen igen køre ud i naturen, og da går ferieturen til Møn.





Der var engang en dreng og en pige, som begge elskede den samme fjordhest. Hver især legede de, at det var deres egen private hest. Pigen legede således, at hun af og til lånte sin søde fjordhest ud til sin storebror. Drengen legede, at han af og til lånte sin trofaste fjordhest ud til sin lillesøster. De boede på en større gård, hvor der var hele 3 meter til loftet. Hvert år til jul nåede juletræet helt op til loftet, hvilket var meget vigtigt for de 2 børn. Sådan var julen i gamle dage. Og det var jo den gang, der virkelig var nisser til.

Bestyrelse

Formand:

Lone Wunsch
Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse,

lw@kwplan.dk
tlf. 5781 1718 bedst efter kl.17:00

Næstformand:

Anne Larsen
Bakkegårdsvej 2, 4173 Fjenneslev

tlf. 5780 9592 / 2288 1063 efter kl.16:00

Kasserer:

Bjarne L. Sørensen
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@birkealleen.dk
tlf. 5780 6700

Sekretær:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Øvrige bestyrelse:

Leif Rasmussen
Boeslunde Byvej 188, 4242 Boeslunde

rovbjerg@stofanet.dk
tlf. 5814 0096 / 2534 3235 efter kl.16:00

Suppleanter:

Mona Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

mona-spot@mail.dk
tlf. 2342 1440

Kristian Wunsch
Gyvelvej 2, 4690 Haslev

tlf. 2468 2849

Stof til bladet sendes til:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Kontingent: 100,00 kr. pr. år.