

Medlemsblad for Fjordhestens Venner

August 2006 Nr. 4.
2. Årgang
Medlemsblad for
Fjordhestens Venner



Redaktionen har ordet

Så blev det endelig sommer med masser af varme, næsten for meget af det gode til heste og mennesker, imens fluer og hestebremser har haft det rigtig godt i varmen. Insekter har vi haft mange af denne sommer.

Hvad har du oplevet i sommerferien?

Redaktionen modtager gerne små historier og gode billeder til bladet.

Stoffet kan afleveres elektronisk på mail-adressen kras@post5.tele.dk eller som håndskrevet brev, der sendes med almindelig post. Papirbilleder sendes retur, hvis man vedlægger en returkuvert, hvor man har skrevet sin adresse.

Send os en fortælling fra sommerferien eller fra en sjov hændelse på en hverdag, som har relation til noget med heste.

Stof til næste blad bedes afleveret senest d. 1/11 2006

Næste nr. udkommer sidst i november.

Forsidefoto: Painthesten De Bare Summar Rain og fjordhesten Raisa Møllevang er venner.

Foto: Lone Wunsch

Indhold:

Side	
3	Formanden har ordet
5	Efterårsskovtur til Valdemarskilde
5	Orienteringsridning/kørsel
6	Western clinic (kun for ryttere)
7	Hesteferien der blev til virkelighed
10	Heldet følger de tossede
10	Hvad blev der af ”hyggen”?
	Ja Mona

Husk alle hesteracer er velkomne

Formanden har ordet /v. Lone Wunsch

Sommertiden er en rigtig aktiv årstid for hestefolket, og vi er nok alle sammen i fuld gang med de 4-benede venner eller med noget i relation til de 4-benede venner.

Vores løvspringstur d.30. april var noget kølig for årstiden. Bladene var heller ikke kommet frem på træerne endnu, men de fremmødte deltagere nød alligevel turen, som Leif Rasmussen havde tilrettelagt i det flotte område omkring Espe Gods og ud langs stranden på den kørefaste sandvej, hvor vi kunne køre med hestevognene.

Sommeren er fyldt med tilbud og aktiviteter for hestefolket. Det kunne vi mærke i forbindelse med vores hyggeweekend for kørende og ridende, som vi måtte aflyse. Vi havde fået alt for få tilmeldinger til arrangementet, som tilmed lå dagen efter Sankts Hans aften. På Ringsted Ridecenter havde de lokale ryttere ellers gået og glædet sig til at ride ringridning og deltage i ponylegene sammen med os lørdag eftermiddag.

I skrivende stund arbejder bestyrelsen på at lave orienteringskørsel/ridning. Det bliver den 14. oktober i Bidstrup skov ved Hvalsø. Se side 3.

Husk at alle hesteracer er velkomne til vores arrangementer. Tag venner og naboer med. Vi finder nok en plads på en hestevogn til dem, der møder op uden hest. Hvis man vil være helt sikker på at få en vognplads, så kontakter man den person fra bestyrelsen, der står for det pågældende arrangement. Disse oplysninger findes her i bladet.

Fortsat god og aktiv sommer.



Løvspringstur med hest og hund.

Foto:
Birthe Rasmussen

Efterårsskovtur til Valdemarskilde

Søndag d. 1. oktober 2006 er der et kørearrangement i samarbejde med Dansk Køreselskab.

Skovturen går til Valdemarskilde Skov ved Slagelse.

Der startes **præcis kl. 10.00** på adressen:

**Nordisk Dæk Import
Skovsøvej 4, 4200 Slagelse**

Tilmelding:

Til Leif Rasmussen senest d. 19. september 2006 på tlf. 2534 3235

Ønsker man plads på en af hestevognene, kontakter man Leif Rasmussen, som har overblik over tilmeldte vogne samt div. pladser på de forskellige vogne.

Deltagelse i efterårsskovturen er gratis.

Efter skovturen kan man tage med til **Ottestrup Forsamlingshus**, Sorøvej 124, 4200 Slagelse

Dansk Køreselskab har bestilt Ottestrup Forsamlingshus på selve dagen for efterårsskovturen. Her kan man bestille platter forud for dagen, men man kan også tage sin madkurv med. Drikkevarer skal købes i forsamlingshuset. Sidste år kostede en platte 75 kr. Husk at platter skal bestilles ca. en uge før.



Billedet er fra skovturen sidste år. Foto: Leif Rasmussen

Orienteringsridning/kørsel i Bidstrup Skov ved Hvalsø

Lørdag den 14. oktober 2006 kl. 11.00

Mødested ved Avnstrupcenteret

(I Ny Tolstrup drejes ad Avnstrupvej)

Alle kan deltage

Ryttere rider i hold 2-3-stykker sammen. Ingen rider alene. Holdene sendes af sted med 5 minutters mellemrum og følger ridestien, som er 8,5 km. Ridestien er afmærket med hvide hestesko på træerne. På ruten vil der hænge poster med opgaver, der skal løses. Hvis man overser en post, mister man de point, som opgaven giver.

Man skal være opmærksom på sten og grene, der kan ligge på ridestien. I perioder med regn kan ridestien være blød.

Ved tilmelding oplyses hvem man gerne vil ride sammen med.

Kørende sendes af sted med 5 minutters mellemrum og følger en rute, der er angivet på et kort, som udleveres på dagen. Derfor skal der være mindst en person på vognen foruden kusken. Der må være lige så mange passagerer på vognen, som kusken tillader, der er plads til. På ruten vil der hænge poster med opgaver, der skal løses. Hvis man overser en post, mister man de point, som opgaven giver.

Passagerer Hvis man ikke selv har mulighed for at møde op med en hest, så vil der være plads på en hestevogn. Kuskene vil sikkert gerne have så mange som muligt med på vognen til at hjælpe med at løse opgaverne. Det er gratis at køre med som passager på en vogn, da alle point går til kusken.

Tilmelding senest d. 4. oktober 2006 til Lone Wunsch tlf. 57 81 17 18
(bedst efter kl. 17.00)

Tilmeldingen gælder også passagerer og her vil ”først til mølle” princippet blive brugt

Pris: 50 kr. pr. ekvipage. Passagerer kører gratis.

Western clinic (kun for ryttere)

Søndag d. 12/11 2006

Western Clinic med Rikke Madsen

Kunne du tænke dig og prøve at snuse lidt til westernridning er her chancen.

Dagen forløber således:

Intro med Rikke Madsen.

2 timers undervisning.

Medbragt frokost i salonen, øl, vand og varmt kan købes på stedet.

Alle kan deltage, westernudstyr ingen betingelse.

Deltagerantal helst 10 og maks. 15 ryttere.

Deltagerbetaling bliver, da vi både skal leje ridehus og underviser, ca. 300,- kr. pr. rytter.

Bokse kan MÅSKE lejes.

Dette foregår på:

Alhambra Paint Horses Farm

Videbæksvej 3

4690 Haslev

Western udstyrsbutikken har åben.

Kontaktperson: Anne Larsen tlf. 5780 9592



Billedet er fra sidste års Western Clinic. Foto: Kim Sjøholm

Hesteferien der blev til virkelighed /v Lone Wunsch

Det hele startede en mørk vinteraften i november måned, hvor vi havde familien Kjærbølling på besøg. Familiens ældste pige Signe havde for et par år siden købt hest. Mor Hanne har også redet en del gennem årene, og den yngste pige Astrid på 13 år, var også startet på ridningens glæder. Familien hørte igen om vores sommer på hesteryg og ytrede, at det måtte da være en helt speciel oplevelse, at være på ferie med sine heste. Dette kunne vi kun nikke bekræftende til. Det endte med jeg foreslog, vi tog en ferietur sammen. Far Lars er meget glad for at cykle, så han ville gerne med på sin ”jernhest”. Mor Hanne kunne ride vores fjordhest Raisa. Klaus (min mand) kunne følge med på sin store hest Alexander, fjordhesten Dandi kunne jeg køre med en vogn til bagagen og de 2 yngste piger, og Signe kunne ride familiens hest Miss Domino. Sådan blev det!

Vi tog af sted i 30 graders sommervarme. Miss Domino blev hentet på rideskolen i Lellinge og kørt til Ordruplund, hvor turen startede.

Den første overnatning var hos Ringsted Ridecenter, hvor vi lånte fold til hestene og teltplads til vores medbragte telte. Som altid var det en positiv oplevelse, at besøge Ringsted Ridecenter, hvor man altid føler sig velkommen. Aftensmaden blev lavet på vores medbragte grill, og sandelig om ikke Michelle fra Ridecentret kom med en kasse ispinde, hvor vi havde frit valg fra kassen med en is som dessert. Næste morgen cyklede Lars efter frisk morgenbrød, som vi indtog allerede kl. 7. Nu tænker læseren nok, om det ikke var en ”ferietur”, og hvad ligner det så, at stå op kl. 5-6-stykker om morgenen? Svaret er helt enkelt, at eftermiddagssolen ville blive stegende varm at opholde sig i, når man skal ride, og at Dandi, der trak vognen med bagage til alle 7 personer, ville få det særdeles varmt.

På billedet ses Signe Kjærbølling med Miss Domino. Foto: Lars Kjærbølling



Vi drog sydpå med kurs mod Kongskilde Friluftsgård. Det med at Lars kørte på cykel ved siden af hestevognen, skulle vise sig at være rigtig praktisk, ja det var nærmest luksus, da vi nærmede os Alsted. Lars havde lige været et ”smut” til Benløse ved Ringsted, hvor købmanden har nogle ret gode sandwich. Der var frokostpause ved Alsted på et lille græsstykke, hvor vi spiste de lækre sandwich, imens hestene græssede. Damen fra gården på den anden side af vejen tilbød os vand til hestene, og vi var glade for at få tanket både heste og vanddunk op med drikkevand til den fortsatte tur i sommervarmen.



Ruten var lagt ad de små veje, og der var lige plads til, at de små biler kunne passere. Selvfølgelig havde vi et par spændende episoder på småvejene. Den ene gang kunne vi høre en lastbil med høj fart komme imod os i et vejsving inde i et skovbevokset område. Vi var allerede kørt godt ind til siden, fordi en anden lastbil var ved at snegle sig udenom os. Da vi viftede af den modkørende lastbil, troede han, det var hestene, han skulle tage sig i agt for, men han blev klogere! Det var egentlig interessant at se, hvor mange forskellige udtryk chaufførens ansigt kunne nå at skifte til i løbet af ganske få splitsekunder. Vi holdt pause ved golfbanen nord for Thystrup Sø, hvor vi drak fadøl og sodavand. Personalet på golfbanen kom nærmest løbende og tilbød os straks vand til hestene. De var ret flinke. Vi passerede Kongskilde Friluftsgård og drog videre til Det Plessenske Overdrev, hvor vi slog lejr hos Bodil Storm.

Bodil Storm havde en tam påfugl, som den mellemste pige Inge kunne fodre med hånden. Jeg fik aldrig styr på, om Lars cyklede til Fuglebjerg eller Sorø, men han kom tilbage med lækker aftensmad og brød til næste morgen.

Turen syd om Thystrup-Bavelse Søerne var nok den flotteste køre/ridedag. Vi spiste frokost på en af de rasteplasser, hvor man har udsigt over søen. Om aftenen slog vi lejr syd for Glumsø hos en ældre mand, som inviterede os ind for at se hans samling af gamle dampmaskiner. Han havde også gamle vægte og lodder, og så havde han et underligt måleinstrument, han ikke helt havde historien til. Det skulle vise sig at være en klup, som man måler træer med, og det kunne Klaus og Lars, som begge har en skovbrugsuddannelse, fortælle den ældre mand en hel del om. Det endte med at blive en interessant aften for os alle sammen.

Turen gik videre nordpå mod Ringsted, hvor vi slog lejr syd for byen hos en ridepige, der nu er blevet voksen og har købt gård sammen med kæresten. Vi havde mange historier, vi kunne fortælle om gennem vores mangeårige venskab, og vi fik lige opdateret hinanden med, hvad der var hændt med den ene og anden af vores fællesbenedte. Vi skulle også lige se årets føl-basse, og jeg skulle lige klappe hesten Manon, som jeg for flere år siden var med til at få på benene, da hun kun var få timer gammel. Det var en sjov aften, der var alt for kort.

Det viste sig, at Astrid var rimelig god til at køre hestevognen. Det var ikke noget, hun havde prøvet før, men det gik fint. På billedet er det Astrid i midten, der kører vognen, imens jeg tager mig en slapper.

Efter en lille uge vendte vi tilbage til Ordruplund. Hanne, der ikke rider til daglig, var noget brugt i ben og numse efter mere end 100 km på ryggen af Raisa.



Heldet følger de tossede /v. Lone Wunsch

Jeg læste i en brugsanvisning for ridehjelme, at man ikke bør opbevare hjelmen på en radiator, fordi materialet, som hjelmen er lavet af, kan blive porøst således, at den stødabsorberende virkning i hjelmen ødelægges og sikkerheden forringes. Uha..da! det er ikke heldigt, at et par i familien på Ordruplund opbevarer deres hjelme i fyrrummet, hvor der i vintermånederne er 38 - 45 grader varmt. Jeg synes jo (heldigvis for mig, tossen) at fyrrummet er alt for støvet til, at jeg vil lægge min ridehjelme fra mig lige der, så jeg bærer troligt min hjelm over i huset, hvor der slet ikke er så varmt og tørt.

Hvad blev der af ”hyggen”? /af Mona Sjøholm

Jeg sidder som suppleant i bestyrelsen og på vej hjem fra det sidste bestyrelsesmøde kom jeg til at tænke på noget. Der er naturligvis ambitioner fra bestyrelsens side om gode arrangementer og konkurrencer i vores lille forening. Det er netop ordet ”lille” som jeg vil have fat i, for vi er jo relativt få. Foreningens formål er jo netop at være til for de ”små”, som ikke er til al det præstations ræs, jeg selv iberegnet.

Jeg kan f.eks. huske at Leif Rasmussen havde fået lov til at benytte en græsmark i nærheden af ham selv. Der kunne vi træne til bl.a. ringridning eller kørsel, det synes jeg var en god idé. Når man så havde tumlet rundt med hestene og øvet sig, kunne man lave en lille konkurrence for sjov, – hvis der altså var stemning for det. Det kalder jeg hygge, det er nok de færreste der har prøvet ringridning og jeg ville personligt være ovenud lykkelig hvis jeg fik min hest næsten tæt på ringen. Vi kan ikke øve derhjemme og jeg vil ikke starte noget hvis jeg ikke ved om vi kan klare det nogenlunde, det handler jo også om at have en tryk fornemmelse i kroppen. Jeg ved, jeg ikke er den eneste, som har det sådan. I stedet laver man en konkurrence, det er da også fint nok. Men det kan da godt tænkes at tilslutningen havde været lidt større hvis man havde haft et par øvere inden da.

Det ville jeg i hvert fald foretrække. Man starter jo ikke LB i dressur hvis ens hest ikke har lært at gå schenkelviginger endnu.

Der kunne også godt være nogle flere skovture, jeg savner at komme i skoven. Min hest ville have særdeles godt af det og det vil også være en god måde at lokke andre ridevenner med i foreningen på. Der hvor Karen og jeg har vores heste stående rider de fleste dressur og de er forholdsvis nemme at lokke på eventyr i terrænet. Pinse mandag blev der arrangeret en pinsetur, det er en gammel tradition på det sted som blev taget op igen og det blev en stor succes. Vi var 8 ekvipager, ved frokosten bagefter kom de andre fra stalden og spiste med, så der har vi vel været omkring 20 personer. Det var en skøn dag – masser af hygge.

Det er jo skønt at have hest, men det bliver desværre meget let ensomt og monotont, hvis man ikke har de der dage hvor man kan slappe af og bare nyde fællesskabet.

Uden dem ender det hele i præstationsræs og pres, den største præstation er jo trods alt at kunne kontrollere sin hest under ukendte og pressede situationer. Det handler om et lille ord som betyder alt: *Tillid*. Det er noget man opbygger derhjemme, men det er først når man kommer ud sammen med sin hest, at man meget hurtigt finder ud af om det er der eller ej. Heste er tryghedsnarkomaner og trives bedst i de vante rammer. De skal ud og testes ind i mellem blandt fremmede heste, en god stævnehest er ikke bange for noget, hverken dommere (i hus, bil eller ved bord) eller tilskuere. Det ved de godt i ”vores” stald. Derfor er jeg træt af at vi skal ligne/leve op til de andre foreninger, jeg tør vædde på at de morer sig kosteligt over os... endnu et arrangement der gik i vasken. Hvis folk vil konkurrere så ved de hvor man tager hen. Vi startede med noget der var endnu bedre, jeg er bange for at det er ved at forsvinde. Der er brug for en hyggelig tur med hest og vogn/hest og rytter hvor alle kan være med. Hvor de unge lærer af de ældre og omvendt, man kan snakke om løst og fast og selvfølgelig få sig et godt og hjerteligt grin.

Det er selveste essensen i romkagen – HYGGEN. Hvor er den?

Lad os samles og tage en tur i skoven, jo flere, jo bedre... kom glad!;0)

Ja Mona! / v. Lone Wunsch

Lad os få udbredt tanken om, at det først og fremmest skal være hyggeligt, når man tager i byen med sin hest. Det er lige det, der er budskabet med vores lille hyggeforening Fjordhestens Venner, hvor vi har skovture som hovedaktivitet og konkurrenceræset er sat i baggrunden.

Her på foreningens 2. leveår kan foreningen allerede tælle 2 skovture hos Leif Rasmussen i Boeslunde, 2 skovture til Valdemarskilde sammen med Dansk Køreselskab, skovtursarrangement til Munkedammen og 1køre/ride hygge-weekend. Der skulle have været ”ringridning for sjov”, men her var banen frossen pga. af det sene forår i 2006, derfor blev det ikke til noget i denne omgang. Der har været en western clinic, der handlede om at samarbejde med hesten. Her var tale om seriøs træning, men jeg synes, Rikke Madsen opnåede, at vi hyggede os samtidig med, at vi lærte en masse, og der er clinic med Rikke igen til november.

Selvfølgelig indlæres grundridningen på ridebanen, men det er ude i terrænet, man får testet, om det hele virker. Mona jeg er helt enig med dig:

Få flere med ud på vores skovture, så flere heste kan få en fridag fra ridebanerne.

Få flere med på skovturen i Valdemarskilde d. 1. søndag i oktober.

Få rigtig mange med til Orienteringsridning i Bistrupskoven lørdag d. 14. november. Det er først og fremmest den gode skovtur, der tæller på dagen, og det er op til den enkelte rytter at samle point - for sjov.

Bestyrelse

Formand:

Lone Wunsch
Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse,

lw@kwplan.dk
tlf. 5781 1718 bedst efter kl.17:00

Næstformand:

Anne Larsen
Bakkegårdsvej 2, 4173 Fjenneslev

tlf. 5780 9592 / 2288 1063 efter kl.16:00

Kasserer:

Bjarne L. Sørensen
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@birkealleen.dk
tlf. 5780 6700

Sekretær:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Øvrige bestyrelse:

Leif Rasmussen
Boeslunde Byvej 188, 4242 Boeslunde

rovbjerg@stofanet.dk
tlf. 5814 0096 / 2534 3235 efter kl.16:00

Suppleanter:

Mona Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

mona-spot@mail.dk
tlf. 2342 1440

Kristian Wunsch
Vestergade 4, 2.sal, 4690 Haslev

tlf. 2468 2849

Stof til bladet sendes til:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Kontingent: 100,00 kr. pr. år.