

Medlemsblad for Fjordhestens Venner

April 2006 Nr. 3.
2. Årgang
Medlemsblad for
Fjordhestens Venner



Redaktionen har ordet

Så er det langt om længe blevet forår.

Loven om hestehold er blevet udsat, sikkert på ubestemt tid, så enlige heste må vente på makkere. Der kan læses mere om dette i Land & Liv eller Hest og rytter.

Vi er i gang med en ny sæson med aktiviteter for enhver smag.

Det skal lige for god ordens skyld nævnes at bestyrelsen har konstitueret sig efter generalforsamlingen.

Som det fremgår af bagsiden er der ingen ændringer.

Stof til næste blad bedes afleveret senest d. 1/7 2006

Næste nr. udkommer i begyndelsen af august.

Forsidefoto: Tinkerhestene fra Roskilde Dyrskue 2005

Foto: Lone Wunsch

Indhold:

Side	
3	Formanden har ordet
5	Referat af generalforsamlingen
6	Løvspringstur
6	Skovtur til Munkedammen
7	Læderpleje
8	Hyggeweekend for ridende og kørende
10	På dressurkursus med Michael Carstensen
12	Dressurkursus med Michael Carstensen
13	Tur til Healthy Horse

Formanden har ordet /v. Lone Wunsch

Yes! Det er endelig blevet forår. Vinteren har været lang, og det har været en kold fornøjelse de sidste mange måneder at beskæftige sig med de 4-benede venner. Dagene er blevet længere og frosten er gået af jorden, så ridebanerne i det danske land igen kan benyttes udendørs. Vores ringridning måtte vi jo desværre aflyse på grund af en frossen ridebane, som ville have været alt for hård og knoldet til, at man kunne byde hestene den lille galoptur hen under galgen, hvor ringen skal fanges. Leif har lavet en meget flot galge, som skulle have været brugt på dagen. Heldigvis er Leif's arbejde ikke gjort forgæves, da vi skal lave ringridning i forbindelse med vores ride/køre-weekend. Læs mere om arrangementet på side 6 her i Pære Posten.

Det har været svært at lægge en fornuftig aktivitetskalender i år. Et par af vores arrangementer falder sammen med andre aktiviteter for hestefolket. Bestyrelsen har forsøgt at flytte lidt om på datoerne men uden held, idet vi får datosammenfald med andre ting i stedet. Derfor har vi valgt at fastholde datoerne.

Bestyrelsen ser frem til et par hyggelige ture i selskab med de, der har lyst og mulighed for at møde op.

Husk at alle er velkomne. Det er således tilladt at tage naboen med uanset, hvilken hesterace din nabo rider eller kører.



Mona's hest
Ulla med føllet
Belle fra sidste
år.
Foto:
Kim Sjøholm

Referat af generalforsamlingen torsdag d. 16. februar 2006

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Klaus Wunsch blev valgt til dirigent.

Klaus erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet.

Valg af stemmetællere blev Hanne Jensen og Karen Sjøholm.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Stiftende generalforsamling d. 25.maj i lokalerne hos Skælskør Anlægsgartnere.

Vedtægter blev forfattet og en bestyrelse nedsat.

Herefter 1. bestyrelsesmøde samme aften.

Referat fra generalforsamlingen samt fra bestyrelsesmøde kan læses på hjemmesiden.

Der blev fremstillet folder med præsentation af foreningen og oplysninger om arrangementer. Der blev oprettet en hjemmeside.

Der blev lavet et foreningsblad. Af efterårets indkomne forslag fra medlemmerne om et navn til bladet, blev navnet Pære Posten valgt, der er tegnet en lille bladmaskot ”pæremanden”.

Det første arrangement var skovtur d. 19. juni hos Leif Rasmussen. Turen gik til Korsør Lystskov. Weekendtur d. 13-14. august. Vellykket tur fra Ordruplund til Munke Bjergby ca. 12 km hver vej. Overnatning i telte, men for blæsende til det planlagte bål. Hygge i udestuen efter eftermiddagens små konkurrencer med hestene.

Orienteringskørslen blev flyttet fra 11. til 12. sep. og blev pga. for få tilmeldinger til en hyggelig skovtur. Om den manglende tilslutning skyldtes et sammenfald med andre foreningers aktiviteter, vides ikke med sikkerhed.

Efterårsskovtur i samarbejde med Dansk Køreselskab første søndag i oktober i Valdemarskilde Skov havde god tilslutning fra alle sider.

Frokosten i forsamlingshuset var hyggelig og de forudbestilte platter var udmærket. Flot vejr og god tur. Vi er inviteret igen i 2006.

Det bliver søndag d. 1. oktober.

Western Clinic var fuld besat. Prisen for deltagelse var formidabel, når man ved, hvad sådan noget plejer at koste. Undervisning i top og en varm rytterstue at lune sig i, når man ikke var på banen. Alle fik gode tips med sig hjem, da Rikke Madsen underviser på alle planer – også dressur-ryttere. Arrangementet er meget ønsket igen i 2006.

Der blev udsendt Julebrev til alle medlemmer i december måned med angivelse af datoer for de 2 første arrangementer i 2006 og med ønsker om et godt og spændende år 2006.

2005 må betegnes som et udmærket start år for hyggeforeningen Fjordhestens Venner.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab
Bjarne fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er 100 kr. om året, forblev uændret.
5. Indkomne forslag
Ingen.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
På valg til bestyrelsen var Bjarne L. Sørensen og Lone Wunsch.
De blev genvalgt.
På valg til bestyrelsessuppleanter var Mona Sjøholm og Kristian Wunsch.
De blev genvalgt.
7. Valg af bilagskontrollør
Hanne Jensen blev genvalgt.
8. Aktivitetsplan for 2006
Den fremlagte aktivitetskalender for 2006 blev gennemgået.
Stine foreslog et arrangement omkring problemheste. Alle syntes ideen var god, så det tager vi op i fremtiden. Dorthie ville gerne have noget travløb, det var der også stemning for. Vi vil undersøge mulighederne og vende tilbage senere.
9. Eventuelt
Dorthie spurgte om vi skulle lave et stumpemarked i forbindelse med et andet arrangement. Det blev drøftet en del. Nogle foreslog at hjemmesiden kunne bruges, andre sagde at vi har en spalte i Pære Posten til dette formål.
Der kom ikke noget konkret ud af udtalelserne.
Klaus afsluttede generalforsamlingen og takkede for ”næsten” god ro og orden.
Vi sluttede af med fremvisning af lysbilleder fra højdepunkterne i foreningens aktiviteter gennem året.
Klaus og Lone gav kaffe, te og ikke at forglemme ISLAGKAGE.

Referent: Kim Sjøholm

TIPS OG IDEER KØB SALG BYTTE

Har du gode ideer eller staldtips, der kan være til gavn for andre?

Du har måske noget at sælge evt. bytte eller købe?

Den eneste begrænsning er at det kun må omhandle noget, der har med hest at gøre.

Send det til Kim Sjøholm Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse kras@post5.tele.dk

Så kommer det med i Pære Posten.

Prisen for denne ydelse er gratis.

Løvspringstur søndag d. 30-4 2006

I år er der en løvspringstur på programmet for kuske og ryttere.

Det er Leif Rasmussen der står for dette arrangement.

Vi skal på tur i den skønne omegn af Skælskør.

Turen vil være på ca. 5 timer med indlagt spisepause på 1 time hvor hestene samt kuske og ryttere får sig et velfortjent hvil.

Starten går fra Boeslunde Byvej 188, 4242 Boeslunde. Søndag d. 30-4 kl. 10:00

Det er gratis at deltage. Så kom og vær med hvis der er tid og lyst.

Tilmelding senest dagen før.

Ønskes der plads på en vogn, kontakt da Leif Rasmussen.

Kontaktperson er Leif Rasmussen tlf. 5814 0096



Skovtur til Munkedammen d. 4-6 2006

Denne skovtur er for alle. Mødested aftales indbyrdes i omegnen af Munkedammen. Herefter kører eller rider man sammen til Munkedammen. Leif eller Anne kan spørges til råds.

Leif Rasmussen tlf. 5814 0096 / 2534 3235 efter kl. 16:00

Anne Larsen tlf.5780 9592 / 2288 1063 efter kl. 16:00

Læderpleje / Af Mona Sjøholm

Hvordan passer man sit seletøj korrekt? Mange tror sikkert de ved det ligesom jeg selv gjorde – indtil for et halvt års tid siden. Jeg fik mine 2 sadler stoppet om nede hos H. J. Hansen ved Slagelse og da jeg skulle hente dem, lagde jeg mærke til at han havde pudset dem op. Da jeg altid har haft problemer med at få sadeltøjet til at se blankt og velpudset ud, ja så blev jeg nødt til at spørge hvordan han gjorde. Det fik vi en lang og for mit vedkommende meget lærerig samtale om, som jeg er nødt til at dele med andre. Her er hvad han fortalte mig. For at opløse indgroet sved og snavs på seletøjet lægges det i blød i lunkent sæbespånsvand (jeg bruger dem fra bluecare – da de er ret miljøvenlige. Der er brugsanvisninger på posen). Når det har ligget i 10 min. gnubbes det rent med en blød børste eller svamp, dernæst skal det hænges op til det holder op med at dryppe, så tørres det efter med en blød klud. NB!! Det skal man selvfølgelig ikke gøre med sadlen. Derefter behandles læderet med ”Tenton saddle soap” som kan købes hos H. J. Hansen, Nykøbing Landevej 12, Årslev, 4200 Slagelse. Man kan også bruge sadelcreme fra R.O.C. det forhandler han også. Men hvis man ser godt efter i sin lokale rideudstørsforretning kan man ofte finde noget tilsvarende, ellers kan de sikkert bestille det hjem på opfordring. (bl.a. Stübben, Effax, Ekol, Passier m.fl.)

For at vende tilbage til sagens kerne, så tilfører og opretholder sæbespånerne læderets naturlige fedtstof og det holdes derved smidigt og stærkt (det smitter heller ikke af på ridebukserne)/ sadelsæben tørrer blot læderet ud og trækker også farven ud. Fedt (og sadelsæbe) gør læderet blødt som smør. Et godt eksempel derpå er gjordstroppe som jo er udsat for et stort træk. De kan sommetider på forholdsvis kort tid blive utroligt lange og samtidigt smalle pga. alt det fedt. Hullerne bliver selvfølgelig også længere og pludselig er der ikke fx 8 huller i stroppen – men derimod ét langt. Sikke noget møglæder siger man så, i virkeligheden er det jo ens egen skyld, da man har behandlet sine ting forkert – af ren og skær uvidenhed.

Hvis læderet ikke er så beskidt/tørt kan man rense mudder, støv mv. af med en blød klud eller børste ellers kan man vride en klud op i lunkent sæbespånsvand og tørre læderet af - det skal ikke drive af vand. Vand er trods alt læderets største fjende. Når læderet er rent behandles det med f.eks. Tenton saddle soap og poleres op med en blød klud. Derved skyer læderet snavs og vand og som sagt smitter det ikke af på ridebukserne eller hesten.

Kort om læderolie. Olie kan være godt til at blødgøre gammelt og tørt læder med, så man kan få løsnet spænderne og skilt skidtet fra hinanden uden at ødelægge noget. Har man en lædergjord kan man også give lidt olie ved spænderne. Men det er ikke noget man skal overdrive. Desuden bliver det fedtet at røre ved, snavs og støv hænger ved og det kan smitte af på både én selv og hesten – det er ikke særlig kønt.

Men prøv det og se hvad i synes, det er faktisk meget nemmere på den måde. Både min søster og jeg har gode erfaringer med det. Det er jo ikke en ny ”opfindelse” man har altid gjort sådan, det er bare ved at gå i glemmebogen – desværre. God fornøjelse.

Hyggeweekend for ridende og kørende

Lørdag d. 24. juni og søndag d. 25. juni

Mødested: hos Lone Wunsch, Ordruplund, Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse

Lørdag:

Vi mødes hos Lone Wunsch kl. 10.30

Afgang fra Ordruplund kl. 11.00

Turen går ad små, snoede veje, gennem Store Bøgeskov til Gyrstinge By. Her holder vi en lille pause ved Købmanden, hvor der bliver mulighed for at købe sig en is eller andet godt. Herefter fortsættes videre ad små veje til Ringsted Ridecenter, som ligger på adressen Ørlevvestervej 54, 4100 Ringsted. Turen er på 12-14 km ialt. Der rides/køres i hyggetempo, derfor er der afsat 2 timer til turen, selv om det kun drejer sig om max. 14 km.

Vi ankommer hos Ringsted Ridecenter kl. ca. 13.00, og de medbragte madpakker spises, når vi har sat hestene på fold.

Ringsted Ridecenter har venligst lånt os fold til vores heste og en plads til vores medbragte telte samt den udendørs ridebane lørdag eftermiddag. Vi har adgang til toilet ved rytterstuen. Hvis vejret er dårligt må vi gerne indtage rytterstuen, så vi under alle omstændigheder kan få vores mad i tørvejr.

Ringsted Ridecenter ejes af Sanne og Claus Ipsen. Stedet har tidligere været en lille rideskole. I dag fungerer stedet som en hyggelig hestepension.

Ringridning og andre ponylege vil blive afholdt lørdag eftermiddag kl. 16-18 på ridebanen. Her har vi inviteret de lokale fra Ringsted Ridecenter til at deltage. Ringridningen vil blive opdelt i 2 klasser. Den ene klasse vil blive for ryttere, der helst vil ride i trav, den anden klasse vil følge reglerne for ringridning, hvor der skal galoperes 7 meter før og 2 meter efter ringen. Der vil selvfølgelig være rød rosét til vinderen i hver af de 2 klasser, ligesom der også vil være en rød rosét til vinderen af ponylegene.

Kl. 19.00 spiser vi aftensmaden, som bliver bragt ud til os. I aftenens løb skal vi hygge os med kage og godnathistorier, som selvfølgelig gerne må være hestefortællinger. Måske har du en god historie? Eller måske flere små historier? Som du har lyst til at fortælle. Godnat kl. ?



Søndag:

Vækning kl. ca. 7.00. Lone synger måske en morgensang. I skal nok vågne!
Morgenmaden kl. 8.00 vil bestå af frisk brød fra bageren, som bliver bragt ud til os.
Herefter pakker vi vores telte ned og rydder op.

Forventet afgang fra Ringsted Ridecenter omkring kl. 10.00

Hjemturen bliver ad samme rute som udturen. Da Købmanden i Gyrstinge er ca. midtvejs på turen, vil det være passende igen at holde en lille pause her, inden vi fortsætter mod Ordruplund.

Forventet ankomst til Ordruplund vil være kl. 12.00

I forventning om rigtig godt vejr giver Klaus og Lone en isvind samt en øl eller sodavand, inden vi siger tak for denne gang og drager hjemover.

Tilmelding senest d. 10. juni til Esther og Kim Sjøholm tlf. 5918 3117

Pris for deltagelse er 150 kr. pr. person.

Prisen dækker aftensmad inkl. en øl/vand + kage, the og kaffe lørdag aften.
Morgenbrød, the og kaffe søndag morgen. Overnatning med hest hos Ringsted Ridecenter. Deltagelse i ringridning og ponylege, hvor alle modtager en gul deltagerrosét.

Vi glæder os til nogle hyggelige og sjove timer sammen med jer.



Rammstein på agilitybanen 2005
Foto: Kim Sjøholm



Fra noget af teltlejren 2005
Foto: Kim Sjøholm

På dressurkursus med Michael Carstensen v/Mona Sjøholm

Weekenden d. 18.-19. marts 2006 var der arrangeret et dressurkursus med Michael Carstensen på Toftegaard Ridecenter i Sdr. Jernløse, hvor både min søster Karen og jeg har vores heste opstaldet. Det var vores ridelærer som stod for arrangementet. Vi skulle minimum være 8 ekvipager for at være nok til at få ham ud og undervise. Det gik lige.

Ulla (min hest) og jeg havde ligget i skarp træning i over en måned inden, dog afbrudt af en de kedelige ”tics”, der som regel ender i 3-10 runder i ridehuset, hvor jeg til sidst bliver ”dompet” hvor det nu lige passer damen. De andre gange slog jeg mig egentlig ikke, men denne gang var der ingen nåde. Sådant en barriere i træ den rammer hårdt, skulle jeg hilse og sige. Jeg slap med et par skrammer og nogle massive blå mærker og så fik jeg en kraftig forstuvning i højre håndled, hele min arm var lammet. Men man skal jo kravle op på hesten igen, så det gjorde jeg. Av for den.

Der gik over en uge før jeg kunne ride igen og min hånd er først blevet ok for 14 dage siden. Jeg plejer nemlig at longere først, men det gad jeg ikke den dag og det var måske dumt, men hvis man ikke prøver så finder man jo aldrig ud af hvornår det ikke længere er nødvendigt. Jeg behøver vel ikke nævne, at jeg ikke rider den hest, når jeg er alene i ridehuset og i øvrigt altid med hjelm.

Det var lige en lille forhistorie. Den slags har vi prøvet 3 gange i alt + de efterfølgende; ”jeg skal lige prøve tænker dyret”, hvor jeg heldigvis nåede at dreje hende rundt og stoppe op, for så at ride frem og lade som man ikke sad med hjertet i munden. Hold da op hvor hun blev fornærmet, men så var der heller ikke mere... den dag. Derfor havde jeg nerver på op til kurset.

Lørdagen kom og med den kom Michael også, og selvfølgelig kom deltagerne + et par andre nysgerrige udefra for at suge til sig. Det var i øvrigt bidende koldt, så der var stilt an med kaffe og naturligvis kage. Vi var alle meget interesserede i den dobbeltlonge, som Michael havde medbragt og han brugte den flittigt. Det er en genial indretning, man kører faktisk hesten bare rundt på en volte, på den måde har man fat i begge sider af hesten. Det gør det muligt at stille hestens hoved ind, ud og naturligvis lige. Så kan hesten ikke snyde og skyde skulder fx ud, som det desværre ses alt for ofte ved alm. longering også selvom den går med indspænding. Man kan lave hesten ret så skæv på den måde. Mere om det senere i teksten.

Flere af de andre deltagere blev kørt på den måde, mens de sad på. På den måde skal rytteren kun tænke på sin opstilling og sit benarbejde, sikke nogle fine overtrædninger man kan lære at lave. Det kan tydeligt mærkes om hesten fx skyder bagpart eller ikke bruger sin overlinje. Der var sat 45 minutter af pr ekvipage, Ulla og jeg var klar kl. 12.30, jeg red først lidt rundt mens han spurgte til hesten, race, køn, alder, hvor langt vi var i uddannelsen osv. Frem i rask trav på den dårlige volte og masser skyden skulder ud af volten. Efter et kvarters tid med undervisning synes han jeg skulle hoppe af, så ville han tage hende i dobbeltlongen. Så stod jeg der og lurede tricks af i et hjørne, mens min hest forsøgte at snige sig udenom og bagom det bedste hun havde lært.

Det lykkedes hende naturligvis ikke og til sidst gav hun sig da også. Hun var skumsvedt fra top til tå, så kan den lære det, jeg kravlede op på dyret og skridtede af. Ind i varmen og få lagt uldtæppet på, sikke en dag, sådan en dobbeltlonge måtte jeg bare eje.

Dagen efter (søndag), var vi atter klar kl. 12.30. Michael lagde ud med at køre hende i dobbeltlongen igen, denne gang gik det noget mere fredeligt. Efter et stykke tid afmonterede han longen, satte sig op og red lidt rundt. Da han var færdig med at ride og jeg kom for at overtage min hest, fortalte han mig sin konklusion på dyret. Hun er ekstremt hurtig, hun tøver ikke – hun gør bare, det er næsten umuligt at nå at læse hendes næste træk, for man ved ikke der er et sådan, før det er kommet. Det havde jeg jo for længst luret. ”Du skal presse hende meget mere, vift med armene og råb lidt om nødvendigt” sagde han. Jeg skal også huske at tale til hende hele tiden, når jeg rider. Så må jeg heller ikke longere mere, det er faktisk forbudt, hun er blevet skæv i muskulaturen af det, så det er jeg ved at rette op på nu, med en dobbeltlonge. Jeg kører først min hest, inden jeg skal ud at ride, kan man vel godt sige. Når jeg så er kommet op på hesten, så rider vi ligeud, ligeud og atter ligeud. Aldeles inspirerende, men det er yderst effektivt. Bortset fra det, så fik jeg også at vide at der ikke (i modsætning til hvad så mange andre har sagt) er noget i vejen med min hest og at det nok skal lykkes for mig at få styr på hende, det var skønt at høre til en forandring. Hver gang man får en røvtur, så spørger folk altid: ”Hvorfor sælger du den ikke bare?”. Jeg hader det spørgsmål og mit svar er altid det samme: ”Nej, det vil jeg ikke, det er en dejlig hest og du er misundelig.” Sjovt nok, så stiller de det kun den ene gang.

Alt i alt, var det et rigtig godt kursus og jeg fik en masse at arbejde videre på. Michael har lovet at han kan komme igen til efteråret og jeg ved, at vi er mange som ser frem til det.



Dressurkursus ved Michael Carstensen v/ Karen Sjøholm

Min søster Mona har allerede skrevet om kurset, men jeg vil supplere lidt op. Jeg har en fjordhest på 12 år ved navn Loke, som jeg rider dressur på. Han har været ret strid på det sidste, så min ridelærer og jeg besluttede at nu skulle der ske noget. Så lørdag havde vi bestemt, at der skulle Michael ud og ride lidt. Jeg var den sidste på lørdagens program, så min ridelærer kunne advare ham under frokosten. Jeg var ret nervøs, fordi jeg tit har oplevet at folk tænker ”åh nej endnu en uregerlig fjordhest”. Men sådan var Michael ikke, han var meget sympatisk, og sagde lad os se på det. Og kl. 14.30 satte Michael sig i sadlen, det blev til en lille times ridning, hvor Loke virkelig fik sin sag for og for den sags skyld også Michael. Han måtte virkelig knokle. Som ejer af dyret syntes jeg jo et eller andet sted det var ret pinligt, at se sin hest afprøve alle sine kunster for at slippe for at lave noget. Men hellere bede om hjælp i tide. Da Michael hoppede af, kom en konklusion: en meget psykisk stærk pony, med gode gangarter men en elendig hals og så godt som ingen ganaschefrihed og så er den stiv i hele skroget. Det vidste jeg godt. Men så kom det værste. Han sagde meget stille at hvis han skulle ride 4 af den slags om dagen, ville han næsten falde død om. Nå men så var der jo ikke andet for end slukøret at få skridtet hesten af og vente på det blev søndag morgen. Der måtte jeg selv ride og vi kom i dobbeltlongen, hvor jeg bare skulle sidde og nyde som Michael sagde. Ja den var god. Det er svært at nyde når der hele tiden bliver råbt mere tempo, rid til. Og når hesten så kommer op, og bruger ryggen 100 % og man er ved at ryste af, fordi rygsvinget ikke bliver mindre når han gør det. Så er det et eller andet sted skræmmende når Michael udbryder ja og traven kan sagtens blive endnu større, og alligevel tænker man i et split sekund SEJT, hvor efter al tankevirksomhed så igen ophører, fordi man er så fokuseret på hvad han siger inde fra midten. Men som han sagde bagefter til min ridelærer ”skræmmende at sådan en lille tynd pige kan være så stærk”. Om det er godt eller skidt ved jeg ikke. Sådan er det engang imellem når man har en fjordhest med en vilje af stål. Men en ting er sikkert når Michael vender tilbage til efteråret, så er jeg på listen igen. Og denne gang håber jeg, jeg kan huske lidt mere af hvad han sagde. For når folk spørger hvad skal du så ride efter?. Så tænker jeg ”hvad var det lige han sagde” men blødes op skal Loke. Det kommer bare til at tage tid. Og dobbeltlongen bliver brugt flittigt, for det er en super måde at varme Loke op på, så jeg slipper for at slide og slæbe mig selv i stykker. Nu kan jeg sætte mig op og generelt ride mig ud af problemet, i stedet for at skulle slås for at få min vilje. For Michael kom med en pointe pga. psyken kan man ikke ride teknisk, så jeg skal overstille ham i alle tre gangarter og vinde alle kampe. Lidt af et projekt men så længe der kommer fremgang, så er vi på rigtige spor.

Tur til Healthy Horse v/Esther Sjøholm

16 morgenfriske personer mødte op hos Sandie Kjær Hansen på Hvidemosevej ved Kirke Hyllinge. Vinden bed i næsen, men vi var klædt på efter forholdene. Sandie bød os velkommen, og startede med en fremvisning af stalden.

Det var en lys og rummelig stald med loft til kip. Denne konstruktion gav et godt indeklima, særdeles velegnet for allergihestene. Hvis jeg husker rigtigt var der plads til ca. 8 heste. Alle havde en stor boks med eget vindue, som kunne åbnes lidt eller meget efter behov.

Sandie har heste i pension f. eks hvis ejeren holder ferie eller mangler tid. Andre er på rekreation eller i behandling. Behandlingstilbudet kan være: Kiropraktor, dyrehealing, dyrlægeundersøgelse, akupunktur, kranio-sacral terapi og kinesiologi. Disse tilbud foretages af veluddannede specialister tilknyttet stedet. Sandie tager sig af ridning og træning af hestene. Desuden sørger hun for deres røgt og pleje.

Sandie gør meget ud af at hestene har det så godt som overhovedet muligt.

I foderrummet stod et arsenal af foder i alle afskygninger. Alle kan frit medbringe eget foder til hestene under opholdet.

Ovennævnte tilbud gælder også heste udefra. Man er velkommen til at komme med hesten til behandling, og derefter køre hjem igen.

Sandie ønsker ikke at udvide staldarealet, da hun selv vil have den nære kontakt til alle heste, og hele tiden kan følge med i alt fra a til z.

Efter denne staldvanding fik vi lejlighed til at se det skønne område omkring bygningerne. Der var rig mulighed for at komme på fold, hvilket de gjorde hver dag.

Der var store og små folde, ideelt til en hest.

Primært af sikkerheds grunde, så ingen skader kunne opstå under opholdet.

Derefter gik turen til det store ridehus. Denne bygning var fremstillet af træ.

Sandie har arbejdet i Tyskland. Der lærte hun noget om hvordan en ridehusbund skulle være. Et firma derfra har gravet ud og anlagt en sådan bund i ridehuset. Vi var meget imponerede. Man trådte ned og bunden fjedrede på en yderst behagelig måde. Luften derinde var også fri for støv.



Fra
ridehuset
Foto:
Lone

Sidst men ikke mindst så vi den eneste aquatræner her i landet. Hesten kom ind i noget som kunne minde om en stor container. Lågen lukkes og hesten startede stille og roligt med at gå på et løbebånd.

Lidt efter begyndte vandet at stige i træneren. Sandie kunne selv bestemme vandmængde og hastighed. (dog kun max til knæ). Det var utroligt interessant at se hvordan hesten brugte sin krop i vandet. Den arbejdede frit og ubesværet.

Muskulaturens bevægelser og ryggens kurver kunne nøje følges. Den arbejdede nok et kvarter i vandet. Bagefter var der ikke skyggen af sved eller tegn på anstrengelse at spore.



Hesten ses her
i aquatræneren
Foto:
Leif
Rasmussen

Vi var alle sammen meget glade for at se alt dette med egne øjne. Denne aquatræner er svær at forklare om med ord. Det skal opleves. Mange heste ville have godt af en tur i ”karret”.

Foto: Heste
solarium
der kan indstilles
i højden
Lone Wunsch



Ny lov om registrering af hestehold v/Lone Wunsch

Loven trådte i kraft d. 1. januar 2006 og gælder alle former for heste, også selv om man kun ejer en enkelt hest. Registreringen hører under ”Heste og EU’s nye regler om foderhygiejne”. Loven er blevet til, fordi heste betragtes som konsum. Det vil sige, at heste betragtes om en fødevarer ligesom f.eks. grise og køer. Nogle heste slagtes her i Danmark imens andre transporteres til andre EU-lande for at blive slagtet. Reglerne er blevet til på baggrund af nogle skandaler, hvor dyrene er blevet fodret med ”giftige sager” (f.eks. hormoner i foderet) og derefter slagtet og solgt som menneskeføde.

Det er ikke den enkelte hest, der skal registreres. Det er hesteholdets foderansvarlige person. Hvis man er nogle stykker, der har heste opstaldet i et staldfællesskab, så kan man nøjes med at have en person fra stalden, der er registreret som den foderansvarlige. Hvis man ikke kan blive enige om en fælles foderansvarlig person, skal hver enkelt hesteejer lade sig registrere.

Skemaer til tilmelding hentes hos Plantedirektoratet

Læs mere om reglerne på www.pdir.dk/foderhygiejne



Fjordhestens Venner

www.fjordhestens-venner.dk

Bestyrelse

Formand:

Lone Wunsch
Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse,

lw@kwplan.dk
tlf. 5781 1718 bedst efter kl.17:00

Næstformand:

Anne Larsen
Bakkegårdsvej 2, 4173 Fjenneslev

tlf. 5780 9592 / 2288 1063 efter kl.16:00

Kasserer:

Bjarne L. Sørensen
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@birkealleen.dk
tlf. 5780 6700

Sekretær:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Øvrige bestyrelse:

Leif Rasmussen
Boeslunde Byvej 188, 4242 Boeslunde

rovbjerg@stofanet.dk
tlf. 5814 0096 / 2534 3235 efter kl.16:00

Suppleanter:

Mona Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

mona-spot@mail.dk
tlf. 2342 1440

Kristian Wunsch
Vestergade 4, 2.sal, 4690 Haslev

tlf. 2468 2849

Stof til bladet sendes til:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Kontingent: 100,00 kr. pr. år.