

Medlemsblad for Fjordhestens Venner

Januar 2006 Nr. 2.
2. Årgang
Medlemsblad for
Fjordhestens Venner



Redaktionen har ordet

Nu er det tid til at sende næste eksemplar af medlemsbladet ud.

Blandt de indkomne forslag angående bladets navn, er bestyrelsen blevet enige om at kalde det Pære Posten.

Vi syntes det klinger godt.

Klaus Wunsch var i det kreative hjørne og tegnede den lille ”pæremand” ved navnet.

Vi håber det vil blive et spændende blad.

Har du en oplevelse, evt. et godt billede som kan være interessant for andre, så vil vi med glæde sætte det i bladet.

Materiale vil blive returneret hvis det ønskes.

Hvis du skal have stemmeret på generalforsamlingen, skal kontingentet for 2006 være betalt rettidigt. Har du betalt kontingent for 2006 bedes du se bort fra det vedlagte girokort.

Stof til næste blad bedes afleveret senest d. 1-4 2006

Næste nr. udkommer sidst i april.

Forsidefoto: Vintermotiv

Foto: Lone Wunsch

Indhold:

Side	
1	Formanden har ordet
1	Velkommen til nye medlemmer
1	Læser du avisen ”Hest og Rytter”?
2	Tur til Healthy Horse
3	Generalforsamling
4	Ringridning for sjov
5	Løvspringstur
6	Western Clinic
9	Ridehestens forbandelser
11	Hestevognsferie med Udine og Bonchee

Husk alle hesteracer er velkomne

Formanden har ordet /v. Lone Wunsch

Jeg vil begynde med at ønske alle medlemmer et GODT NYTÅR.

Fra bestyrelsens side vil vi arbejde på, at det nye år bliver med både spændende og hyggelige arrangementer.

Vi håber, at aktivitetskalenderen her i bladet vil byde på arrangementer, som du har lyst til at møde op til.

Vedlagte girokort er kontingent for 2006. Beløbet dækker udgiften til trykning og forsendelse af medlemsbladet Pære Posten, driften af vores hjemmeside www.fjordhestens-venner.dk, samt indkøb af rosetter, der kan deles ud ved særlige bedrifter.

Har du lyst til at se og høre lidt om, hvordan det gik foreningen i 2005, så mød op til generalforsamlingen torsdag d. 16. februar, hvor vi også skal se billeder og høre de små historier, der ligger bag billederne.

Velkommen til nye medlemmer

Bente Larsen	Fjenneslev	
Kirsten Sonne		Sorø
Dorte Mikkelsen	Tølløse	
Stine Brusing		Boeslunde

Læser du avisen ”Hest & Rytter”?

I avisen Hest & Rytter november 2005 kunne man læse en artikel med overskriften ”Hyggeforeningen Fjordhestens Venner er kommet godt fra start”.

Artiklen fortæller, at tanken om en hyggeforening uafhængig af hinanden er kommet fra Leif Rasmussen fra Boeslunde, Anne Larsen fra Fjenneslev samt Anja Hansen fra Haslev. Anne Larsen er kommet med navnet Fjordhestens Venner, imens det er Mona Sjøholm, der har tegnet logo.

Da Fjordhestens Venner ikke har noget med avl og registrering at gøre, bliver medlemmer med fjordheste informeret om, at der er en hovedforening for fjordheste i Danmark. På hjemmesiden www.fjordhestens-venner.dk er der således oprettet link til hovedforeningen: Fjordhesten Danmark samt til lokalforeningen på sjælland: Fjordhesten Øst.

Tur til Healthy Horse lørdag d. 11/2 2006 kl.10:00

Healthy Horse er et ferie/helsecenter for heste.

Sandie Kjær Hansen vil fortælle os om stedets mange faciliteter såsom træning, massage, pleje osv.

Healthy Horse har fået installeret Danmarks første og eneste aquatræner.

Det er en kombination af løbebånd og vand. Denne behandling er særlig skånsom, da der er fuld kontrol over hestens bevægelser.

Hastighed og vandmængde kan reguleres, og den særlige whirpooleffekt skaber bobler i vandet, der masserer og øger blodcirkulationen.

Efter ”boblebadet” kommer hesten i solarium for at slappe af og tørre.

Vi skal også se de smukke omgivelser i den skønne natur, så husk varmt tøj.

Tag venner og naboer med.

Vi tror det vil være en spændende oplevelse for mange.

Vel mødt lørdag d. 11/2 2006 kl. 10:00

Hos Sandie Kjær Hansen Hvidemosevej 38, 4070 Kr. Hyllinge

Pris: kr. 20,00 for medlemmer, kr. 50,00 for øvrige deltagere.

Tilmelding senest søndag d. 5/2 2006 Fam. Sjøholm tlf. 5918 3117

Efter arrangementet er der kaffe, the og kage hos:

Fam. Sjøholm Øvej 7, Undløse 4340 Tølløse.



Generalforsamling hos Fjordhestens Venner

Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 16. februar 2006 kl. 19.30

på den gamle skole i Ordrup, Lone Wunsch, Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
Nuværende kontingent er 100 kr. om året, som dækker udgifterne til hjemmesiden, samt trykning og forsendelse af foreningsbladet Pære Posten og indkøb af rosetter.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
På valg til bestyrelsen er Bjarne L. Sørensen (modtager genvalg) og Lone Wunsch (modtager genvalg)
På valg til bestyrelsessuppleanter er Mona Sjøholm (modtager genvalg) og Kristian Wunsch (modtager genvalg)
7. Valg af bilagskontrollør.
8. Aktivitetsplan for 2006.
9. Eventuelt.

Forslag (punkt 5) skal indgives til et af bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter gennemgang af dagsordenen skal vi se lysbilleder fra vores arrangementer i 2005, og formanden giver islagkage, the og kaffe.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Vejforklaring:

Ordrup ligger ca. 4 km sydvest fra St. Merløse.

Kør ad landevejen mellem Ringsted og St. Merløse. 2 km syd for St. Merløse drejes ad Ordrupvej, herefter køres gennem Ordrup By ud til skoven = ca. 1.8 km ialt.

Den Gamle Skole (stor rød bygning) ligger på højre hånd lige efter skoven.

(Kører man efter Kraks Vejviser, kommer man ud på flere småveje fra modsatte side af skoven.)

Ringridning for sjov søndag d. 2-4 2006 kl. 10:00

Så er det tid til at få striglet hesten og finde hjelmen frem for nu skal der være ringridning.

Deltagerne bliver inddelt i hold af passende størrelse. Alle kan være med, også selv om man aldrig har prøvet det før.

Der vil også være en børneklasse, hvor man bliver trukket igennem.

Rosetter vil der være til alle deltagere og selvfølgelig en rød til vinderen.

Bagefter vil der evt. være mulighed for at spille hestefodbold.

Den medbragte mad kan indtages i rytterstuen.

Pris: kr. 50,00 pr. deltager.

Tilmelding skal ske hos Leif Rasmussen tlf. 5814 0096 senest lørdag d. 25-3 2006.

Stedet er:

**Tværhøjgård Ridecenter
Næstved Landevej 397
4230 Skælskør**

TIPS OG IDEER KØB SALG BYTTE

Har du gode ideer eller staldtips, der kan være til gavn for andre?

Du har måske noget at sælge evt. bytte eller købe?

Den eneste begrænsning er at det kun må omhandle noget, der har med hest at gøre.

Send det til Kim Sjøholm Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse kras@post5.tele.dk

Så kommer det med i Pære Posten.

Prisen for denne ydelse er gratis.

Løvspringstur søndag d. 30-4 2006

I år er der en løvspringstur på programmet for kuske og ryttere.

Det er Leif Rasmussen der står for dette arrangement.

Vi skal på tur i den skønne omegn af Skælskør.

Turen vil være på ca. 5 timer med indlagt spisepause på 1 time hvor hestene samt kuske og ryttere får sig et velfortjent hvil.

Starten går fra Boeslunde Byvej 188, 4242 Boeslunde. Søndag d. 30-4 kl. 10:00

Det er gratis at deltage. Så kom og vær med hvis der er tid og lyst.

Ønskes der plads på en vogn, kontakt da Leif Rasmussen.

Kontaktperson er Leif Rasmussen tlf. 5814 0096

Følgende billeder er fra turen i Korsør Lystskov sidste år.



Så er der dømt hviletid



Maden indtages

Western Clinic / af Anne Larsen

Lørdag d.19-11 05 var vi samlet på Alhambra Painthorse Farm i Haslev, for at snuse lidt til principperne i westernridning.

Der var 10 ryttere tilmeldt, heraf red de 5 af dem på Fjordheste. De 5 andre var ridende på 1 Fjordhestekrydsning, 2 Araber, 1 Oldenborger samt 1 Painthorse, ca. halvdelen var medlemmer af vores forening. Jeg håber de andre kommer med senere.

Dagen startede med en hurtig velkomst i rytterstuen og med præsentation af Rikke Madsen som skulle undervise. Der var morgenbrød/kaffe/the til alle.

Vi blev inddelt i fire hold af 2-3 ryttere efter hvor meget man kunne i forvejen.



Der var undervisning både formiddag og eftermiddag.

De første ryttere begyndte kl. 09:00. Rikke underviste fra ryggen af min hest Fylgje, som har redet western i et år. Så kunne hun bedre forklare hvad og hvordan det skulle se ud og gøres.

Fylgje blev også lånt ud til deltagerne så man kunne fornemme øvelserne rigtigt.



Så han var på det meste af dagen. ”Hvorfor er min hest så svajrygget”?
Jeg fornemmede at alle deltagerne fik noget positivt med hjem, på en eller anden måde.

Western principperne er en god og alternativ måde at opdrage heste på.



I grove træk går det ud på at gøre det forkerte svært og det rigtige nemt for hesten.
Det fiser faktisk ret hurtigt ind i en fjordhestehjerne, man er vel en doven race.



Rikke sagde om dagen, at det var rigtig fedt at arbejde med alle de dejlige fjordheste.

Hvis der er opbakning til en clinic til efteråret, afvikles den således.

Formiddag. Grundtræning.

Eftermiddag: Hvordan man arbejder med hesten på en trailbane.
”Agility på ryggen af hesten”.

Deltager antallet er max. 12 ryttere ellers er der ikke tid nok til alle.
Mere om dette senere.

Anne Larsen



Billederne taler næsten for sig selv. En rigtig god dag i november.



Ridehestens forbandelse!!!/Hans Jørgen Hansen, Slagelse

Jeg har med stor interesse læst Lene Møllgårds artikel i Hestebladet nr. 1/99 om Horsemanship, samt Peter Vedels artikel om brugen af glidetøjle. Det er pragtfuldt, at nogen tør stå frem og sige sin mening om den måde, eller rettere ”forkerte” måde, en hel del ryttere behandler deres heste på. Det er også med glæde og interesse, jeg har studeret artiklerne om foreningen ”Hestens Værn”.

Jeg har en **HJERTESAG**, en ting som er meget mere udbredt end glidetøjlen. Det er Achternæsebåndet, eller det dobbelte næsebånd, et næsebånd som indenfor de seneste ca. 20 år er blevet obligatorisk udstyr, og alle elever er i dag af den opfattelse, at man ikke kan ride/køre uden.

Dette ”instrument” er efter min opfattelse **RIDEHESTENS FORBANDELSE**. Det er et modbydeligt tvangsinstrument, som påfører hesten unødvendige lidelser og smerter, med det formål at holde hestens mund lukket. Jeg bebrejder ikke ryttereleverne noget, de kunne ikke drømme om at gøre deres heste noget ondt, det er ren og skær uvidenhed. Derimod bebrejder jeg de uddannelsesansvarlige, ligesom jeg bebrejder Dansk Ride Forbund, Dansk Køreforening og Hestens Værn, som også har svigtet, - der må være vigtige elementer i grundundervisningen, der totalt er gået i glemmebogen. Det har aldrig før været brugt og ej heller meningen, at nogen form for seletøj, sadel, trense og hovedtøj skulle berøre hestens skellet, det skulle kun ligge på de store muskelgrupper, for at genere så lidt som muligt. Dette næsebånd ligger ikke desto mindre direkte på hestens ømfindtlige næseben, og i alt for mange tilfælde strammes det så meget, at huden ligger i folder. Endvidere har man på det seneste ”opfundet” et snedigt system for tilbagetræk, så man lettere kan stramme næsebåndet endnu mere.

Alt dette medfører, foruden smerte, at blodtilførslen hæmmes, hestens tyggebevægelse hæmmes og dens åndedræt hæmmes. Enhver der har prøvet at gå med et par briller der klemmer på næseryggen, ved hvor ubehageligt det er, - hesten kan bare ikke protestere!

Jeg så til min store forbitrelse et billede i Berlingske Tidende af vores nye beredne politi, også disse heste skal gå i de københavnske gader i flere timer, snøret ind på denne måde.

Man kan stille spørgsmålet:

Hvorfor er dette næsebånd blevet indført i sin tid? Jeg tror jeg har svaret!

Jeg er gammel husar årgang 1953 og har gjort tjeneste i otte år med mulighed for daglig ridning. Her lærte vi at balancen er det vigtigste, derfor startede vi uden bøjler og gjorde gymnastiske øvelser med løse tøjler.

Daværende ridtmester Münter instruerede meget grundigt i halve parader og bl.a. fik vi at vide, at et hvert tøjletag altid skulle efterfølges af en eftergivenhed. – Samtidig skulle vi fornemme tøjlen som om det var en sytråd – eller som om vi havde et æg i hver hånd og rytteren altid skal holde an eller give efter i overensstemmelse med bevægelserne i hestens hoved og hals. Selv samme teori kan læses i C. G . Wrangels håndbog for hestevener, skrevet i 1887. Hesten må aldrig få den følelse, at rytteren prøver sine kræfter på dens mund, - hesten skal tværtimod bringes til den forståelse, at bidet ingenlunde skal være noget straffe – eller torturretskab, men kun et middel til at tydeliggøre rytterens ønske. Den hårde hånd ”hænger” eller støder hesten i munden, den bløde hånd fører tøjlerne så sytrådene ikke rives over. Ikke mindst er tålmodighed en nødvendighed, for savner rytteren denne egenskab, bliver det umuligt at uddanne sig selv og lære sin hest noget – vælg da en anden sportsgren.

I min tid ved regimentet red vi med engelsk næsebånd, og dette måtte ikke strammes mere end at man kunne få to fingersbredder på højkant ind mellem næsebåndet og næseryggen.

Når man prøver at tale om problemet og omtaler sit mishag, bliver man nærmest hånet, og får at vide at man skal bruge det, ellers går hesten og gaber! - Og hvorfor gør den det?

Det gør den hvis man sidder og hænger i tøjlen med et sejt vedvarende tøjletag bl.a. for at holde balancen. Gør man det, siger hesten fra ved at åbne sin mund. Prøv omtalte metode, men først og fremmest skal balancen være i orden, er den det, vil du kunne ride din hest uden Achternæsebåndet, især til glæde for din hest .

Min **HJERTESAG** er, at Hestens Værn vil drøfte dette emne med Dansk Ride Forbund, Dansk Køreselskab og andre hesteorganisationer, forhåbentlig til glæde og lettelse for vore dejlige heste.

Til alle jer, der vil være gode ved jeres hest, nægt at bruge ”instrumentet”. Husk, jeres hest er et levende væsen som kan føle ubehag og smerte – som os mennesker, forskellen er bare, at vi kan protestere, det kan hesten ikke.

Lad os i fællesskab gøre alt for hele tiden at udføre et godt ”Horsemanship” – på rideskolerne, i klubberne og overalt hvor vi arbejder med heste.



Achnæsebånd eller kombineret næsebånd.



2 fingersbredder på højkant mellem næsebånd –og ryg.



Engelsk næsebånd.

Hestevognsferie med Udine og Bonchee /v Jette Thelin-Kjærum

Mandag, tirsdag og onsdag i uge 26 var en uge hvor en mangeårig drøm og et meget højt ønske blev indfriet. **Vi var på hestevognsferie!** Vi (Jacob Jonas og Jette) var sammen med Lone Wunsch en "gammel" rideveninde, som også har kastet sin energi over kørsporten. Lone har fjordheste og denne gang var det hendes "ældre" fjordhest Dandi der skulle med. Lone har stor erfaring i ride/køre ferie så hun havde planlagt ruten med dertil hørende overnatningssteder.

Vi lagde ud med at mødes hos Lone på Ordrupvej i St. Merløse. Oppakningen var begrænset til hvad der kunne være på vognen, og når der skal være et telt, 3 ligge underlag, 3 soveposer, hønet med hø til ponyerne, spande til vand, 10 l. vanddunk, lidt menneskeføde, og en lille sportstaske med tøj. Så er der vist fyldt godt op.



Starten er gået, Jonas har indtaget sin plads hos Lone, med Dandi.

Vi kørte fra Lone i Ordrup, mandag eftermiddag i strålende sol. Turen vi skulle køre skulle gå over landet ad små hyggelige veje, første stop var hos Inger Christensen ved Allindelille. En tur på ca. 15 km. En stor del af turen gik i gennem skoven. Lone har "kørekort" til skoven og havde i dagens anledning fået tilladelse til at have en gæst med. Dog havde Lone glemt nøglen til de mange "kædebomme", men den klarede vi ved at Jacob løftede kæderne og vi kørte under.





Som det ses var vognen godt pakket.

Hos Inger Christensen blev vi budt velkommen. Der var opstillet campingvogn til os, en dejlig stor fold til ponyerne. Og toilet og bad til fri afbenyttelse. Dejligt at komme og føle sig velkommen. Inger og vi kunne selvfølgelig snakke en masse hestesnak og om gamle dage, så tiden gik hurtigt. Vi sov dejligt i den opstillede campingvogn. Næste morgen tidligt afsted mod Tadre Mølle, som var vores næste overnatning. En tur på ca. 25 km.



Joe, Dandi's vogn var skam også godt belæst!

Lone havde på forhånd meldt vores ankomst til Tadre Mølle. Normalt er det en "frilejrplads" men de vil gerne have hvis man lige melder ankomst når man kommer med ponyer. Møllen er en af de mange vandmøller der lå i Elverdamsdalen i gammel tid. Og Tadre Mølle som nu er møllegård og naturcenter passes primært af frivillige. Et meget spændende sted at besøge med eller uden ponyer.



Vel ankommet til Tadre Mølle.



Og så er der gang i grillen. I øvrigt en grill opsat til fri afbenyttelse.



Næsten hjemme efter dagens små 25 km. Øv at sådan en herlig lille ferie allerede slutter. Glæder os allerede til næste år, hvor vi gerne ville bruge en hel uge.

Fjordhestens Venner

www.fjordhestens-venner.dk

Bestyrelse

Formand:

Lone Wunsch
Ordrupvej 80, 4370 St. Merløse,

lw@kwplan.dk
tlf. 5780 1717 bedst efter kl.17:00

Næstformand:

Anne Larsen
Bakkegårdsvej 2, 4173 Fjenneslev

tlf. 5780 9592 / 2288 1063 efter kl.16:00

Kasserer:

Bjarne L. Sørensen
Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø

bjarne@birkealleen.dk
tlf. 5780 6700

Sekretær:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Øvrige bestyrelse:

Leif Rasmussen
Boeslunde Byvej 188, 4242 Boeslunde

rovbjerg@stofanet.dk
tlf. 5814 0096 / 2534 3235 efter kl.16:00

Suppleanter:

Mona Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

mona-spot@mail.dk
tlf. 2342 1440

Kristian Wunsch
Vestergade 4, 2.sal, 4690 Haslev

tlf. 2468 2849

Stof til bladet sendes til:

Kim Sjøholm
Øvej 7, Undløse, 4340 Tølløse

kras@post5.tele.dk
tlf. 5918 3117

Kontingent: 100,00 kr. pr. år.